

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (808)

In mei 1969 werd deze flyer in de brievenbussen gestoken.. een bierfeestavond ten voordele van de vendeliers.

Op www.meensel-kiezegem.be lees je meer over hun geschiedenis in [hun originele vlag](#) en de [nieuwe vlag](#).

ZATERDAG 17 MEI 1969 TE 20 UUR 30

Bierfeestavond

in zaal NEYNS LEON te MEENSEL-KIEZEGEM

ten voordele van de vendeliersgilde

“VLAG IN DE TOP”

In 1958 begon deze edele sport in het kleine hagelandse dorpje Meensel te bloeien onder impuls van de K.L.J.-ers Nijs Jul en Ottenbourgh Yvan. Reeds na één jaar had de gilde een tiental stoere vendelzwaaiers samen. In 1961 werden zij het eerst gevraagd om op te treden tijdens de Brabantse Gildenfeesten te Elewijt. Sedertdien traden zij geregeld op in stoeten en folkloristische feesten Na elf jaar zijn de oud K.L.J.-ers Nijs J., Ottenbourgh Y., Rasschaert J., Vuchelen Alfons en Schotsmans Louis terug samen. Dit ter gelegenheid van een uitnodiging om deel te nemen aan een vierdaags feest in Frankrijk tijdens de maand juli. Toen werd de nieuwe groep «VLAG IN DE TOP» over de doopvond gehouden. Zij zullen nu geregeld optreden onder deze naam in binnen- en buitenland.

Tot steun richten zij een grote originele oude BIERAVOND in : muziek - dans - zang en veel bier !!! Het zal er aangenaam en stemmig zijn.

De bediening zal gebeuren door vriendelijke jonge dames in folkloristische klederdracht, samen met de vendeliers in hun nieuw uniform !!!

~~~~~

**DAGBLAD HET VOLK - ONS ZONDAGSBLAD - OHEE  
UW AGENT : ALFONS RASSCHAERT.**

~~~~~

Verantw. Uitg. : Jul Nijs - Voorzitter.

Lees
dagblad **Het Volk** het grootste
vlaamse dagblad !