

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (800)

Nog een foto uit het rijke archief van perscorrespondent - Dagblad Het Volk - Jean Daenen... 2 prominente personen uit onze gemeentepolitiek rond 1970.



Links op de foto, **Juliaan – Jules – Broos**, hij werd hier geboren op 7 augustus 1924. Hij werkte aanvankelijk bij drukkerij Ceuterick in Leuven. Hij betrok de functie van gemeentesecretaris van Meensel-Kiezegem in november 1947, welke hij ook combineerde met die van Kapellen vanaf 1 april 1974. In 1976, na de gemeentefusies, kwam Jules op de rekendienst van de fusiegemeente Tielt-Winge terecht. Hij was ook nog secretaris van de [C.O.O.](#) van Meensel-kiezegem (het latere [OCMW](#)).

Dat hij betrokken was bij de Kiezegemse dorpsgemeenschap was te zien in het feit dat hij toch een 29 jaar koster-organist in de Sint-Pieterkerk was. Hij overleed op 15 mei 2013.

Rechts op de foto zit **Marcel Morren** (°3 april 1939, Meensel) aan de tafel. Hij werd reeds op zijn 26^{ste} – in 1965 – burgemeester van onze beide dorpen en zou dit blijven tot de gemeentefusies in 1976. Voor de fusiegemeente bleef hij nog 12 jaar schepen en 6 jaar gemeenteraadslid; in 2006 kreeg hij de titel van ere-burgemeester. Hij was ook ondervoorzitter van de plaatselijke [NCGPR](#). Marcel overleed in Tienen op 17 juli 2016.

In de 39^{ste} jaargang (2014) van het NCPGR tijdschrift staat er een foto van Marcel met nog 3 collega-burgemeesters van Tielt-Winge : Frans Mellaerts, Chris Desaever – Cleuren en Rudi Beeken.



4 burgemeesters samen op één foto