

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (795)

WO II, 16 februari 1944, die dinsdagavond... het schoolhoofd keert terug naar huis en dan ...

Uit 'Het Vlaamsche Land', 18-02-1944

Uit 'Gazet van Mechelen', 22-02-1944

BRANDSTICHTERS AAN HET WERK TE MEENSEL-KIEZEGEM

Dinsdagavond, omstreeks 8.30 u., keerde de heer Frans Hendrickx, schoolhoofd, uit de dorpskom huiswaarts. Op enkele stappen van zijn woning gekomen, werd de onderwijzer door drie gewapende kerels tot staan gebracht. Hij mocht geen woord tegenspreken en had alleen de bevelen van de ongewenschten uit te voeren.

Nadat de deuren van huis en school, waarvan een klaslokaal als bureel voor den rayitailleeringsdienst wordt gebruikt, onder dwang waren ontsloten, plaatsten men den heer H., onder bewaking met vuurwapens. Het schoolhoofd moest machteloos toezien, hoe beide gebouwen in vuur werden gezet door een achttal brandstichters. De huisgenooten werden buiten geroepen. De brand laaide heel snel op en aan bluschen viel niet te denken. Al de bureelen, alsmede een volledig gemeubelde slaapkamer van het schoolhoofd, met kleederen, juweelen en geld, werden een gemakkelijke prooi der vlammen. Ook het klaslokaal, met een belangrijken graanvoorraad van den hoofdonderwijzer, werd volledig vernield.

Dank zij het krachtig optreden van toegesnelde ooggetuigen kon het grootste gedeelte van de onderwijzenwoning worden gevrijwaard.

In de duisternis verdwenen de brandstichters zonder ook maar in het minste te worden verontruid.

IN HET HAGELAND VERVOLGT DE REEKS...

Ook te O. L. V. Tielt werd het gemeentehuis afgestookt

In een tijdsruimte van juist acht dagen werden in het Hageland niet minder dan vier gemeentehuizen afgestookt. Na Molenbeek-Wersbeek en Assent, volgde Meensel-Kiezegem en thans kwam O. L. V. Tielt aan de beurt.

Tijdens den nacht van Vrijdag op Zaterdag was een bende van een 30-tal brandstichters naar O. L. V. Tielt afgezakt. Omstreeks 20.30 u., wanneer een inwoner uit de gemeente langs den Bierenberg huiswaarts keerde, bemerkte hij dat er aldaar iets ongewoons gaande was. 's Anderendaags werd vastgesteld dat alle telefoondraden op voornoemde plaats waren overgeknipt. Omstreeks 21 uur werd elke van de drie straten, die aan het gemeentehuis samenloopen, door een tamelijk sterke groep versperd. M. T., een voorbijganger, werd met het aangezicht tegen den muur geplaatst, terwijl de echtgenoot M. Sm., die met haar dochtertje was buitengekomen, onmiddellijk terug in haar woning werd gejaagd. Middelerwijl was de voordeur van het gemeentehuis opengebroken en waren de schelmen met hun werk begonnen. De hoofdonderwijzer, Marcel Smets, die met zijn 75-jarige moeder het gemeentehuis bewoont, was afwezig, doch de vrouw was reeds te bed gegaan. Zij hoorde veel lawaai in het gemeentehuis en verzocht, luid ropende, om stilte. Intusschen was het gemeentehuis aan twee zijden in brand gestoken en laaiden de vlammen spoedig op. Aan de achterdeur werd een paar malen gerammeld, om de vrouw te waarschuwen, doch toen zij vroeg « Wie daar? », kreeg zij niet het minste antwoord. Het duurde ongeveer drie kwartier, vooraleer de burelen, opgeschrikt door het alarmsein, kwamen toegesnel. Eerst op dit oogenblik kon Armand Smekens zijn buurvrouw uit den vuurpoel redden. Met vereenigde krachten werd nog een groot gedeelte van den huisraad gered.

Het gemeentehuis brandde den ganschen nacht door en 's morgens bleven nog slechts de kale muren van het ruime gebouw overeind. Al wat zich in de bureelen bevond, was vernield.

Guy Hendrickx : "...In de nacht van 16 februari 1944 werd ons gemeentehuis door het verzet in brand gestoken. Ze wouden zo alle administratieve documenten en bewijsstukken over rantsoenkaarten en bedelingsgegevens laten verdwijnen.... *Er bleef na de brand niets, maar dan ook niets over !...*"

Nvdr : ook andere gecontacteerde personen – die het zouden kunnen weten - bevestigden dat er na deze brand dan ook niets kon gerecupereerd worden..

Maar is dit zo ??? Is alles vernield in die brand ? Wil je het weten .. kom dan zeker naar de tentoonstelling op de Open Monumentendag, 13 september 2026, Museumsite te Meensel-Kiezegem.