

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (793)

In de na-oorlogse periode kwamen de Lourdesreizen op gang. Velen van het Hageland gingen op bedevaart naar het Franse [Lourdes](#) met de bus, trein of vliegtuig.

Lourdesreizen waren vroeger, met name in de jaren 70 en 80, zeer populaire georganiseerde groepsbedevaarten, vaak georganiseerd door parochies, KWB of KBG. Pelgrims reisden jaarlijks, vaak per trein of bus; het was een hoogtepunt dat soms als tombolaprijs werd gewonnen. De sfeer was hecht en religieus, met pastoors die de groepen begeleidden.

Legendarisch waren de Lourdesreizen met pastoor Polleunis van Wersbeek. Als je even surft door de map met foto's op onze website kom je nog wel dergelijke foto's tegen... wie ging er vroeger wel eens niet naar deze bedevaartsoord ?

En bij elke Lourdesreis hoorde de obligate groepsfoto, hier met zus Jeanne en broer Maurice Beddegenoots.



(foto Oscar Beddegenoots)