

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (726)

Guy Lambert, [Heemkring Bekkevoort](#), stuurde dit krantenartikel door... 23 december 1970..

Dit artikel verscheen in Dagblad Het Volk, geschreven door J.D. of Jean Daenen, de plaatselijke perscorrespondent.



### **KLOKKEWIJDING TE MEENSEL-KIEZEGEM**

In de Sint-Pieterskerk te Kiezegem had de wijding plaats van de nieuwe kerkklok door de h. Vandenweyngaard, deken van Bekkevoort, bijgestaan door de h. Vrancken, pastoor van de parochie. Tijdens de tweede wereldoorlog werd door de Duitsers een klok weggehaald zodat de parochie het méér dan 25 jaar met één klok heeft moeten stellen. De grootste zorg van de h. Vrancken, bij zijn aanstelling tot pastoor te Kiezegem in maart 1969, was een nieuwe klok te bekomen, waarin hij op zeer korte tijd gelukt is. Ook volksvertegenwoordiger Godelieve Devos deed stappen bij de bevoegde diensten. Onder de aanwezige personaliteiten bemerkten wij o.a. burgemeester Morren, gemeenteraadslid Verbist, de kerkmeesters Broos, De Bruyn, Gielen, Schotsmans, Van Cauwenbergh en Maho, mej. Pypen voorzitter van de C.O.O. en vele anderen, (J.D.)

23-12-70

Op meensel-kiezegem.be verscheen deze [foto](#) al enkele jaren geleden.. dit artikel geeft wat meer aanvullende info.