

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (706)

“Begravenis ‘Jekke van Janssens”, met deze titel verstuurde Yvan Ottenbourgh onderstaande foto's :

“... Ik weet niet of het nuttig is je foto's door te sturen van de begrafenis van mijn grootmoeder in 1966. Toen werden onze overledenen nog ten huize opgebaard en in stoet naar de kerk gebracht. Deze fotoreportage werd ongevraagd door een fotograaf gemaakt en ons later tegen betaling aangeboden.

Vele van de aanwezigen zijn ondertussen ook al overleden. Typisch hieraan was de stoet van het thuisadres naar de kerk.

In de rouwstoet gingen eerst de mannen , daarachter de vrouwen en dan de andere dorpsgenoten naar de kerk.

Dit was mijn grootmoeder. Haar naam was Juliette Janssens, gestorven op 20 Maart 1966. Zij was meter van Juliette van de Welvaartwinkel en uiteraard ook van mijzelf....”



Merk op...

De wit geverfde hoeve De Bruyn – Natens, met toen nog de schuur er tegen aan. Daarachter het oude, nu afgebroken, huis van Vandegaer – Derese.

In de kerk hangen nog de gasbranders om het in de winter toch iet wat warm te hebben.

En in die tijd bedekten de vrouwen hun haar nog, vandaar de vele dameshoeden die te zien zijn.