

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (702)

Een tafereel uit een plattelandsdorp... zoon Norbert rijdt met de tractor, vader Jan Pypen zit op de 'bineuse'.

Datering: gelet op de KLJ vlag moet dit tijdens de [dolle dorpsdagen](#) van de KLJ hebben plaatsgevonden, 2^{de} helft van de jaren '70 (vorige eeuw).

De Welvaartwinkel – het huis op de achtergrond – bestaat al niet meer. Op de zijmuur is nog wel een gele reclameplakkaat te zien. De [Welvaart](#) was een voormalige winkelketen van de christelijke vakbond.

In de Tramstraat lijken nog kasseien te liggen.



Chris Goethuys : "... Dit is een [bineuse](#). Het diende om onkruid te wieden tussen rijen gewassen van bv. bieten of witloof als dat nog klein was natuurlijk. De man achterop stuurde de bineuse zodat de messen de gewassen niet beschadigden.

Men plantte altijd rijen in veelvouden van 6. Dus deze bineuse moest ook 6 rijen nemen anders klopte dat niet met de zaaimachine en kon je rijen beschadigen omdat het niet symetrisch was.."