

Kerk St-Pieter, Kiezegem

Deel 2 : De pastoors

Volgende opeenvolging van kerkbedienaars wordt teruggevonden:

- Martin Grouwels (° * ; k: 13/09/1502 -)
- Johannes Ghens (° * ; k: 1570-1620)
- Joannes Boels deservitor in 1616 (° * ; k: 1616)
- Georgius Ghens kapelaan in 1618, later pastoor (° * ; k: 1620-1621)
- Johannes Vandermeulen (Molanus) (°1564 * ; k: 1599-1601)
- Georgius Ghens (° * ; k: 1599-1621)
- (Michael) Valerius Verhaghen (Van Der Haegen) (° * ; k: 1621-1645)
- Joannes Traetsaert (° * 28/9/1659 ; k: 1645 - 1659)
- Lambertus Hermans (° * 3/12/1684 ; k: 1659 - 1684)
- Adrianus de Neve (° * ; k: 1685 -1687)
- Joannes Joachims - pastoor en deservitor v h OLV altaar in de kerk van Kiezegem (° *08/06/1666 ; k: .. - ..)
- Petrus Van Hoe(gh)broek — ook deservitor v h OLV altaar in de kerk van Kiezegem (° *19/02/1703 ; k: 1687-1703)
- Paulus Van Eijken — voorgesteld door de commanderij der order der Teutonen van Courcelles (° *19/12/1729 ; k: 1703-1729)
- Petrus Pel (° *22/05/1737 ; k: 1730-1737)
- Arnoldus Schueremans (° *22/05/1737 ; k: 1737-1761)
- Walterus Van Grunderbeeck (° *05/11/1787 ; k: 1762-1787)
- Joannes D'hoye, *deservitor* (° * ; k: 1787-1788)
- Georgius Henricus Hardiques (° *15/07/1791 ; k: 1787-1791)
- Jacobus Fernandicus Flawinne (°09/08/1760 *18/10/1842 ; k: 1791-1805)
- Leonardus Van Dionant - seculiere priester van Mechelen (° * ; k: 1803-1806)
- Henricus Depreter - Oratiaan van Scherpenheuvel (° * ; k: 1806-1810)
- Guilielmus Swillen (familie Anna Swillen x J De Bruyn) (° * ; k: 1810-..)
- LudovicusTruyens - kapelaan / onderpastoor (° * ; k: 1823 – 1842)
- LudovicusTruyens (° * ; k: 1843 - 1859)
- Guillelmus Simons (° * ; k: 1859 - 1873)
- Josephus Benedictus Van Hinsberg (° * ; k:1874-1879)
- Augustinus Beuckeleers, later kanunnik abdij Grimbergen (°23/05/1828 *22/08/1897 ; k: 1879 – 1897)
- Augustinus Godefridus Andries (° 1858 *12/05/1930 ; k: 1897-1904)
- Franscicus Van Der Schoor (°31/08/1855 *25/11/1923 ; k: 1904-1913)
- Ludovicus Warnau (°13/04/1874 *10/10/1926 ; k: 1914 - 1926)
- Jan Bruyndonx (°19/9/1874 *04/03/1938 ; k: 1926 - 1938)
- Juul (Jules, Juliaan) Mues (° * ; k:1938-1957)
- Emiel Saelen (°22/06/1917 * ; k: 1958-1969)
- Guillaume Vranken, later ook pastoor in Meensel (° 17/02/1930 *15/01/2007 ; k: 1969 – 2007)
- Paul D'havé , ook pastoor te Tielt (Berg & St-Maarten) St-Winge en Houwaart. (° ; k: 2007 – 2009)
- Frans Van Aarschot, ook pastoor te Meensel (° 20/12/1949 ; k: 2009 – 2015)
- ...
- Luc Claeys, *diaken* (° ; 2016 -)

Pastoor [Martin Grouwels](#)

Deze pastoor werd aangesteld door de commanderij van Binkom. Dit is vermeld in 'Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique -1873, p 232' :

1502, 13 *septembre*. Frère Égide Nansnyders, commandeur de Binckom, établit Martin Grouwels comme curé à Kie-seghem, et lui cède quelques revenus de la **commanderie** pour sa portion congrue et l'entretien d'un chapelain daus l'église de Binckom,

Pastoor **Johannes Ghens** was een religieus van de orde van St-Jan van Jeruzalem, de latere Orde van Malta. Deze orde had hier het bevestigingsrecht in Kiezegem.

Hij leidde ook een liederlijk leven.. hij had bij zijn meid Maria Bolleberchs 3 of 4 kinderen verwekt. Hij werd ook beticht van 'herbergloperij' en werd blijkbaar vele malen 'beschonken' gezien.

Uit: Het dekenaat Diest (1599 – 1700) - Tony Morren:

"... Naar de reden waarom de provinciale commandeur van Chantraine na Ghens geen andere priester uit zijn orde voor het patronaat te Kiezegem voorstelde, kan alleen maar geraden worden. Misschien door het tekort aan bekwaame kandidaten die bovendien de taal van de streek moesten beheersen. Het is zelfs zo dat er niet met zekerheid kan achterhaald worden of de orde voor 1599 eigen onderdanen las pastoor naar Kiezegem afvaardigde; al wijzen bepaalde tekenen wel in die richting..."

"... De archieven bevatten heel wat bezwarend materiaal tegen Joannes Ghens bij aanvang van de 17^{de} eeuw. Ondanks de voorgeschreven celibataire levensstaat kon hij zich toch 'verheugen' op het vaderschap van enkele kinderen. Hierover en ook over zijn onbeheerst drinken, legden op 12 en 13 december 1614, op verzoek van hun meier Jan Goyens, 3 schepenen van de heerlijkheid Kiezegem onder eed van hun ambt hier ieder een afzonderlijke verklaring af. Schepen Mathijs Moelemans verklaarde dat Maria Bollenbrechts, eens meid van deze pastoor, te Leuven 'op de heylige Geest poort' gearresteerd werd wegens de geruchten dat zij van deze priester 4 of 5 kinderen ter wereld had gebracht. Zijn verklaring werd door collega Jan Smeets bevestigd. Deze gewaagde echter meer algemeen van 'enige' kinderen. Zo ook volgens schepen Lenaert Pasteels.. 'geprocreert ende gewonnen' 3 of 4 kinderen. Hij had het eveneens over 'eene andere jonge dochter' die als dienstmeisje bij de pachter van de pastoor gewerkt had, bij wie Ghens een kind verwekt had. Over dit meisje repten de 2 andere schepen evenwel niet..."

"... Ghijsbrecht Adriaens, 'herbergier tot Kiesekom', verkeltde onder ede dat Ghens zich in zijn herberg ooit ao aan de drank te buiten ging dat hij ter plaatse bleef logeren. Stas Sevenants, dienaar van de heerlijkheid Kiezegem, verhaalde dat de pastoor een maand voordien, op het bruiloft van Mathijs Andries, in die mate beschonken was dat hij van de tafel viel. Ghens gaf evenwel niet op, kroop terug recht en had als een echte smulpaap 'anderwerff sitten eeten ende drinken die gehelen nacht duer'. Deze declarant had zijn pastoor trouwens vaker 's nachts moten 'thuys lyden'. En dan was er ook nog de verklaring van Mathijs Raymaeckers, 4^{de} schepen, die de pastoor vaak 'bij avont ende ontijden' en wel beschonken had horen thuis komen..."

"... Dat de gelovigen bij het begin van de eeuw weinig te biecht kwamen, werd door een zijdelings gegeven bevestigd: de pastoor van Kiezegem (*Ghens* ?) die door zijn doofheid onbekwaam was fatsoenlijk de biecht te horen, nodigde ongeveer tweemaal per jaar een vicarius uit die bereid was de biecht van zijn parochianen af te nemen..."

Ene **Johannes Vandermeulen** – Joannes Molanus – was pastoor Wersbeek van 1598 tot 1617. Rond 1600 heeft hij ook Kiezegem bedient: 'hij vluchtte niet voor de Geuzen, maar bediende ook nog *Waenrode* en Kiezegem, vooral 's nachts want overdag moest hij zich schuil houden.'

Valerius Verhaghen (Van Der Haegen) : *"Na den dood of vertrek van pastoor Verjannius werd de zielzorg van Meensel opgedragen aan Valrius Verhaghen die pastoor was te Kiesegem (vanaf 1621) en deservitor van Meensel. Reeds in 1627 was hij pastoor in Kiezegem en treed hij op als getuige bij de verklaringen betreffende tiendkwesties hoger genoemd. Pastoor te Kiesegem vanaf 1621"*, (ex-historia, pastoor Sloots , Meensel)

Uit: Het dekenaat Diest (1599 – 1700) - Tony Morren: "...Van de Kiezegemse pastoors was niet alleen de al genoemde Petrus van Hoebroeck tegelijkertijd boer, ook een voorganger van hem, Valerius Verhaeghen, overleden in 1645, moet dat geweest zijn. Immers zijn oomzegger, een brutale soldaat, had er zich niet alleen mee tevreden gesteld de voornaamste roerende goederen uit zijn sterfhuis weg te halen, ook het vee en het gedorst graan had hij zich al toegeëigend..."

Joannes Traetsaert : *"Zijn opvolger als pastoor te Kiesegem en deservitor te Meensel is Joannes Traetsaert. In het oude register van overlijdens van de parochie Kiezegem (verloren gegaan bij den brand van ons gemeentehuis op 15-2-1944) stond: "a° 1659. 28 sept obiit festoque S.Michaelis sepultus est Diñus Joannes Traetsaert pbr. et pastor in Kiesecom et deservitor in Meensel."*, (ex-historia, pastoor Sloots , Meensel)

Ter info: het klooster van Gempe bezat het bevestigingsrecht te Molenbeek gedurende vele jaren en zo stelde de priorin in 1644 Joannes Traetsaert in Molenbeek aan als pastoor.

Pastoor **Lambertus Hermans** had moeilijkheden met zijn parochianen .. hij was bemoeizuchtig en had een onuitstaanbaar karakter en gedrag.

Hij heeft wel de verdienste voor het schrijven van *'Conditie-boeck en Register der incompste van Taefel en kercke van Kiesecom getrocken uijt den ouden register, anno 1663-1788. Iten die Innecompte van erfenissen, goederen en renten etsa. soo vande pastorije, costerije ende beneficie van Onse L. Vrouwe van Kiesecom benefeffens die goederen ende profijten der pastorije van Meenselende beneficien aldaer.'* De opmetingen van de onroerende goederen werden in het jaar 1664 gedaan door G. Sibil, een gezworen Tiense landmeter, en dat in opdracht van deze pastoor.

"Het oude overlijdens-register vermeldde 3 Dec 1684 "obiit Lambertus Hermans, pastor in Kiesecom et Meensel qui hic praefuit viginti quinque annis et sepultus e in summo Choro ad cornu Evangelii in regione antiqui tabernaecili." , (ex-historia, pastoor Sloots, Meensel)

Hij was ook bedienaar van de parochie van Meensel (1659-1665, 1670-1682).

Uit: Het dekenaat Diest (1599 – 1700) - Tony Morren:

"... De parochianen van Kiezegem en die van Meensel, die hij ook bediende, hadden een geweldige hekel aan hem... We vermoeden dat een pastoor zoals Lambertus Hermans bij verschillende parochianen geen welkome gast was en dat hij dan ook maar liever thuis bleef. Deken Van den Bossche zag in 1671 in de uiterst slechte verhouding tussen deze pastoor en zijn parochianen een reëel gevaar voor het eeuwige geluk van deze laatsten. Hij meende dat dezen wel eens zouden kunnen verwaarlozen de pastoor bij te roepen wanneer één hunner in stervensnood verkeerde..."

"... Rond 1670 -71 werd er aangedrongen om een onderpastoor in dienst te nemen, om alzo het bineren (d.w.z. op één dag tweemaal celebreren, i.c. in Kiezegem en in Meensel) tegen te gaan. Waar Lambertus Hermans tengevolge de aanwerving van een kapelaan zijn toelating tot bineren verloor, bekwam de kapelaan ze juist wel, althans voor het geval van de pastoor die een slechte gezondheid had en door ziekte verhinderd werd..."

"... De traditie om zich enkel op hoogdagen naar de biechtstoel en communiebank te begeven weerspiegelt zich ook in een regeling die te Kiezegem nog ca 1681 in voege was. Daar nodige pastoor Hermans naar aanleiding van Kerstmis en Pasen de kapucijnen van Tienen uit om hem bij het biecht horen te assisteren, ook la gebeurde dit 'meerder tot vrijsschijjt ende commoditijt der ingesetene als wel vanden heere pastoor, want die parochianen luttel int getal sijn'. Dit houdt een impliciete bevestiging in van het feit dat, behalve op Pasen, tenminste ook op Kertsmis heel wat Kiezegemnaren wensten te biechten en te communiceren..."

Ene **Joannes Joachims** wordt ook terloops vermeld als pastoor en deservitor van het O.L.Vrouw altaar in de kerk van Kiezegem. Hij overleed op 8 juni 1666.

Adrianus de Neve (de Novo ?) was pastoor in de jaren 1685 - 1687. Hiervoor, in 1681 werd hij door de priorin van het klooster van Gempe aangesteld als pastoor te Molenbeek.

Petrus van Hoeybroeck (Hoe(gh)broek) begon in juli of augustus 1687. Vanaf 1691 was hij ook bedienaar in Meensel. Hij was er pastoor tot aan zijn dood op 19 februari 1703. Hij was hier ook deservitor van het O.L.Vrouw altaar.

Uit: Het dekenaat Diest (1599 – 1700) - Tony Morren: "...Petrus van Hoebroek, pastoor van Kiezegem, was een berucht jager geweest, maar ca 1697 had hij zich vgebeterd...Deze pastoor, die naast Kiezegem ook Meensel bestuurde, werd als het ware gedwongen om zelf akkers aan zijn pastorie verbonden te labeuren. Voor deze arbeid stelden zich geen landlieden ter beschikking..."

Paulus Van Eijken ligt begraven in de kerk. De grafsteen ligt in de vloer van de kerk, de bovenkant bedekt door het linker zijaltaar. (Van Der Eycken ?). Hij werd blijkbaar voorgesteld door de commanderij der orde der Teutonen van Courcelles.

"1 In eene verklaring betreffende de inkomsten van den pastoor van Kiesegem van 30 juni 1710 schrijft Jacobus De Man landdeken van Diest dat de "bedieninge" van Meensel door den Aartsbisschop aan den Pastoor van Kiesegem werd "gegend" opdat deze beter zou kunnen bestaan (arch. par.)

2 Het overlijdensregister van Kiezegem vermeldde "obiit 19 december 1729 Paulus VanderEijken, hujus loci pastor et in Meensel deservitor tempore 27 anno, jacetque in choro aute confessionate" , (ex-historia, pastoor Sloots , Meensel – hij schrijft hier VanderEijken)



Ook pastoor **Petrus Pel** ligt begraven in de kerk. De grafsteen ligt in de vloer van de kerk, de bovenkant bedekt door het rechter zijaltaar.

"*Pastor in Kieseecom et Meensel. Het overlijdensregister van Kieseegem schreef "obiit 22 Maji 1737 sepultus in Choro"*, (ex-historia, pastoor Sloots, Meensel)



Ook volgende personen werden begraven in de kerk van Kieseegem, beide voor het O.L.V. altaar:

- Elisabeth Mengens, + 23/12/16621
- Lambertus Halle, + 18/03/1668

(Uit het parochieregisters Kieseegem)

Arnoldus Schueremans ...'bedankt' in 1761

W.J.F.X. Van Grunderbeek: "*Opnieuw wordt de Pastoor van Kieseegem belast met de zielzorg van Meensel. W.J.F.X. Van Grunderbeek pastoor van Kieseegem sinds 1761 was deservitor van Meensel tot 'festum Jōes Baptistae 1787'. Hij overleed 5 nov. 1787 en leed sinds 1786 aan verstandsverbijstering (ita R.G. Willems coadj.).*

De parochie registers vermelden als zijne coadjutor: 1780 P.J.Gemin. – 1780 – 89 R.G. Willems. Deze werd tijdelijk belast met de deservituur van Meensel n.l. 18 Juni 1787 – 28 Maart 1789 toen het deservitorschap van Meensel door zijne Eminenetie werd opgedragen aan pastoor Clavers van Attenrode (arch. par. et Benef.). Eerw. Heer R.G. Willems weder zijn coadjutor en bleef dit tot 1794.-", (ex-historia, pastoor Sloots, Meensel)

De parochie van Kieseegem werd ook tijdelijk verzorgd door een deservitor : Joannes D'hoye : aug 1787 – jan 1788 (parochierachief Meensel)

W.J.F.X. staat voor Walterus Josephus Franciscus Xaverius.

Uit "Quaestiones annui concursus Mechliniens – 1776 » :

KIESECOM D. --- Walt. van Grunderbeck 1762.

Pastoor **Georgius Henricus Hardiques** werd geboren in Tienen. Hij was hier pastoor van 7 juni 1787 tot aan zijn dood op 17 juli 1791.

Pastoor **Jacobus Ferdinandus Flawinne** werd geboren in Tienen op 9 augustus 1760. Hij was eerst pastoor te Neerhespen, daarna in Kieseegem van 1791 tot 1805. Van 1805 tot 1809 was hij pastoor te Wommersom. Vanaf 1809 was hij pastoor van het Begijnhof te Tienen. Op 1 januari 1818 gaf hij zijn ontslag, hij stierf op 18 oktober 1842. Tijdens de volkstelling van 1796 wordt hij vermeld als Jacobus 'Flawin'. Barbe Kloots was zijn dienstmeid, 25 jaar oud, afkomstig van O.L.V.-Tielt.

Uit: "De Brabantse folklore, nummers 161-164" :

Flawinne, Jacobus Ferdinandus : pastoor 1805-1809; hij was achter-eenvolgens onderpastoor te Neerhespen en pastoor te Kiezegem; in 1809 werd hij pastoor te Tienen (Begijnhof).

Uit : "Histoire de la ville et des institutions de Tirlemont" - 1861 (p 145) :

1818. Jacques-Ferdinand Flawinne, né à Tirlemont, le 9 août 1760. Après avoir rempli les fonctions de vicaire à Neerhespen et de curé à Kieseghem et à Wommersom, il fut nommé curé du béguinage, le 1 janvier 1818. Il mourut, le 18 octobre 1842.

www.odis.be:

Titel	Datum	Opmerkingen
priester	16 december 1785	Mechelen

Functie	Naam	Datering
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1559-1801)	16 december 1785 - 1801
pastoor	Parochie Sint-Pieter, Meensel-Kiezegem (Kiezegem) (-2019)	vanaf 1791
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	1801 - 18 oktober 1842
pastoor	Parochie Sint-Kwinten, Wommersom	1805 - 1809
pastoor	Parochie Sint-Margareta, Sint-Margriete-Houtem (-2021)	30 juni 1817 - 1 januari 1818
pastoor	Parochie Sint-Maurits, Neerhespen	Onbekend

Leonard Van Dionant was een seculiere priester van Mechelen.

Uit de 'Geschiedenis der gemeente Neerlinter', 1968:

In 1786 vinden wij PETRUS-JOSEPH GEMIN, dien kloeken geloofsbelijder, wiens levensbeschrijving wij hooger gaven in de naamlijst der onderpastoors van Neerlinter (1).

Op dezen volgde LEONARDUS VAN DIONANT, welke pastoor te Kieseghem werd, den 23 juli 1803. Later werd hij pastoor te Binkom en stierf in deze laatste parochie.

www.odis.be :

Titel	Datum
priester	23 december 1786

Functie	Naam	Datering
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1559-1801)	23 december 1786 - 1801
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	1801 - 12 mei 1818
werkend lid	Parochie Sint-Pieter, Meensel-Kiezegem (Kiezegem) (-2019)	vanaf 1803
pastoor	Parochie Sint-Jan Baptist, Binkom	22 april 1806 - 12 mei 1818

'Le Mointeur Belge' van 1854 : bij de pensionering van pastoor **Ludovicus Truyens**:

- ✓ Truyens (Louis) desservant à Kieseghem
- ✓ Lieu de naissance : Thielt
- ✓ Date de naissance : 6 juill. 1776
- ✓ Date de la démission : 30 juin 1854
- ✓ Cause de la sortie des fonctions : infirmités constatées par la commission des pensions à Bruxelles
- ✓ Détail des services :
 - Vicaire à Nieuwrode, du 22 janvier 1818 au 15 juillet 1823
 - Chapelain à Kieseghem, du 15 juillet 1823 au 11 juillet 1842
 - Desservant à Kieseghem, du 11 juillet 1842 au 30 juin 1854

Meensel (S. Mathias). — Pulinckx (G.), d. ...1854.
Meensel [Kieseghem] (S. Pierre). — Truyens (L.),
d. 15 juill. 1825; — Verhaegen (V.J.), coadj. 6
oct. 1852.

Uit « Almanach du clergé catholique romain des pays bas – 1826 » :

CANTON DE GLABBEEK.			
LUBBEK , popul. 1690.			
Saint-Martin, M. OTTOY, P., Curé de seconde classe.			
M. Willems, N., Vicaire.]			
Succursales.	Pop.	Desserv., MM.	Vicaires, MM.
Attenrode . . .	326	Haes, H. F.	»
Binckom . . .	726	Cloostermans, H.	»
Bunsbeek . . .	752	Dewilde, H. M.	»
Capelle . . .	481	Boesmans, J. H.	»
Glabbeek . . .	368	Van Berwaer, G. H.	»
Hoelede . . .	560	Van den Putte, P. J.	»
Kerkhem . . .	575	Van Releghem, W.	»
Vissenaeken - St.- Pierre . . .	250	Delespes, P. J.	Pulinckx, G.
Winghe - Saint - George . . .	855	Verhoeven, J. G.	»
Annexes.		Vic. Dess., MM.	
Kersbeek . . .	444	Engels, C. S.	»
Kiesecom . . .	225	Truyens, L.	»
Meensel . . .	322	Schuermans, L.	»
Miskom . . .	205	Guiljams, A. C.	»
Roosbeek . . .	451	Ryckmans, J. J.	»
Suerbenden . . .	215	»	»
Vissenaeken - St.- Martin . . .	310	»	»
Wever . . .	300	De Koninck, F.	»

www.odis.be :

Titel		Datum	
priester		26 februari 1817	

Functie	Naam	Datering	Opmerkingen
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	26 februari 1817 - 30 oktober 1857	
onderpastoor	Parochie Sint-Lambertus, Nieuwrode	22 januari 1818 - 15 juli 1823	
pastoor	Parochie Sint-Pieter, Meensel-Kiezegem (Kiezegem) (-2019)	15 juli 1823 - 17 juni 1854	geeft ontslag

In 'Journal historique et littéraire' 1854-1855 : [M Simons](#) wordt verplaatst als pastoor naar Kiezegem in juni 1850 (verslaggeving dd 14 oktober 1850)

VIRON DU AUB. — M. VAN DE, ancien vicaire, des cures à ...
NOMINATIONS. *Malines*. Pendant le mois de juin, sept cures ont été données, savoir : celle de Ternath, à M. Vandenplas, vicaire d'Etterbeek ; celle d'Ottenbourg, à M. Van Schell, vicaire de N.-D. de Bonsecours à Bruxelles ; celle de Wavre-Notre-Dame, à M. Verryt, vicaire de Duffel ; celle de Montaigu, à M. Nelo, coadjuteur à la même paroisse ; celle de Geest-St-Jean, à M. Jacquemin, trésorier et professeur de physique et d'histoire au petit séminaire de Basse-Wavre ; celle de Lillo-St-Benoît, à M. Aerden, vicaire de Humbeek ; enfin **M. Simons, curé de Graezen, a été transféré à la cure de Kieseghem.**



P. J. Simons Pastor

Turnhout in het verleden en het heden: Volume ' 1905, vermeldt van pastoor [Van Hinsberg](#) :

4. JOSEPHUS BENEDICTUS VAN HINSBERG, van Broechem, 25 september 1808 — pastoor Kieseghem (Meensel) 21 maart 1874.



J. B. Van Hinsberg

"Geschiedenis van Corsendonck - Volume 1 - Pagina 41", Theodoor Ignatius Welvaarts · 1881:

XV. 29 Nov. 1867—1868 Josephus van Hinsberg, geboren den 18 Nov. 1831 te Broechem, priester gewijd den 18 December 1858, onderpastoor te Wilsle (dek. Leuven) 2 Juli 1859, te Hekelghem (dek. Assche) tot den 29 Nov. 1867, daarna tot 1868 te Oud-Turnhout, toen te Zeverdonck onder Turnhout, en den 21 Maart 1874 te **Kieseghem** (Meensel) pastoor of deservitor, neemt in 1879 zijn ontslag en vestigt zich als rustend priester te Molenbeek St. Jan bij Brussel.

Augustinus Joannes Beuckeleers

Beuckeleers Augustinus Joannes, geboren te Willebroek op 23.05.1828. Gefroest in de Norbertijnerabdij van Grimbergen op 8 december 1851 en er priester gewijd op 21.05.1853. In 1862 werd deze kanunnik van de orde der premonstratenzen naar de franse abdij van Mondaye (?) gestuurd, waar hij cellier was. In 1869 was hij werkzaam in de Sint-Kathelijnekerk van Brussel om in 1871 benoemd te worden tot bestuurder van het "Maison Pénitentière" te Namen. Hij was pastoor van Kiezegem van april 1879 tot juli 1897. Daar hij een hartlijder was, kreeg hij tijdelijk een hulp priester vanuit de abdij van Grimbergen met name kanunnik Wouters Dominicus Joannes. In juli 1897 gaf hij zijn ontslag als pastoor van Kiezegem om op 22.08.1897 te sterven in de abdij van Grimbergen, waar hij op het abdijskerkhof werd begraven. Zijn naam is te vinden in een mooi glasraam van 1899 links van het polyonaal koor van de kerk van Kiezegem. Dit glasraam werd geschonken door Vollen Ursula, geboren te Kiezegem op 25 juni 1840. Haar naam staat onder rechts van het raam.

Uit 'De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus', G Vandenbosch & Archief van de abdij van Grimbergen.



Dominicus Joannes Wouters

Wouters Dominicus Joannes, geboren te Grimbergen op 28.02.1866. Op 21 juni 1889 ontving hij van abt Van Put het ordekleed van Nobertijn en zijn kloosternaam Dominicus. Op 9 juni 1891 werd hij gefroest en op 10 september 1893 ontving hij de priesterwijding. In 1897 werd hij voor enige (?) tijd gezonden naar Kiezegem om daar de zieke pastoor A.J. Beuckeleers bij te staan met de bediening van zijn parochie. In 1900 werd hij kapelaan te Melveren en in 1903 te Nieuwenrode. In september 1908 werd hij tot pastoor benoemd in de parochie van Heienbeek (alias de verbrande brug) Op 26 augustus 1914 werd hij door de Duitse bezetter aangehouden en in de zaal Lettens langs de Humbeekse steenweg gemarteld. Hij werd beschimpt, getrapt en geslagen, met bajonetten doorstoken en rond halftwaalf werd hij met een gewerschot afgemaakt. Rond 13 uur werd zijn lijk op een hondenkar naar de abdij van Grimbergen gebracht. Hij werd op 28 augustus 1914 begraven op het kerkhof van de abdij. Ter zijner nagedachtenis werd een straat in Grimbergen omgedoopt tot de "Pastoor Woutersstraat"

Uit 'De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus', G Vandenbosch & Archief van de abdij van Grimbergen.

www.odis.be:

Titel	Datum	Opmerkingen
priester	10 september 1893	
regulier kanunnik	10 september 1893	Norbertijnerabdij Grimbergen

Joannes-Dominicus Wouters was als regulier kanunnik van de abdij van Grimbergen in 1908 benoemd als pastoor van de parochie van het Heilig Hart op het gehucht Verbrande Brug (Heienbeek) te Grimbergen. Op dinsdag 25 augustus 1914 was hij van de abdij, waar hij overleg had gehad over wat hem te doen stond te midden van het oorlogsgeweld, op de terugweg naar zijn pastorie toen hij door Duitse soldaten werd gearresteerd. Hij werd overgebracht naar een herberg op het gehucht Lint, waar hij gedwongen de nacht doorbracht. De volgende dag - nadat hij in de ochtend de lijkdienst voor een Duits soldaat had moeten verzorgen - werd hij omstreeks zeven uur 's avonds in deze herberg in het bijzijn van een 30-tal medegevangenen zwaar mishandeld door Duitse soldaten en tenslotte doodgeschoten. Zijn lijk werd in de loop van de nacht naar het gasthuis van Grimbergen gebracht en vandaar naar de abdij, waar het op 29 augustus werd begraven op het kerkhof.

Functie	Naam	Datering
werkend lid	Nobertijnen - Abdij van Grimbergen (ca. 1128-1796 ; 1840-heden)	6 juni 1891 - 26 augustus 1914
onderpastoor	Parochie Salvator Mundi, Sint-Truiden (Melveren)	1 augustus 1900 - 31 maart 1903
onderpastoor	Parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Nieuwenrode	1 april 1903 - 5 september 1908
pastoor	Parochie Heilig Hart, Grimbergen (Verbrande Brug) (1873-)	6 september 1908 - 26 augustus 1914

Augustinus Godefridus Andries

Andries Augustinus Godefridus, geboren te Herentals 1858. In 1877 werd hij Nobertijn gekleed in Grimbergen door abt Van Put en in 1879 legde hij in diens handen ook zijn geloften af om in 1883 het priesterschap te ontvangen. Hij was pastoor in Kiezegem van juli 1897 tot juni 1904. Zijn naam is te vinden in een mooi glasraam van 1899 rechts van het polyonaal koor van de Sint-Petruskerk van Kiezegem. Hij stierf te Grimbergen op 12 mei 1930 en werd er begraven op het abdijkerkhof.

Uit 'De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus', G Vandenbosch & Archief van de abdij van Grimbergen.



Franciscus Van Den Schoor

Van den Schoor Franciscus, geboren te Grobbendonk op 31/08/1855, priester gewijd te Mechelen op 3 juni 1882. Hij werd achtereenvolgens onderpastoor in Ravels (25/08/1882), Steelen (25/07/1886) en Oevel (30/05/1888). Hij was pastoor in Kiezegem van 27 november 1904 en overleed er op 5 november 1913. Zijn mooie grafsteen treffen we aan in de hulpsacristie van de kerk.

Uit 'De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus', G Vandenbosch & Archief van de abdij van Grimbergen.

De grafsteen van pastoor Van Den Schoor staat 'verborgen' in een zijkamer links van de altaar :



TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN DEN EERWEERDEN HEER
FRANCISCUS VAN DEN SCHOOR
PASTOOR TE KIESEGHEM
GEBOREN TE GROBBENDONCK
DEN 13 AUGUSTUS 1855
GODVRUCHTIG OVERLEDEN TE KIESEGHEM
DEN 25 NOVEMBER 1913
R I P

Mogelijke reden dat deze pastoor een grafsteen kreeg in de kerk :
“...Er is geen enkel materieel bewijs dat de nieuwe pastorij door de gemeente zou zijn gebouwd. Er zijn meerdere bewijzen van inbreng door de kerkfabriek (3000 fr). Volgens de algemene overlevering binnen de parochie werd de rest bekostigd door de zeer rijke familie van pastoor Van den Schoor bij zijn wijding tot pastoor in Kiezegem in 1904. Een bewijs daarvan is de vermelding als mede-eigenaar op de verzekeringspolis. De weldoener status kan ook afgeleid worden uit een mooie grafsteen binnen de kerk...”

P. Van den Schoor. pastoor.



Hij was eenvoudig en rechtzinnig; zijne goede inborst maakte hem talrijke vrienden. Job I, 1; Eccl. VI, 5.

In uwe gebeden en sacrificiën gedenk de ziel van
DEN EERWEERDEN HEER
FRANCISCUS VAN DEN SCHOOR

geboren te Grobbendonck den	31 Augustus 1855.
Priester gewijd te Mechelen den	3 Juni 1882
Onderpastoor te Raevens, den	25 Augustus 1882
Onderpastoor te Steelen, den	25 Juli 1886
Onderpastoor te Oevel, den	30 Mei, 1888
Pastoor te Kieseghem, den	27 Augustus 1904.
Aldaar godvruchtig overleden, den	5 November 1913

voorzien van de heilige Sacramenten der stervenden.

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid en de eeuwige rust boven eene aanhoudende kwijning.
Eccl. XXX, 17

Ik beminde. Heer, den luister van uw huis-- Laat uwe barmhertigheid mij begeleiden en vergun mij eenwig te verblijven in uwe woonplaats. Ps. XXV, 8; XXII, 6

Dierbare Broeders en Zusters bedroeft U niet gelijk zij die geene hoop hebben; en gij bijzonder, mijn neef, wees mij indachtig in uwe gebeden aan het altaar des sterren.
I Thess IV, 12; H. Aug

Beliefde Parochianen gedenk degene die U het woord Gods heeft verkondigd. Hebr. XIII, 7.

Heilig Hert van Jezus ik heb betrouwen in U.
300 dagen afl. telkens.

Lubbeek. Drukk. Dis. Verheyden-Herors.

Pastoor Van Den Schoor (bron Johan Leysen)

Hij stuurt ook deze postkaart naar zijn collega in St-Joris-Winge... een uitnodiging voor de inhuldiging van de nieuwe pastorie en op zijn welkom als pastoor. Gedateerd op 6 augustus 1907.



Joseph Marie Emmanuel, Vincent, Louis Warnau

Warnau Marie-Joseph, Emmanuel, Vincent, Louis, geboren te Tienen op 13 april 1874, priester gewijd op 2 februari 1898. Leraar aan het Institut St-Louis te Brussel (18/09/1897), leraar aan het O.L.Vrouw college te Tienen (20/09/1898) en daarna pastoor in Kiezegem van 15 januari 1914 tot aan zijn plotse dood aldaar op 10 oktober 1926. Zijn grafsteen met foto staat rechtop buiten de kerk tegen de muur van het koor.

Uit 'De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus', G Vandenbosch & Archief van de abdij van Grimbergen.



E.H. Warnau



en zijn grafopschrift

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is written in a cursive style and appears to read 'E.H. Warnau'.

Jef De Bruyn, naar wat zijn vader Petrus hem vertelde : "... Warnau (1874) was een heel andere figuur. Hij stamde uit een Tiense franstalige (Franskiljonse) familie. Hij is eerst leraar geweest in het O-L-VR-college te Tienen. Het middelbaar en hoger onderwijs was toen nog helemaal in het Frans. Onze bisschop kardinaal Mercier heeft toch ooit gezegd "*Het Vlaams (Nederlands) is totaal ongeschikt om goed wetenschappelijk onderwijs te geven*".

Met die mentaliteit werd Warnau in 1914 pastoor te Kiezegem. Om dat te onderstrepen volgende anekdote: De vlag van de St.Sebastiaansgilde werd in de kerk bewaard. Op een dag zag hij het wapenschild van Brabant in deze vlag staan (gouden leeuw op zwarte grond). Hij vergiste zich en dacht dat het een Vlaamse leeuw was (zwart op gouden grond), voor hem het symbool van het flamingantisme, "un grand danger pour la Belgique". Woedend scheurde hij het beeld uit de vlag.

Hij was een nogal strenge figuur. De communicantjes uit die tijd kloegen erover dat hij zo hard kon zijn. Anderzijds was hij een ware kunstenaar. Hij schilderde en maakte mooie dingen. Ik heb thuis nog een schilderij van hem (van 1909) met een mooi zicht op een kempisch boerderijtje. Mijn schoonbroer Jos Merckx kreeg van hem als misdiender een kruisbeeld gemonteerd op een kunstige achtergrond versierd met eikels, beukennotjes en ander bosvruchten. Dat kunstenaarschap dat sierde hem toch wel. Hij is overleden in 1926...."

www.odis.be:

Functie	Naam	Datering
leraar aan het Institut Saint-Louis	<u>Institut Saint-Louis, Brussel (1838-heden)</u>	18 september 1897 - 19 september 1898
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	2 februari 1898 - 10 oktober 1926
leraar	<u>VIA-scholen - Onze-Lieve-Vrouwe-instituut, Tienen (1888-)</u>	20 september 1898 - 14 januari 1914
pastoor	Parochie Sint-Pieter, Meensel-Kiezegem (Kiezegem) (-2019)	15 januari 1914 - 10 oktober 1926

Joannes - Jan - Bruyndonx (Bruyndonckx) werd geboren te Heist-op-den-Berg op 19 september 1874 en is in Mechelen tot priester gewijd op 1 juni 1901. Voor hij naar Kiezegem kwam, was hij coadjutor in Roux-Miroir, onderpastoor in Reet en pastoor te Begijnendijk.



Jan Bruyndonckx pas.

Jef De Bruyn: "...ik herken hem hoewel ik hem lang geleden – als kind - en dan eigenlijk niet zolang gekend heb. Hij kwam thuis heel veel. Hij dronk dan dikwijls met onze pa en andere eventuele gasten mee ne Jack-op. Het was een buitengewoon vriendelijke man, was zeer ernstig maar kon op tijd en stond ook eens hartelijk meelachen. Zo heeft hij thuis eens een hele tijd meegedronken met en geluisterd naar de zotte praat van de biersteker van Winge, "Celle Jack-op" die thuis wekelijks kwam leveren. Hij kon meeleven met gewone dagelijkse mensen. Zijn zus Joke woonde bij hem, die noemde hem altijd "onze Wannes".

Een anekdote uit een boerenbondvergadering thuis in de zaal : In de jaren 30 had het communisme de macht gegrepen in Rusland en dat was toen het grote nieuws, ook op de Boerenbondvergadering. Men vond het over het algemeen een nogal erge gebeurtenis. Toch was er iemand in de vergadering die zei: "Ach, daar moet onze kop toch niet zeer van doen, Moskou dat is ver van hier". Pastoor Bruyndonckx repliceerde wijselijk : "Nee, mijne vriend, pas maar op, Moskou dat ligt hier buiten, vlak voor de deur". Dat typeerde de man echt zoals hij was.

Ook bij onze peter Louis De Bruyn kwam hij dikwijls. Zij donken dan samen ne goeie jenever of twee om hun serieuze gesprekken kracht bij te zetten. Aan hem hebben wij ook te danken dat de kerktoren, na 15 jaar gekibbel over kostprijs en toelagen, opnieuw opgebouwd werd.

Naar het schijnt is hij zeer onverwachts gestorven..."

Functie	Naam	Datering
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	1 juni 1901 - 4 maart 1938
onderpastoor	Parochie Sint-Maria Magdalena, Reet (ca. 1308-)	12 juni 1902 - 20 maart 1918
pastoor	Parochie Sint-Laurentius en Sint-Lucia, Begijnendijk	21 maart 1918 - 28 november 1926
pastoor	Parochie Sint-Pieter, Meensel-Kiezegem (Kiezegem) (-2019)	29 november 1926 - 4 maart 1938

Joanna Bruyndonckx was hier bekend als zus en meid van de pastoor, Joke van de pastoor. Zij noemde haar broer "onze Wannes". Hij was 6 jaar jonger dan zij (°1874 in Heist o/d Berg). Het waren allebei zeer vriendelijke mensen. De pastoor was een zachte man, die heel goed met zijn parochianen omging, maakte zich nooit echt kwaad en dronk op tijd een pintje of een druppelke samen met zijn mensen. Hij kon heel goed naar zijn mensen luisteren en was zo een beetje bekend omwille van zijn wijsheid.

Om hem te typeren vertelde onze pa mij: Op de vergadering van de boerengilde thuis in de zaal, elke maand na de hoogmis, vertelde de pastoor over de staatsgreep van de communisten in Rusland en hoe erg dat wel was. Iemand van de leden maakte de bemerking "Maar mr. Pastoor, Rusland is ver van hier, daar moeten wij toch geen schrik van hebben.", waarop hij wijselijk antwoordde "Rusland en het communisme, beste vriend, dat ligt hier buiten vlak voor de deur". Toen hij hier benoemd werd (1926) was er nog altijd geen toren op de kerk; omwille van de betwisting over de oorlogsschade geraakte dat maar niet geregeld. Hij heeft zich daar voor ingezet en kon rond 1930 met een eenvoudiger plan geregeld krijgen dat de typisch kleine toren gebouwd werd.

Hij is overleden in 1938 (64 jaar) en werd opgevolgd door Pastoor Mues.

Die Alfons De Bruyn-Bruyndonckx is geen familie (of misschien van heel ver). Hij is van de familie De Bruyn, bekende boomkwekerij in Begijnendijk, buurgemeente van Heist.



E.H. Mues droog altijd zwarte handschoen aan zijn linkerhand. Hierover deden vele wilde verhalen de ronde. Het meest aannemelijk lijkt dat hij deze handschoen droeg omdat zijn hand zou ontstoken zijn door het fijt (of *panaritium*, een ernstiger ontsteking dan *paronychia* naar een ontsteking van de gehele vinger. *Paronychia* of nagelriemontsteking is een etterende ontsteking in een vinger of teen).





Jef De Bruyn : "... Pastoor Mues, voor mij een goede bekende. Zijn voornaam was Juul van Jules of misschien van Juliaan. Hij was afkomstig van Zichem. Een van zijn broers had daar een café vlak aan het station. Ik ben daar ooit samen met hem en nog enkele jongens van Kiezegem geweest na een wandeling in Zichem. Hij werd pastoor in Kiezegem in 1939. Hij was daarvoor onderpastoor geweest in Hoboken en ergens in Waals-Brabant. Hij was een zwaar gebouwde man. Hij kon echte zwaar moppen vertellen, kon zich ook duchtig kwaad maken, maar ook uitbundig lachen.

Zijn eerste jaren in Kiezegem is hij zeer actief geweest. Hij had een filmapparatuur en gaf in onze zaal regelmatig vertoningen.

Pastoor Muës had ook een meid. Zij heette Jeanette. Het was een klein mager zwartharig vrouwke, als ik me goed herinner, niet meer van de jongste. Ik denk dat hij die meegebracht heeft vanuit Hoboken waar hij onderpastoor was voor zijn benoeming in Kiezegem....."

Hier bij zijn verhoor voor de krijgsraad, gehouden n.a.v. het oorlogsgebeuren op het einde van WO II...



Guy Hendrickx : "... Pastoor Mues Jules heeft mij tot mijn 18^{de} levensjaar in dienst gehad als misdienaar. Ik zal een uitgebreid tekstje schrijven dat ook dienstig kan zijn voor de Nieuwsbrief omdat pastoor Mues tevens de proost was van de jeugd, waaronder ook de jeugdige weggevoerde verzetsleden gerekend werden..."

www.odis.be vermeldt :

Muës Juliaan (Julianus, Henricus, Maria, Theophilus) werd tot priester gewijd op 26 mei 1912. Hij was priester van het Aartsbisdom Mechelen en – vanaf 1962 – van het bisdom Antwerpen.

Zijn begrafenisplechtigheid vond plaats op zaterdag 22 juli 1967 om 12.00u in de parochiekerk van Schilde, St.-Guibertus; de teraardebestelling was op het gemeentelijk kerkhof van Schilde.

Zijn priesterloopbaan :

31/08/1912-14/03/1916: Onderpastoor Quenast, Saint-Martin;

15/03/1916-29/06/1919: Onderpastoor Sint-Gillis, Sainte-Alena;

30/06/1919-27/01/1925: Onderpastoor Huizingen, St.-Jan-Baptist;

28/01/1925-27/09/1929: Onderpastoor Deurne, St.-Rochus;

28/09/1929-26/03/1938: Onderpastoor Hoboken, H.-Hart;

27/03/1938-15/05/1958: Pastoor Kiezegem (Meensel-Kiezegem), St.-Pieter;

sedertdien op rust te Schilde, St.-Guibertus;

Begrafenisplechtigheid op zaterdag 22 juli 1967 om 12.00u in de parochiekerk van Schilde, St.-Guibertus.
Teraardebestelling op het gemeentelijk kerkhof van Schilde.

Stefan Muës vond het graf van Juliaan Muës, de broer van zijn overgrootvader, terug op het kerkhof in Schilde.



Pastoor **Emiel August Saelen** .



E.H. Emiel Saelen, bij zijn zilveren priesterjubiläum op 26 juli 1967 (26 juli 1946 tot priester gewijd).

Zijn zus Madeleine Saelen woonde bij hem in. Zij verdrinkte in de beerput van de pastorij en ligt begraven op het kerkhof.

www.odis.be :

Functie	Naam	Datering	
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	26 juli 1942 - 8 december 1961	
onderpastoor	Parochie Sint-Jozef, Geel (Holven) (1939-)	19 september 1942 - 15 juni 1958	
pastoor	Parochie Sint-Pieter, Meensel-Kiezegem (Kiezegem) (-2019)	31 mei 1958 - 29 januari 1969	
priester	Aartsbisdom Mechelen-Brussel / Archidiocèse de Malines-Bruxelles (1961-)	8 december 1961 - 8 september 1984	
aalmoezenier	Hulpgevangenis, Leuven (1868-heden)	29 januari 1969 - 21 november 1969	
pastoor	Parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte, Olen (Achter-Olen) (1864-)	19 juli 1970 - 31 december 1973	
Opmerking		Auteur	Datum
residerend priester van 21 november 1969 tot 19 juli 1970 te Grimbergen, Sint-Alexiuskliniek		Erik Meeussen	15 januari 2014

Guillaume Vranken (Willem, Guillame, Jean, Jozef) werd op 17 februari 1930 geboren te Boekhout en in Scheut tot priester gewijd op 4 augustus 1957. Hij vertrok naar de Filippijnen om er leraar en onderpastoor te zijn. Terug in België, was hij eerst aalmoezenier in het St-Vincentius kinderziekenhuis in Zelem. Vanaf 1969 was hij pastoor te Kiezegem. Vanaf 1988 was hij ook pastoor in Meensel.

Na een ongelukkige val, overleed hij aan de gevolgen hiervan op 15 januari 2007.



1969, zijn aankomst in Kiezegem, met burgemeester Marcel Morren.



4 juli 1984, met koning Boudewijn

www.odis.be:

Functie	Naam	Datering
werkend lid	<u>Scheutisten (1862-)</u>	8 september 1952 - 15 januari 2007
werkend lid	Scheutisten - Filippijnse provincie (1907-heden)	8 september 1958 - 1965
pastoor	Parochie Sint-Pieter, Meensel-Kiezegem (Kiezegem) (-2019)	vanaf 28 februari 1969
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	vanaf 1 juli 1988
werkend lid	Scheutisten - Vlaams-Nederlandse provincie (2000-2006)	2000 - 2006
parochieadministrator	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	vanaf 31 december 2005
medewerkend priester	Parochiefederatie Tielt-Winge	vanaf 31 december 2005
parochieadministrator	Parochie Sint-Pieter, Meensel-Kiezegem (Kiezegem) (-2019)	vanaf 31 december 2005
werkend lid	Scheutisten - Belgisch-Nederlandse provincie (2006-)	2006 - 15 januari 2007

Paul D'havé is pastoor te Tielt (Berg & St-Maarten) St-Joris-Winge en Houwaart. Hij was ook enige tijd pastoor te Meensel en Kiezegem van 2007 tot 2009.



Foto F. Goyens

Het Nieuwsblad (4 april 2022) :

Dinsdag 29 maart 2022 overleed pastoor D'Have op 68-jarige leeftijd in UZ Gasthuisberg. Hij werd geboren in Leuven op 28 januari 1954 en werd priester gewijd op 22 september 1979.

D'Have was aalmoezenier bij de krijgsmacht (1981-1983), daarna werd hij onderpastoor in verschillende parochies : te Puurs Sint-Amands, Sint-Amandus, Sint Amands (1983-1987), in Scherpenheuvel-Zichem, O.L. Vrouw Scherpenheuvel (1987-1994).

Later werd hij pastoor in Tielt-Winge, Onze-Lieve-Vrouw en Tielt (1994-2014). Daarna pastoor van Sint-Martinus, dan Tielt (1994-2014) en Sint-Joris-Winge (2004-2010).

Hij was tevens parochieadministrator in Tielt-Winge, Sint-Pieter en Sint-Mattheus in Meensel-Kiezegem en van Sint-Denijs in Houwaart, waar hij nadien pastoor was (2010-2014). Nadien werd hij meewerkend priester van de federatie Tielt-Winge tot aan zijn pensioen in februari 2019.

Zijn uitvaart had plaats in de Sint-Niklaaskerk in Rillaar op maandag 4 april om 10.30 uur

Pastoor **Frans Van Aerschot** werd geboren in Wezemaal in 1949. Op 8 juli 1978 werd hij tot priester gewijd en begon als onderpastoor in Rillaar tot in 1988. Van 1980 tot 1985 was hij ook tegelijk pastoor in Houwaart. In 1988 vertrok hij op missie naar Argentinië en bleef er tot in de zomer van 1995. Hij keerde terug naar België, hij werd aangesteld als priester in Sint-Katharina-Lombeek en in Hekelgem (Affligem). Vanaf november 2000 werd hij pastoor van Wommersom.

In 2007 vertrok hij opnieuw naar Argentinië. Omwille van gezondheidsproblemen keerde hij terug naar België en kwam zo in Scherpenheuvel terecht. Hij sprong in waar het nodig was. Ook in andere parochies stak hij een handje toe.

Vanaf 2009 is Frans Van Aerschot pastoor te Meensel en Kiezegem. Hij verblijft in de pastorie van Kiezegem. In Meensel wordt hij plechtig ingehaald op 4 juli 2009.

Op volgende foto zien we E.H. Van Aerschot in gesprek met de aartsbisschop Léonard in de sacristie op 5 augustus 2012, ter voorbereiding van de herdenkingsmis voor de oorlogsslachtoffers:



Foto Michaël Daenen

Pastoor Van Aerschot deed zijn laatste mis in Kiezegem op 22 maart 2015.

In een overgangperiode worden de diensten geleid door verschillende pastoors; o.a. ook door deken Felix Van Meerbergen.

Vanaf september 2016 leidt **Luc Claeys**, diaken, de gebedsdiensten in de parochies van Tielt-Winge, dus ook hier in Kiezegem. Hij werd officieel aangesteld op 4 september tijdens de zondagsviering in de O-L-Vrouwkerk te Tielt. De erediensten worden dan om de beurt in Meensel en Kiezegem gehouden.



Luc Claeys en deken Van Meerbergen, bloemenhulde 7 augustus 2016

- **Bronnen:**

- Oost-Brabant, "I Het Mooie Hageland", 1965
- "Géographie et histoire des communes Belges", continuation par Alphonse Wauters, 1882
- doodsprentjes
- www.kirkipa.be : inventaris van het kunstpatrimonium van de kerk
- Interviews : Koster Alfons Stas, Theo Craeninckx, Guido Hendrickx, Jozef De Bruyn, Fernand Stas, Jean Daenen, Josee De Bruyn, Marcel Morren, Frans Goethuys, Guy Bruyninckx, Paula Coosemans,
- Ordre de Malte. Les commanderies du grand-prieuré de France d'après les documents inédits conservés aux Archives nationales à Paris, Eugène Mannier, 1872
- Tekening J Halfants
- De Brabantse folklore, nummers 161-164
- La Belgique ancienne et moderne: Arrondissement de Louvain. Canton de Glabbeek. Canton de Léau, Jules Tarlier , 1963
- Quaestiones annui concursûs Mechliniensis ab anno 1745 ad 1776
- "De oude vryheid Montenaken of historisch en werkelijk afbeeldsel eener vrij gemeente in Haspengouw" A Kempeneers, 1861
- 'Turnhout in het verleden en het heden: Volume ' 1905
- De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus, G Vandenbosch
- Archieven, abdij van Averbode
- Ex-Historia, geschriften E.H. Sloots, pastoor te Meensel
- Archief Abdij van Grimbergen
- Het dekenaat Diest (1599 – 1700), Tony Morren, 1993
- www.odis.be
-