

200 jaar Meensel-Kiezegem



Deelgemeente Meensel-Kiezegem viert dit jaar haar 200ste verjaardag. Enkele hoogtepunten uit haar rijke geschiedenis...

De dorpen Meensel en Kiezegem waren ooit twee aparte gemeenschappen. De hoge rug van de Mannenberg (91 m) vormt tussen beide een natuurlijke scheiding. De oudste vermeldingen van beide dorpen vind je terug in geschriften en op landkaarten zoals die van Mercator uit 1540 (Meenseele en Kisekem).

Omdat de dialectscheidingslijn (de Uerdinger linie) vlakbij ligt, hadden beide gehuchten hun eigen dialect: in Meensel zei men 'ich' en 'oech', in Kiezegem hield men het op 'ik' en 'gij'.

In 1824 werden de gemeentes op bevel van **Willem van Oranje**, de eerste koning der Nederlanden, samengevoegd tot de nieuwe gemeente Meensel-Kiezegem.

Sinds 1977 maakt deze gemeente samen met Sint-Joris-Winge, Houwaart en O.-L.-V.- Tielt deel uit van fusiegemeente Tielt-Winge.

In het begin van de 19de eeuw bezit de familie Kenes een groot deel van het landgoed in Meensel. Deze familie brengt tot 1931 vier meiers / burgemeesters voort. Onder impuls van burgemeester en provincieraadslid August Kenes, wordt in 1892 een tramspoor aangelegd. Dit zorgde toch voor enige welvaart in onze streek. In 1958 werd de tramlijn afgeschaft, lijnbussen deden vanaf dan dienst.

In dezelfde periode is **markiezin le Roy de Valanglart**, een nazaat van baron van der Noot, eigenaar van bijna de helft van Kiezegem. Zo was ze in het bezit van het 'hof van Kieseghem' naast de kerk.

De oudst gekende foto van Meensel-Kiezegem is die van de 'nieuwe pastorijs': residerend **pastoor Van Den Schoor** nodigde via postkaart zijn

confrater van Sint-Joris-Winge uit voor de inhuldiging van het gebouw op maandag 19 augustus 1907.

Op 18 augustus 1914 werd de windmolen op de Mannenberg (of Molenberg) door de terugtrekkende Belgische genie neergehaald. Ook de 18de-eeuwse kerktoeren van Kiezegem werd gedynamiteerd. Dit om te voorkomen dat beide bouwwerken als richtbakens werden gebruikt door de Duitse kanonniërs.

In de tweede wereldoorlog schrijft de gemeente de zwartste bladzijden uit haar geschiedenis met de razzia's op 1 en 11 augustus 1944. Voor de herdenking van de veertigste verjaardag van de tragische augustusdagen, bracht **koning Boudewijn** in 1984 een bezoek aan het erekerkhof in Meensel en het eremonument in Kiezegem.

In 1945 ziet **Eddy Merckx** het levenslicht, 's werelds grootste wielrenner. In 2015 krijg baron Eddy, naar aanleiding van de passage



Detail kaart van Mercator uit 1540.



Het hof van Kieseghem in de jaren '60.



Buikhuys de Kiezeghem

De oudst gekende foto.



Uitnodiging per postkaart.



Jachttoren en watertorens.



Pastoor Van Den Schoor.

van de Tour de France, een standbeeld in zijn geboortedorp. Nog nooit zoveel volk gezien in de Tieltsestraat! Dit jaar maakte kunstenaarscollectief Threepack, in samenwerking met de provincie, ook een muurschildering van de wielerved op de zijgevel van café 't Klein Verlet in Kiezegem.

Notaris Mertens laat in 1947 de jachttoren bouwen in Meensel, een merkwaardig landschapselement in het dorp. Op de

Mannenberg bouwt men in 1965 de eerste watertoren, voor velen een oriëntatiepunt. In 2009 wordt deze vervangen door de huidige watertoren.

Meer gedetailleerde info over de geschiedenis en het erfgoed van beide dorpen kan je vinden op www.meensel-kiezegem.be.



Koning Boudewijn op bezoek.

OFSAR vzw zet zich in om de lokale geschiedenis te bewaren en in beeld te brengen.

Enkele projecten van de vereniging zijn:

- Aanzet tot de restauratie van de kapel van Spikdoorn.
- Aanzet tot het behoud en opmaak van de mortier van WO I.
- Het in bewaring krijgen van de breuk van de Jonkheid van Kiezeghem en die van de Sint-Sebastiaansgilde van Kiezeghem.
- Het in bewaring krijgen van enkele oude vlaggen: Sint-Sebastiaansgilde Kiezeghem (d.d. 1790), Boerengilde Meensel (d.d. 1898), toneelvereniging 'Hoop en Wil' (d.d. 1930). In 2023 werden deze en nog een 40-tal andere vlaggen tentoongesteld.
- Plaatsing van een 3D-replica van het Sint-Elooibeeld op zijn oorspronkelijke plaats (de nis in de noordmuur van de kerk van Meensel).