

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (697)

Zij die op de foto staan – allen geboren in 1932 – waren 8 jaar als WO II uitbrak. Als 12-jarigen maakten ze einde van deze oorlog mee.

Hier in 1992, 60 jaar later, zijn ze tevreden dat ze nog met elkaar kunnen feesten. Deze samenkomst zou dan nog een paar keer herhaald worden ... De initiatiefnemers waren Madeleine Cauwberghs, Julien Robeyns, Leona Lemmens, Gust Trompet, Felix Lissens en Jean Daenen.

Velen onder ons herkennen hun ouder of grootouder op onderstaande groepsfoto, genomen voor het gemeentehuis van Tielt-Winge. Alle namen zijn vermeld op de deelnemerslijst '1932 – 1992' (zie verder).



De volgende introductie startte het officiële verslag van dit jubileumjaar; maar in de voorlopige versie van de deze tekst – zie verder – schetst het 1^{ste} alinea toch een ludiekere aanzet ...de toevallige ontmoeting wordt beter omschreven.

K K
COMMUNICANTEN VAN 1943 TERUG SAMEN TE MEENSEL-KIEZEGEM

Slechts 6 weggevoerden dorpsgenoten werden terug.
Toevallig ontmoeten enkele 60-jarigen elkaar begin vorig jaar.
Zij deden hun Plechtige Communie in 1943 of thans 50 jaar geleden.
Oude jeugdherinneringen werden opgehaald en het plan werd gesmeed om
de vrienden welke in 1932 het levenslicht zagen na 60 jaar terug samen
te brengen.

1 9 3 2 - 1 9 9 2

Geboortedag in 1932

- DE RUYTER EMILE	3 januari
- Van Esch Gaston - CAUWERGS MADELEINE	7 januari (20/12/32)
- Janssens Jul - WILLAERTS LEA	13 januari
- PIJPEN GASTON - Cornelissen Rica	11 februari (09/10/32)
- Claes Marcel - CAUWENBERGHS SIMONNE	17 februari
- ROBEYNS JULIEN - Strouwen Fernanda	22 februari
- TIMMERMANS STAF - Janssens Agnes	23 februari
- VUCHELEN MARCEL - Laermans Jeanne	8 maart
- PUTTEVILS GASTON - Treckels Mimmi	16 maart
- Derden Alfons - VANSCHOU BROEK MARIETTE	18 maart
- De Windt René - DE BRUYN YVONNE	22 maart (18/09/32)
- GOETHUYS FRANS - Van Leeuw Octavie	26 maart
- Gooris Hektor - REYNDERS MAGRIET	26 maart
- TROMPET GUILLAUME - Swillen Maria	29 maart
- PIJPEN ROGER - Jonckers Augusta	30 maart
- LISSENS FELIX - Morren Margreta	10 april
- Pijpen Jos - SCHOUTERS MELANIE	16 april
- DE RUYTER LOUIS - Coekaerts Bertha	19 april
- Stas Jos - MEEUS AUGUSTA	19 mei
- Beckers Roger - PITTMVILS MARIA	20 mei
- Timmermans Jos - LEMMENS LEONA	13 juni
- TROMPET AUGUST - Pittomvils Yvonne	3 juli
- CAUWENBERGHS RAYMOND - Dobbeni Mathilde	12 juli
- Bosmans Jozef (RASSCHAERTS MARIA +)	1 oktober → +18/05/84
- Schildermans Vic - VANROELEN MADELEINE	8 oktober
- Vanschoubroek Louis - KEMELS NELLY	8 november
- DAENEN JEAN - De Bruyn Josée	22 november

P.S.: - De gevierde 60-jarigen in hoofdletters,

- 3 koppels werden allebei in 1932 geboren, datum tussen haakjes,
ook aan hen van harte proficiat !

Eind verleden jaar werd in een tandartspraktijk een reünie voor de 60-jarigen van Meensel-Kiezegem geboren. Toevallig ontmoetten Julien Robeyns thans wonende te Tienen en Jean Daenen, oud-buren van Meensel-Kiezegem, elkaar in de wachtkamer van tandarts Lauwens te Glabbeek. Oude jeugdherinneringen werden opgehaald en het plan werd gesmeed om de vrienden welke in 1932 het levenslicht zagen na 60 jaar terug samen te brengen.

Dadelijk werd contact gelegd met enkele andere jaargenoten. Er werd gestreefd om in elke wijk een vertegenwoordiger te hebben : Madeleine Cauwberghs (Glabbeek) en Julien Robeyns (Tienen), zouden de jaarlingen van buiten de gemeente vertegenwoordigen terwijl Leona Lemmens, Felix Lissens, August Trompet en Jean Daenen Meensel-Kiezegem zouden bewerken. Een eerste vergadering werd belegd ten huize van Jean Daenen op 26 februari 1992, waarop de 6 hogervernoemden aanwezig waren.

Eenparig werd beslist alle 60-jarigen geboren in Meensel-Kiezegem, in 1932, alsook degenen die elders in 1932 geboren werden en in Meensel-Kiezegem intussen kwamen wonen, uit te nodigen. Hiertoe werden de geboorteregisters van 1932 en de huidige kiezerslijst met medewerking van het gemeentepersoneel uitgepluisd.

Van de opgezochte groep geboren in 1932 te Meensel-Kiezegem bleven er 12 ter plaatse wonen terwijl er 9 hun geluk elders vonden. Er weken 8 60-jarigen in, na hun huwelijk met een dorpsgenoot.

Maart was de vruchtbaarste maand in 1932 met 8 geboorten. Ter vergelijking : in 1991 werden er in Meensel-Kiezegem 14 kindjes geboren over het ganse jaar bij een bevolking van 1100 inwoners terwijl er 60 jaar geleden nog geen 700 inwoners waren.

Het merendeel van de 60-jarigen werd gekonfronteerd met het oorlogsgebeuren waarbij een familielid slachtoffer werd : vader, broer, oom... Vroegere groepen 60-jarigen werden sterk uitgedund, ingevolgd door de brutale SS-razia in augustus 1944 in het martelarendorp Meensel-Kiezegem toen 70 dorpsgenoten werden weggevoerd naar de Duitse concentratiekampen of bijna 1/10 van de bevolking; waaronder de toenmalige jeugdleiders Claes Louis, Craeninckx Vital, onderwijzer Duerinckx Ferdinand, Hendrickx Adolf, Janssens René, Rasschaert Jozef, Robeyns Kamiel, Trompet Marcel en Vandegaer Jos.

De meesten waren amper 18 jaar. Ook Burgemeester Morren Remy en Veldwachter Debrier Daniël stierven de heldendood in Duitsland. Slechts 6 weggevoerden dorpsgenoten keerden terug. 64 eenvormige zerken herinneren aan deze pijnlijke augustusdagen van 1944, één maand voor de bevrijding.

In 1964 liet E.H. Robert-zaliger er een prachtige herinneringskapel ter ere van O.L.Vrouw van Smarten oprichten.

In 1984 bracht Koning Boudewijn een bezoek aan het ere-kerkhof. Een herdenkingsplaat met de Koninklijke Kroon herinnert aan dit opgemerkt bezoek.

Op de eerste vergadering van de 6 koppige kerngroep werd aan elkeen een bepaalde taak toegewezen.

Julien Robeyns diende contact te leggen met de geestelijkheid voor het op punt stellen van de Eucharistieviering. Leona Lemmens zou zich met de bespreking van de feestzaak en het menu bezig houden.

Felix Lissens kreeg de ontspanning toegewezen. Madeleine Cauwbergs, zelf gemeenteraadslid te Glabbeek, zou de ontvangst op het gemeentehuis van Tielt-Winge regelen en Jean Daenen diende zich met de administratie bezig te houden.

Nadat elk zijn taak ter harte had genomen werd een tweede vergadering belegd op 11 maart. Hierop werd een uitnodigingsbrief opgesteld welke op 17 maart aan alle 60 jarigen werd verzonden. Buiten 2 ernstig zieken, schreven alle jubilerenden in. Het feest werd gestart met 52 deelnemers.

Vervolgens werden de jubilarissen ontvangen op het gemeentehuis van Tielt-Winge, waar hen een receptie werd aangeboden. Burgemeester Robeyns Romain prees in een gevatte toespraak het initiatief, hetgeen een primeur was. Hij hoopte dat het in de volgende jaren navolging zou kennen. Ook raadslid Verbist van Meensel-Kiezegem sloot zich bij de hulde aan. Een welverdiend dankwoord voor deze gulle ontvangst en uitgebreide receptie werd uitgesproken door Cauwbergs Madeleine.

Vervolgens werd een herdenkingsmis opgedragen door pater Jos Schotsmans, eveneens afkomstig van Meensel-Kiezegem en welke hier zelfs een overkomst vanuit Gent voor over had, zonder de minste vergoeding.

De Eucharistieviering, onder muzikale begeleiding en tekst van Lilianne Lissens werd opgedragen ter nagedachtenis van twee jaargenoten welke ons veel te vroeg ontvielen: Rasschaert Maria echtg. Bosmans Jozef (1932-1984) en Janssens Romain (1932-1948).

De foto's met grafzerk prijken aan het altaar. Pater Schotsmans hield een aangrijpende en gevatte homolie, waarnaar gespannen werd geluisterd. Op het Jubileumfeest werden de deelnemers verwelkomd door Lemmens Leona waarna een onvergetelijk feestmaal volgde.

Vermelden wij nog dat slechts 4 jubilarissen full-time de landbouw- of fruittellersstiel uitoefenden; Goethuys Frans, Trompet Guillaume, Pijpen Roger en Kemels Nelly terwijl 2 feestvierders een zelfstandige groothandelszaak oprichtten nl. Puttevils Gasto[~] en Stas-Meeus Augusta. De overigen werden werknemer in verschillende branche's.

Voor de ontspanning zorgde Lissens Felix en alle aanwezigen, welke het tot in de vroege uurtjes uithielden.

Zoals in een gekend T.V. programma "Klasgenoten" werden ook 2 oud-leerkrachten gekontakteerd , welke allebei enthousiast hun aanwezigheid toezegden. Het liep echter verkeerd af.

Zuster Marcella (Motmans Maria) geboren op 4-2-1904 te Halen en op rust bij de zusters te Sint Joris Winge, werd een paar dagen voor het feest opgenomen in het ziekenhuis te Diest met hartklachten. Zij herstelt thans bij de Zusters in de Visserstraat te Diest. Zuster Marcella van de Orde van Champion, verbleef gedurende 18 jaar in Meensel-Kiezegem, zodat ze er voor al de jubilarissen les gaf.

De tweede gaste zou Mevrouw De Raeymaeker-Favier Seraphine worden. Zij werd geboren te St. Joris Winge op 9-12-1916 en geniet eveneens van een welverdiende rust te Meensel-Kiezegem. De echtgenoot van Favier Seraphine werd een paar uur voor het feest, eveneens met hartklachten, opgenomen in de H.Hartkliniek te Tienen. Gelukkiglijk kon ook hij, intussen huiswaards keren voor herstel. Mevrouw Seraphine Favier gaf eveneens verschillende jaren les aan het Zusterschool te Meensel waar onze Jubilarissen lagere school liepen.

Volmondig werd door alle deelnemers besloten dit daverd feest elk jaar te herhalen.

Eind november wordt een koffiebijeenkomst^{verzameling} georganiseerd waarop een video-film zal vertoond worden over dit onvergetelijk feest. Tevens zal aan elke 60 jarige een prachtige groepsfoto overhandigd worden.

De zestigjarigen bouwen een feestje

■ MEENSEL-KIEZEGEM

De mannen en vrouwen, in 1932 te Meensel-Kiezegem geboren of er woonachtig, bouwen samen een feest om hun 60ste verjaardag te vieren.

Het is de allereerste keer dat in de deelgemeente van Tielt-Winge zoiets gebeurt. Dus wil het comité dat tot in de puntjes verzorgen. De idee gaat uit van Jean Daenen, Leona Lemmens, Felix Lissens, Jules Robeyns, August Trompet en Madeleine Van Esch-Cauw-

berghs. Deze laatste had met haar echtgenoot te Glabbeek een gelijkaardige samenkomst bijgewoond en haar verhaal kreeg gehoor bij de andere vernoemden. Bij voorbaat overtuigd respons te vinden, zochten zij in het gemeentehuis de mogelijke deelnemers op.

Jean Daenen daarover: «Wij herinneren ons de namen van wie bij ons in de lagere school zat. De anderen vonden wij terug via de burgerlijke stand van de gemeente. 31 uitnodigingen werden verstuurd. 27 mannen en vrouwen antwoordden. Bij die 27 zijn er 9

van buiten Meensel-Kiezegem.»

Tijdens het feestmaal op 10 oktober in zaal Elzenhof zullen Zuster Marcella en juffrouw Seraphine, oud-leerkrachten van de zustersschool, worden gehuldigd. «Bij de zusters waren het allemaal graadklassen», vertelt Leona Lemmens. «De jongens van het eerste tot het zesde leerjaar zaten echter allemaal samen». Felix Lissens geeft toe dat de jongens heel vaak de meester moesten helpen in zijn moestuin. «En coloradokevers vangen», voegt Jules Robeyns er aan toe.

Het programma voor 10 oktober

begint met samenkomst om 14 u. aan de oude tramstation van Meensel. Om 14.30 u. worden de 60-jarigen ontvangen in het gemeentehuis te Tielt-Winge. Na een kerkelijke dienst om 16u door pater Schotsmans opgedragen in zaal Elzenhof, is er receptie en vervolgens feestmaal. De dag wordt afgerond met een gezellig samenzijn.

Het zal zeker niet bij die en viering blijven. De mannen en vrouwen van Meensel-Kiezegem die in 1932 60 jaar worden hebben de initiatiefnemers al opgezocht. — MRA

1 Het laatste Nieuws 8

Reünie jaartal 32 in Meensel-Kiezegem

MEENSEL-KIEZEGEM — Mannen en vrouwen van Meensel-Kiezegem geboren in 1932 houden vandaag 10 oktober hun jaartal-reünie. De feestviering begint met een ontvangst op het gemeentehuis van Tielt-Winge en een misviering. Daarna wordt er feestelijk geboemeld. Een begeleidster uit de kleuterwereld zorgt voor de nodige animatie. Zuster Marcella en juf Serafine worden gehuldigd. Het initiatief werd opgezet door Madeleine Cauwbergs, Julien Robeyns, Felix Lissens, Leona Lemmens, August Trompet en Jean Daenen. (FG)

W. Cauwbergs



Zestigjarigen van Meensel-Kiezegem zien mekaar weer

De 60-jarigen van Meensel-Kiezegem gaven elkaar onlangs rendez-vous. Na een kerkelijke dienst en ontvangst in het gemeentehuis van Tielt-Winge zaten de jarigen aan voor een feestmaal. Nu al worden voorbereidings getroffen voor een gelijkaardige viering van de klas 1933. In afwachting een groepsfoto met de burgemeester. — MRA / Foto med.

Serafine Favier, hun oud leerkracht in Meensel-Kiezegem, zou er die dag ook bij zijn; Ze moest echter richting ziekenhuis. Achteraf schreef ze nog onerstaande brief :

Aan de jubilarissen van 1932-1992 van Meensel-
Kiezegem

Beste oud-leerlingen en alle vrienden
van 60 jaar.

De mens wikt maar God beschikt !

Dat heb ik reeds meermaal, ook ieder van u op die 60 jaar mogen beleven. Onlangs nog op 10 okt. rond het middaguur, toen ik reeds met mijn gedachten bij u allen vertoefde en met spanning uitkeek naar onze afspraak om 2 uur. De schoolfoto's uit uw kinderjaren lagen reeds klaar.

Plots veranderde de reis van de feestzaal waar wij door u allen verwacht werden naar een kleine kamer in Erenen. Nu alles, God dank, voorbij is houd ik er aan, u allen en heel speciaal de initiatiefnemers van harte te bedanken voor die gewaardeerde uitnodiging. Zuster Marcella zal, denk ik, even als ik met spijt terug denken aan die gemiste kans om haar oud-leerlingen van Meensel-Kiezegem persoonlijk te ontmoeten

Dank voor het boeket bloemen dat me door Lilliane Lissen bezorgd werd. Dat was vooral niet nodig geweest.

Ik hoop dat u ons wel zult willen veronstschuldigen voor onze afwezigheid want ik denk dat ~~it~~ ieder van u hetzelfde zou gedaan hebben in die omstandigheid

Mijn man en ik wensen aan al de jubilarissen van 1932-1992 en bijzonder aan mijn oud-leerlingen nog veel jaren in gezondheid en gerelligheid in de nieuw-geestichte broederschap.

Juul en Serafine

