

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (695)

Een oude dia .. 2 wieltoeristen staan klaar om te vertrekken voor hun zondagse fietstocht.

Vertrek aan cafe de wielertoerist – bij Pollen en Irma, om daar ook terug te eindigen voor een frisse pint.



Theo Craeninckx en onze horlogemaker Marcel Vangoidsenhoven wachten op het vertreksein.

Bemerk de fietsen.. heel wat anders dan de dure 'machines' waar ze nu mee rijden.

Bemerk de weide met pruimenbomen achteraan ... nu staat daar het voormalige KBC kantoor / nu de praktijk van onze huisdokter.

Rechts nog voor een stukje te zien in beeld: Jean Daenen zette er een platenwand, hier konden de nodige reclame affiche op geplakt worden.