

## **Meensel-Kiezegem – recente evenementen : 21 april 2024 : erfgoeddag.**

Vanuit de gemeente Tielt-Winge werd er aan een aantal organisaties & verenigingen van de gemeente gevraagd om samen een tentoonstelling te organiseren naar aanleiding van erfgoeddag op 21 april 2024 met als thema thuis. Deze tentoonstelling startte al de week ervoor met als voornaamste doel de scholen van de gemeente uit te nodigen.

De accommodatie van de Sint-Mattheüskerk op site van Museum44 is uitermate geschikt om dergelijke projecten aan de bezoekers voor te stellen. Daar er op die plaats het ganse jaar 2024 evenementen lopen die kaderen in de 80-jarige herdenking van de gebeurtenissen in het dorp van in augustus 1944, werd een lopende tentoonstelling in de kerk van Meensel tijdelijk uitgebreid met een stand van Meensel-Kiezegem.be, Museum Belgisch Franse verzet en fotoclub Reflexie met medewerking van Museum44 en de gemeente Tielt-Winge.

Er werden daar een aantal zaken getoond die zowel verwezen naar het thuisgevoel van destijds, het thema van de tentoonstelling, als naar de gebeurtenissen in augustus 1944 te Meensel-Kiezegem. In totaal werden ongeveer 160 kinderen van het 5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup> leerjaar en het eerste middelbaar in overleg met de scholen uitgenodigd. Het bezoek aan Museum44 met gids, het bezoek aan de tentoonstelling in de kerk met gepaste toelichting door een aangepaste gids was een succes, eveneens was er een grote belangstelling van het publiek op 21 april 2024.

Meensel-Kiezegem.be had op hun stand een weliswaar nep muur opgetrokken die 2 woonkamers voorstelde. Een was een keuken met Leuvense stoof en schap waarop en waaraan allerlei attributen die ons deden denken aan een thuis van weleer. De achterzijde van de muur stelde een wasplaats voor waar mannen kledij, spiegel en waskom met scheergerief zoals in de jaren '40 van vorige eeuw ons deed denken aan het gevoel van de achtergebleven familie nadat iemand van hun naasten plots werd weggerukt door de gebeurtenissen in augustus 1944 te Meensel-Kiezegem.

In een poging een sfeer uit die periode weer te geven, kon je in fictieve brief uit 1944 lezen waarin kinderen zich tot hun weggevoerde vader richtten waarin o.a. de hoop werd gekoesterd dat hij op de eerste- en de plechtige communie weer bij hen en hun moeder kon zijn.

Verder werd er in dit 80<sup>e</sup> herdenkingsjaar ook aandacht besteed aan de achtergebleven vrouwen. Dit deden wij op onze stad door het tonen van een aantal van de eerste tijdschriften van de Boerinnenbond "De Boerin" waarin tijdens de oorlogsjaren ongetwijfeld informatie stond om de vrouwen diens man weg was door het oorlogsgebeuren met raad bij te staan. Verder waren er 6 verschillende uitgaven van Ons Kookboek, van 1949 tot 2013, te zien en een aantal reclameboekjes, schoolboek en menu's uit die periode om aan de bezoeker de tijdsgeest van weleer weer te geven.









