

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (680)

Rond de jaarwisseling 2023-2024 kregen we deze verrassende mail :

“ Beste,

*Een tijdje geleden maakte ik een wandeling in het Hageland, in het geboortedorp van mijn vader, Meensel-Kiezegem. Daar ergens verscholen ligt het 'Vrijbos ', waar wij meer dan 50 jaar geleden een vakantiehuisje hadden. Op het einde van de lange dreef stond het 'Loemmerhuis', een verzameling grote oude bomen die gezellig in een kring bij mekaar waren gaan staan. Het was een speeltuin voor kinderen en een knuffelplaats voor de jonge koppeltjes uit het dorp. De namen van al die ontluikende liefdes werden in de schors van de bomen gekerfd, lang voor de tattoo dit overnam. Generaties initialen en hartjes bij elkaar. Ik wilde dit terugzien. Maar het 'Loemmerhuis' is er niet meer... weggemaaid voor een landbouwweg. Heel spijtig.*



*Maar, twee bomen staan er nog, verweerd door de tijd en bekrast door vervlogen tijden. Ik nam er foto's van. Toen ik op de foto's inzoomde viel ik bijna achterover. De namen van al onze gezinsleden ! Rita, Dirk, Bert en Inge Stas. Wat bleek nu ? Onze papa Louis Stas had onze namen er zovele jaren geleden ingekerast. Toeval bestaat niet zeggen ze? Zijt maar zeker !!!*

Groetjes,

*Bert Stas, zoon van Louis...*“



Als we de dia's van toen (links) vergelijken met de toestand nu (rechts) ... het is bedroevend.



De stam met de ingekerfde namen – waar Bert naar verwijst - is niet meer ...

