

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (677)

Voor de pastorie van Kiezegem staat een Mariagrot, omhuld door struikgewas.

[Deze grot](#) wordt ook worden ook vermeld op de website lourdesgrotten.com : "... Overal in België bouw(d)en mensen Lourdesgrotten. Sommige zijn prachtconstructies en sterk gelijkend op het origineel. Aan elk van deze pareltjes is meestal een persoonlijke geschiedenis verbonden. Deze inventaris tracht hen allen in kaart te brengen.."



Maar deze grot.... wie heeft én wanneer en waarom is deze gebouwd ?

Het enige wat we terug vinden is vermeld in het schriftje van het zondagsgebed, 1958. Hierin vermeld pastoor Muës (pastoor van 1938 tot 1958) het volgende in de lijst der voorwerpen eigendom der Pastorie en Kerk hier bevindend ter pastorie:





Guy Hendrickx :

“... Naar aanleiding van het Heilig Jaar 1950, vanuit Rome geleid, is er een en ander gegroeid inzake Mariaverering in de parochie Kiezegem.

Aansluitend aan deze operatie van toen, had je dan ook het 400 jarig bestaan van het Kapelletje van de Spikdoorn met een massale opkomst van bedevaarders uit naburige dorpen. Dat was dan wel in 1955.

De huisgezinnen van Kiezegem hebben destijds hun appreciaties laten blijken door er voor te zorgen dat boven elke voordeur een blauwgekleurd handmatig gemaakt compleet [Mariakapelletje met Lievevrouwenbeeldje](#) werd gehangen. Er zijn heden ten dage voor mij nog een viertal van deze kapelletjes te vinden in Kiezegem.

Pastoor Mues zaliger heeft er alles aan gedaan om de sociale omgang onder de bevolking te versterken, immers de rouwende gemeenschap leefde nog met in hun geheugen de frisse herinneringen van de gruweldaden uit 1944, waarbij dorgengenoten voor het assisenhof zijn verschenen, waarbij sommigen tot levenslang werden veroordeeld.

Het lijflied van de zangers van de op-sterven-na-dood- zijnde opvoeders van het bekende "Hoop en Wil" genoemde zangclubje ging als volgt: "WIJ ZIJN DE KIEZE KIEZE KIEZe-kommenaren, ALTIJD BLIJ EN GOED GEZIND, ZONDER MEER IERDERS VRIEND" of toch iets in die zin.

Jef De Bruyn kan dat zeker nog bevestigen. *(nvdr : Jef had hier niets aan toe te voegen)*

Om de gemeenschap terug leven in te blazen had pastoor Mues een paar leuke ideeën: zo werden de jongens van het dorp voor een jeugdgroep samen gebracht, elke zondagnamiddag als het weer het toeliet. Hun jeugdgroep verzamelde onder de welbekende naam van " DE BLOKSKES ." Het vrouwelijk geslacht groepeerde zich onder de verenigingsnaam " DE MARIA-KRING".

Als normaalschool student had de pastoor in mij een algemene leider van deze jeugdgroepen gevonden. Op mijn 18 levensjaar deed ik nog dienst inzake sociaal dienstbetoon.

Voor dit alles wilde de pastoor een voortrekker zijn en heeft hij plannen gesmeed om als blijvend bewijs van zijn functie een Mariagrot én een Mariabeeld achter te laten voor de gemeenschap. Zijn aanstaande pensionering in 1958 was voor hem een welgekomen opluchting als naaste gebuur destijds van de aangehaalde beruchte familie.

Beste groeten en een prettige en gezellige jaarwisseling naar 2024 toe...”