

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (652)

In onze beide dorpen werden vroeger vele bijnamen gebruikt. Deze bijnaam was de niet-officiële naam van een inwoner, maar wel door iedereen gekend. Soms waren deze mensen beter bekend met hun bijnaam dan met hun officiële naam.

Deze bijnaam kon gebaseerd zijn op de naam van een voorouder, een fysiek kenmerk, plaats van herkomst, beroep.. of zoveel meer.

De lijst die volgt is een eerste aanzet om deze oude bijnamen te verzamelen... heb je aanvullingen of opmerkingen, laat maar weten.

Bronnen : Jef van Pië De Bruyn, Jean en Josée van Sinneke Natens, Guy van de mister, Freddy van père, Jan van Sooi, Fernand van de Welvaart, Lydie Van Cauwenbergh, Marcel den horlogemaker, ....

<b>Jeanneke van de garde</b>	Jeanne Goedhuys 	De vrouw van Daniel De Brier.  Daniel was onze de garde in Meensel. Hij werd meegenomen tijdens de razzia's in augustus 1944, hij zou later overlijden in Duitsland.
<b>Hermine van de keuster</b>	Hermine Duerinckx 	Dochter van de koster van Kiezegem, Denis – Dionysius – Duerinckx.
<b>Jomme van Boeres</b>	Guillaume Trompet 	De juiste oorsprong is niet direct geweten. Misschien omdat ze altijd – van vader op zoon – boerden ?

<p><b>Dau Kiek</b></p>	<p>Isidoor Peeters</p>	<p>Dau Kiek kreeg zijn bijnaam omdat hij met zijn korf van huis tot huis ging om oude kippen (Kieken) op te kopen. Hij had op de Tolmerberg een armoedig huisje; hij was daar ingetrouwd met Irma Pardon. Nu is dat omgebouwd een 'rijke mensen' huis, toebehorend aan de witloofkweker.</p> <p>Bij Dau Kiek waren veel kinderen, zo o.a. Jef, een kippenhandelaar in St.-Joris-Winge, Gust die in het laatste huis van de Kerkstraat op 't Boekhout woonde, Louis die de café had op 't dorp en werkte in de brouwerij Breda te Leuven.</p>
<p><b>Sin van Ris</b></p>	<p>Alfonsine Janssens</p> 	<p>Zij is de dochter van Richard – Ris – Janssens.</p> <p>Op de foto staat ze met haar 2<sup>de</sup> echtgenoot, Leon Vuchelen. Hiermee had ze een zoon, Fons.</p> <p>Met haar 1<sup>ste</sup> man, Julien Goethuys had ze 3 kinderen: Gaston, Richard en Roger.</p>
<p><b>Lamme Trap</b></p>	<p>Guillielmus De Jaeger.</p>	<p>Genoemd naar zijn peter Guillielmus - <i>Lamme</i> - De Bruyn. Woonde in het huis 'bij trappes' genaamd, tegenover de kerk van Kiezegem.</p> <p>Jef De Bruyn : "...Arnoldus Trompet van Bunsbeek trouwde hier in en vormde zo de oorsprong van de nakomelingen 'Trompet' in Meensel en Kiezegem..."</p>
<p><b>Chiel en Maria van Rel</b></p>	<p>Achiel, Gaston en Maria Devroye</p> 	<p>Vader : Evrard Devroye.</p> <p>Hun moeder was Emma Dereze.</p> <p>Oorsprong van de bijnaam 'Rel' is niet direct te achterhalen.</p>