

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (651)

Els Vuchelen gaf deze rood-wit-rode vlag in bewaring.. de vendelvlag waarmee haar vader Fons – *Fonke* - Vuchelen nog mee vendelde bij de BJB / KLJ in zijn jonge jaren.

De vlag is van polyester en meet h x b: 184 cm op 194 cm, zonder de mastfranjes mee gemeten. De witte kleur (binnenband) is verkleurd doordat de rode kleur van de buitenbanden wat kleur heeft afgegeven tijdens de lange tijd dat deze opgevouwen was.

Rechts onder is de punt van de vlag samengebonen. Rechts boven is de gestikte boord deels afgesleten.



Vendelier Jef Rasschaert : “... We zijn allemaal begonnen met vendelen op de toenmalige “sportfeesten” van de BJB (later KLJ). De vlag die Els bracht is een vlag waarmee wij toen optraden, de BJB-KLJ-vlag dus.

Nadat wij trouwden en dus noodgedwongen de KLJ verlaten hadden, hebben wij - Juul Nys, Yvan Ottenbourgh, Fons Vuchelen, Louis Schotsmans en ik - in 1969 een eigen vendeliersvereniging opgericht onder de naam Elckerlic. Wij traden hier en daar op, op aanvraag, soms ook samen met de Sint-Sebastiaansgilde.

Bij een optreden in het Brusselse wonnen we zelfs eens de Gouden Medaille van de stad Brussel.

Eerst gebruikten we de KLJ-vlaggen, nadien de GKB-vlaggen (*zie verder*) en tenslotte de vlaggen van de provincie Brabant (*meer over deze vlag in de nieuwsbrief van januari 2024*) ...”



Fons, Jef, Juul, Yvan en Louis, voor het huis van Yvan in de Wersbeekstraat.

Hier zien we de vendeliers tijdens een [betoging in St-Truiden](#), 1969. Ze ondersteunden de fruittelers die gingen betogen aldaar.



Of vormden ze een erehaag tijdens een trouw – Jan Nulis en Paula Schotsmans, 1 juni 1968 - in Kiezegem. Ook de trom van de vendeliers is in beeld. Merk de blauw-wit-blauwe vendelvlaggen op van KLJ Kiezegem.



Jef Rasschaert vervolgt : “... Met de KLJ-vlaggen hebben wij destijds aan menig KLJ-sportfeest deelgenomen, zodanig dat de meeste vlaggen hun beste tijd gehad hadden toen wij de KLJ verlieten. Wij wilden met Elckerlic toch wat deftig voor de dag komen (ge zijt van Meensel, of ge zijt het niet 😊).

Nieuwe vlaggen heb je niet in een, twee, drie. Ze hebben ook een prijs en centen hadden we niet onmiddellijk om ze aan te kopen. Als voorlopige oplossing hebben we dan de vlaggen van het Gemeentekrediet gebruikt. Ik kon ze op de kop tikken omdat ik inderdaad werkte bij het GKB. Eigenlijk zijn het vlaggen die aan de agentschappen uithingen en die wij aangepast hebben om te vendelen. Niet ideaal maar als voorlopige oplossing kon het ons vooruit helpen.

“Jefke”, zo werd de gemeentenaar genoemd die op de vlag van het Gemeentekrediet staat afgebeeld.

Yvan is een tijdje actief geweest als provincieraadslid en zo zijn we uiteindelijk aan de vlaggen van de provincie Brabant geraakt.

Toen we startten met onze groep noemden wij ze “De vlag in de top”, om ze kort daarna om te dopen tot “Elkerlic”.