

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (614)

Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commerçanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

Hier staan we aan de toeg bij Slagerij Debecker in Glabbeek. Menig Meenselenaar heeft daar zijn fijne vleeswaren, biefstuk of worst gekocht.



### De Heer Felix DEBECKER

echtgenoot van Mevrouw Irma VANDERSTUKKEN

RUSTEND BEENHOUWER

lid van de bond der gepensioneerden en ziekenzorg  
geboren te Glabbeek op 18 juni 1915 en overleden in de H. Hartkliniek  
te Tienen op 31 januari 1986, na bewust de ziekenzalving te hebben  
ontvangen.

Staf Vandegaer, Heemkunde Glabbeek : "... De familie Debecker had inderdaad een beenhouwerij in Glabbeek aan de Dries. De beenhouwerij is indertijd overgenomen door Frans Veulemans en zijn vrouw. Die hebben in 1997 de beenhouwerij verhuisd naar de Craenenbroekstraat, kort bij de Tiensesteenweg. Later hebben hun dochter Lien en haar partner Steve de zaak overgenomen. Nu zou de bakkerswinkel van Het Brood in Bunsbeek binnenkort verhuizen naar het gebouw van de vroegere beenhouwerij..."

