

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (608)

Roni De Windt, Binkom, bezorgde ons enkele opmerkelijke oude foto's. Deze staken in een doos van zijn nonkel Jef De Windt, kapitein van het NKB tijdens WO II.

Opmerkelijk omdat deze beelden laten zien van het erekerkhof in Meensel van in de begindagen, in de jaren '48 of '49 van de vorige eeuw, van bij de inhuldiging of bij een oorlogsherdenking.





Twee foto's werden ingekleurd door [MD Photography](https://www.md-photography.com/) ... aan elk graf staat een jongere om er bloemen neer te leggen.



