

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (605)

Een oude diareeks bevond zich in een ijzeren kistje bij Jean Daenen: een verzameling van de meeste commerçanten in Meensel en Kiezegem die in die tijd de kermis sponsorden.. ergens begin de jaren '70.

Niet alleen de plaatselijke handelaars, maar ook de leveranciers van de buurdorpen sponsorden onze kermis.



De brouwer houdt hier halt aan café 'de tramstatie'. Op de achtergrond zien we de post van Meensel.

De chauffeur was Desiré – Ray - Adams van Binkom.

Hij reed rond voor brouwerij Van Hellemont achter de kerk in Lubbeek. Als Ray ergens kwam leveren, dan betaalde hij er altijd wel ene.. de klanten wisten dat.

Grappig.. als zijn geld op was, belde hij naar de brouwer, die bracht dan geld zodat Ray zijn poef kon betalen.

Bemerk nog de oude houten bierkragen op de vrachtwagen.