

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (350)

Mario Derese laat de vlag van de voetbal zien...



Het is een vlag uit een stof van polyester, er zijn geen beschadigingen maar is wel vervuild met kleine vlekken over de gehele vlag. De vlag meet 145 cm (hoogte) bij 160 cm (breedte).

De figuur en de letters zijn ingenaaid, deze techniek wordt *incrustatie* genoemd, dwz. meerdere gekleurde stukken stof worden met borduurwerk aan elkaar gezet tot één geheel. Zo wordt een veelkleurige vlag bekomen, waarvan de achterkant het spiegelbeeld vormt van de voorkant.

Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om enige geschiedenis van het voetbal en Meensel en Kiezegem te schetsen. *Bronnen : Jef Rasschaert, Guy Hendrickx, Valère Keldermans, Marc Cauwenberghs, Jean Daenen, Octaaf Duerinckx, Jef De Bruyn, Fons Trompet, Maria Frooninckx.*

- 1933: de 'Stormvogels Meensel-Kiezegem' sloten aan bij de KBVB met nr 2075. Ze speelden 2 seizoenen bij de beginnende clubs. In 1936-37 speelden ze in de officiële 3^{de} gewestelijke reeks, maar echter zonder goede resultaten, waarna ze uit de KBVB stapten.
Het voetbalveld zou op de Muggenberg geweest zijn, op de weide van de familie Daenen-Sandermans. De 'kleedkamer' was achter hoek en kant. Jean Daenen herinnert zich nog dat ene voetballer Huts van St-Pieters-Rode het been was over gestampt. Hij lag bij zijn ouders thuis in de living, dr. Goyens heeft hem daar behandeld.
- In Kiezegem werd er voor de 2^{de} wereldoorlog ook gevoetbald op een plein tegen over Cox op de 'Commershaeghe', nu de Walebroekstraat. Het was eerder de jeugd onder elkaar, of tegen andere dorpen. Vooral als er tegen Tielt gespeeld werd.. dan was er de nodige spanning.
Jef De Bruyn : " ... in de jaren '42 - '43 speelde de jeugd op een plein in de Commershaeg tegen ploegen van uit de omgeving. Spelen tegen Tielt hield altijd wel een vechtpartij in. De vlag zou door Louis De Bruyn op een stuk laken met verf getekend zijn: een voetballer.. is de vlag van Meensel daar op geënt ? ."

- 1943 : opnieuw voetbal in Meensel: 'Sporting' sluit aan bij de KBVB. Na WO II is er echter geen ploeg meer. Fons Trompet : "... Voetbal 1943, over het jaartal heb ik geen zekerheid, maar tijdens de oorlogsjaren mocht ik meermaals met mijn vader mee naar "het voetbal". Plaats van het gebeuren was een terrein waarop later Fille Nijs heeft gebouwd en nu het fruitbedrijf Van Hellemont is gevestigd. Doordat er thuis later nog werd over gesproken, herinner ik me ook nog de namen van enkele spelers : vooreerst Gust Pittomvils, de latere vaste waarde bij Racing Tienen. Ook de broers 'Dorke' en 'Rerre' Bruers, mannen met korte beentjes maar erg snel. En allicht ook Modest Brams, de oudere broer van Roger, die zelf een aantal jaren al geleden overleden is. Bovendien waarschijnlijk ook Albert Merckx. Dat voor de Kiezegemmenaren. Van Meensel heb ik enkel weet Van Dolf Hendrickx, de broer van Willy die bij de latere Sporting nog doelpunten heeft gescoord. Verder voetbalden ook Jef en Louis Pittomvils, broers van Gust. Dat was misschien eerder dan 1943, in een ploeg van Kiezegem, op een terrein aan de Kerkstraat achter de toenmalige café van Jules Stroobants, het huis dat later werd bewoond door de familie Dorke Lemmens. Ik weet nog dat vader me daar de kegelbaan leerde kennen...."
- 1954-55, Guy Hendrickx: "...een tiental jaar na de oorlogsdagen, is er een heropleving van het sociale dorpsleven.. o.a. de Gilde, St-Sebastiaansgilde, .. zo ook de voetbal in Meensel. Eerst was er "Sporting Meensel", officieel aangesloten bij de Belgische voetbalbond, met het lokaal in het café bij Polle en Irma. Hun terrein lag naast de kerk in de Binkomstraat. Later zou het terrein verhuizen naar de Glabbeekstraat (nu Heibosstraat). Het veld in de Glabbeekstraat was drassig, er werd aangevuld door houtafval van houthandel Vandegaer..."
- Sporting Meensel scoorde echter in 1962-63 een zeer slecht resultaat, en verhuisde zo naar het nieuw opgerichte 4^{de} provinciale.
- Valère Keldermans: "...In de jaren 70 werden er met de vrienden van Kiezegem enkele vriendschappelijke matches gespeeld, zoals tijdens de jaarlijkse kermis, tegen de KWB, Motbroek, Kapellen, de Boerenbond, Velm. Hiervoor was destijds reeds een soort clubverband ontstaan met de naam "de Eddy Merckx club", er werden truitjes aangeschaft met de naam en de afbeelding van Eddy Merckx, enkele van deze truitjes werden nog opgemerkt bij supporters tijdens de doortocht van de ronde van Frankrijk in 2016 te Meensel-Kiezegem. Er werd gedurende een periode door enkele vrienden overlegd om te starten met een officiële voetbalclub, doch door onder andere het gebrek aan een speelveld met accommodatie werd de Eddy Merckx club stop gezet. Met het geld in de clubkas werd een plezierreis naar de Ardennen georganiseerd voor alle sympathisanten.



- *In 1976 werd de voetbalclub F.C Kiezegem opgericht door Tony Stiers, Joske Schotsmans en Valère Keldermans en Jan Cornelissen. De club werd aangesloten bij de KBLVB, de competitie 76-77 werd gespeeld op de terreinen van de Sint Andreas vrienden (bij Hilda) te Attenrode.*
- *Begin 1977 werd door Valère Keldermans en Jan Cornelissen een huurovereenkomst voor 18 jaar afgesloten met de August Pijpen en Maria Jonckers voor grond en gebouwen gelegen aan de Tieltstraat te Meensel-Kiezegem, met tot doel het aanleggen van een voetbalveld en het ombouwen van een bestaande landbouwschuur tot kantine en kleedkamers. De werken werden uitgevoerd door het bestuur, de spelers en sympathisanten. De nodige gelden werden samengebracht onder de vorm van crowdfunding. De officiële opening vond plaats op 15 augustus 1977. Vanaf het seizoen 77-78 speelde F.C. Kiezegem op de terreinen aan de Tieltstraat, na de voorbereiding afgewerkt te hebben op de terreinen van Sporting Kraasbeek (bij de Sopper)....”*
- 1980 verhuist FC Meensel terug naar 3^{de} provinciale .
- In 1985 werd er na onderhandeling met Marcel Lambrechts overgegaan tot huurovereenkomst van aangrenzende grond in Kiezegem, met als gevolg dat er een tweede terrein werd aangelegd.
- In 1993 ontstond er een fusie tussen F.C. Kiezegem en Sporting Meensel. De nieuwe ploeg heette F.C. Meensel-Kiezegem in de competitie van de KBVB. De accommodatie van F.C. Kiezegem wordt vanaf dan volledig gebruikt door F.C. Meensel-Kiezegem. Het voetbalveld was vanaf dan vooral en nu in Kiezegem. Er werd nog even sporadisch in Meensel gespeeld. De terreinen in Meensel worden uiteindelijk verkaveld en verkocht.
- In 2011 werden de eigendommen van August Pijpen en Maria Jonckers zaliger aangekocht door de gemeente Tielt-Winge, gebruik makend van het “recht van voorkoop” met recreatiegrond als doel. Er werd vervolgens over gegaan tot een gebruiksovereenkomst met de toenmalige gebruiker F.C. Meensel-Kiezegem.

Op enkel oude foto's is de vlag ook nog te zien...





foto 337 op de website

Octaaf Duerinckx : “... Nog enkele inlichtingen over het **Sportinglied**. Het werd wel al gezongen tijdens de oorlogsjaren. Ik dacht dat de tekst geschreven was door mijn vader. Jos Pastyens vertelde me dat Frans Coeckelberghs (Mesuur) hem zou gemaakt hebben. Naar oude geschriften denk ik dat het eerder een samenwerking was tussen die twee. Frans was zo een beetje een filosoof en kwam goed overeen met mijn vader. Meester Ferdinand Duerinckx en Frans hadden vroeger, zoals Frans mij ooit vertelde, nogal regelmatig filosofische redeneringen over de samenleving en over het reilen en zeilen in het dorp.

De twee eerste strofen zijn authentiek - **Flupke** was een klein beeldje van een voetballist die boven op een stok meegedragen werd. Op sommige foto's (zie verder) kan je die zien.

De muziek is de melodie van "[On verras Montmartre](#)" van Lucien Boyer.

Van het lied zijn alleen de eerste twee strofen origineel; de volgende en het slotrefrein heb ik er bij gevoegd toen mijn broer Jef gevierd werd voor zijn zoveelste jaar voetballer bij Sporting Meensel.... "

Flupke ...



Refrein:

De SPORTING, tingelingeling, de SPORTING, tingelingeling,
Is gekend om hare combinatie
Groot en klein, ze spelen fijn
Iedereen wil van de SPORTING zijn.
Ze zullen vast, met weinig last,
Deze keer het kampioenschap winnen
En de kapitein, met zijn mannekens klein
Zullen kampioenen zijn.

1.Ons dorpje ligt verloren van stad of grote baan
Wij durven 't laten horen , ons ploeg is niet te slaan
Als den arbiter fluit, de voetbalmatch gedaan
Dan zingen de supporters luid dit liedje langs de baan
Refr.

2.En zie ze combineren, den vijand is ontzet
En eer de bal kan keren zit hij alweer in 't net.
Hoera, zo roepen wij, doet er nog eentje bij
We dragen fier dan onze vaan met Flupke bovenaan.
Refr.

3.Het is al lang geleden, dat in dees kleine plek
E kadeike wilde shotten, da was toch ne boekstek
Het was ne straffe gast, verkocht nooit gene last
Hij speelde bij dezelfde ploeg hij was echt Sportingvast
Refr.

4.Het is toch wel normaal dan er is hier nooit ambras
Maar past maar op bij 't klinken, hij tikt hard met zijn glas
Op 't plein was hij wel rap, daarna was 't eerder wreed
In de vestiaire na de match altijd 't laatste gereed

Extra refrein:

De SPORTING, tingelingeling, de SPORTING , tingelingeling,
Kan nog altijd zonder Jef niet shotten
Steeds op post, en kost wat kost,
Wil hij altijd snel naar huis toe gaan
Maar dat lukt niet, is da niet wried?
telkens doet hij extra zijn devoren
Maar nen andre gast, houdt hem altijd vast
Alhoewel dat hem niet past

De SPORTING, tingelingeling, de SPORTING, tingelingeling
Wil zijn trouwste speler nu goed vieren
Hij speelt flink, neemt soms een drink
Iedereen is daar altijd graag bij
Soms is hij stram, zingt van den tram
Ze zullen hem direct niet willen missen
En Louis en Jul, Dany en ook Guy
't Is een groep super-sexy.