

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (600)



Onze St-Elooi staat nu al sinds februari op zijn plaats .. maar hij verwacht wel dat jullie passeren.

Dit kan je - op 1 december, zijn feestdag, en de 7 volgende dagen – wel een *VOLLEN AFLAET* opbrengen ! Tenminste als je ingeschreven bent van *het broederschap van den H. Eloy, tevens ook patroon voor alle de ziektes der Peêrden en andere beesten.*

Vergeet ook niet te biechten, de communie te ontvangen, de kerk van Meensel te bezoeken en daar voor zijne Heiligheid te bidden.

Vanaf 1 december en de volgende 7 dagen noemt men dan een *PLEGTIG OCTAEF*.

Wat een 'vollen afaet' en een 'plegtig octaef' is, lees je verder...

# VOLLEN AFLAET E N PLEGTIG OCTAEF TER EERE VAN DEN H. ELOY IN DE KERK VAN MEENSEL.

**D**EN 1<sup>sten</sup> December en de zeven volgende dagen, is 'er jaerlykx in de Kerk van MEENSEL te verdienen VOLLEN AFLAET, voór alle die ingeschreven zyn in het Broederschap van den H. ELOY, (doór het toelaeten van zyne Heyligheyd PIUS den VII in de gemelde Kerk opgeregt) bezonderen Patroon voór alle de ziektes der Peêrden en andere beesten, wiens H. RELIQUIEN aldaer rusten.

Item VOLLEN AFLAET op den dag der inschryving.

VOLLEN AFLAET op den Feestdag van den H. Apostel PETRUS, vallende op den Zondag, en is dat den zelve Feestdag op den Zondag niet en valt, alsdan is den AFLAET bepaelt op den Zondag volgende den Feestdag van den H. Apostel PETRUS.

Om deéze AFLAETEN te verdienen, word 'er vereyscht, dat men in het Broederschap van den H. ELOY ingeschreven is, gebigt en gecommuniceert heeft, de Kerk van MEENSEL bezoeke, en aldaer volgens den wille van zyne Heyligheyd zal bidden.

VOLLEN AFLAET voór die in perykel van sterven zyn, en godvrugtelyk met het hert (indien 'ze met den mond niet en kunnen) zullen aenroepen den zoeten Naem JESUS.

Alle deéze AFLAETEN kunnen toegepast worden aen de zielen, die in de pynen des vagevuers zyn.

Tot Loven, uyt de Drukkerye van FR. MICHEL, Naemsche straet N<sup>o</sup> 36.



## VOLLEN AFLAET

Een [aflaat](#) is een uit de leer van de Katholieke kerk afkomstige kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden. Volgens de Katholieke leer moeten mensen die handelen tegen een gebod of verbod uit de kerkleer, zondaar genoemd, een straf ondergaan voor hun zonden, om de ziel te zuiveren en de morele orde en de eer van God te herstellen. Door het geloof in de onderlinge verbondenheid van de gelovigen in Jezus, wordt het door de kerk ook mogelijk geacht dat een ander deze straf voldoet. De aflaat houdt in dat de kerk bepaalt, in naam van de goede daden van Jezus en de heiligen, dat de plicht om een straf te voldoen wordt opgeheven.

Het is een praktijk in de Katholieke Kerk die nauw verbonden is met het sacrament van de biecht. De zonde moet namelijk eerst zijn opgebiecht, er moet berouw zijn voor de zonde en een vast voornemen deze niet meer te begaan. Een gelovige kan deze kwijtschelding onder bepaalde welomschreven voorwaarden verwerven door toedoen van de Kerk.

....

## PLEGTIG OCTAEF

Een [octaaf](#) (Latijn: octava, achtste) is in de Rooms-katholieke kerk een periode van 8 dagen, waarmee de viering van een feest wordt verlengd. Soms wordt alleen de achtste dag octaaf geheten, welke men echter meestal octaafdag noemt.

In het Westen nam gedurende de Middeleeuwen het vieren van een octaaf bij veel feesten toe. Bij sommige feesten van heiligen werd alleen de achtste dag gevierd. Na de vernieuwing van de Romeinse liturgie in 1969/1970 behielden alleen de hoogfeesten van Pasen en Kerstmis nog een octaaf. Het Paasoctaaf begint op Paaszondag, en eindigt op Beloken Pasen. Het kerstoctaaf begint op eerste kerstdag, en eindigt op 1 januari. Op de octaafdag van Kerstoctaaf (1 januari) vestigt de Kerk sinds het begin van de zevende eeuw in de Romeinse liturgie de aandacht op de Maagd Maria. In het Missaal van 1970 wordt deze dag genoemd: octaafdag van Kerstmis - Maria Moeder van God.

Plaatselijk worden echter ook octaven buiten de hoogfeesten gevierd. In onze buurt wordt het octaaf voor de O-L-Vrouw van Lubbeek nog elk jaar druk bijgewoond; dit jaar al voor de 204<sup>de</sup> keer !

## 204<sup>de</sup> OCTAAF - 2019 Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek

### Zondag 2 juni Opening Octaaf met Mariaprocessie

10.00 u: Eucharistieviering in de kerk Lubbeek Sint-Martinus  
10.45 u: Mariaprocessie, biddend verwelkomen we het Mariabeeld

### Bedevaarten en Vieringen

Alle dagen in de kerk van  
maandag tot vrijdag  
om 19 u  
Zaterdag om 8 u en 18 u

Woensdag 5 juni viering  
Dekenale ziekendag  
om 11.00 u

### Zondag 9 juni Gezinsviering – Feest en Lichtprocessie

11.00 u: Gezinsviering in de kerk Lubbeek Sint-Martinus met Via Musica  
14.00 u: Groot Parochiefeest met Wereldmarkt op het kasteeldomein  
Binkomstraat 18 te Lubbeek (gelegen achter de kapel)  
14.30 u: Koffie met taart, cake, desserts en versnaperingen  
16.30 u: Sint-Martinus-picknick met kinderanimatie, springkasteel, ijsjes enz...  
19.00 u: Een stille kaarsjesprocessie vertrekt aan het kasteel en trekt verder door  
weide en bos naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw.

### Openingsuren kerk Lubbeek Sint-Martinus

Er is de hele week gelegenheid Maria te vereren in de kerk.  
De kerk is op zondag 2 juni open van 14 tot 19 u  
en van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 u en van 14 tot 19.30 u

