

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (589)

Eind de jaren '70 – begin '80 sponsorde de plaatselijke Raiffeisen spaarkas onze voetbalploeg.



Staan : de bestuurder Richard Janssens, de trainers Jef Pittomvils en Leon Coeckelberghs, Luc Natens, kapitein Freddy Jochmans , Jef Rasschaert, keeper – met het gele shirt - Luc Van Cauwenbergh, -

Gehurkt : Yves en broer Marc Cauwenberghs, Fons Boogaerts, Jan Aerts, Filip Cockx, -, de 3<sup>de</sup> broer Guy Cauwenberghs, Jan Stas.

Oud-speler Octaaf Coeckelberghs :”.. Rechts back speelde ik nog bij de reserves en junioren in den tijd...ik ken ook dus diegenen die na mijn generatie kwamen, hier door jullie opgenoemd, wij speelden in rood-zwart.

Wat ik me nog herinner is de twee goalen die ik, vertrekkende van achter maakte, tegen alle tactisch spel in, later verhuisde ik daarom misschien naar het middenveld.

Er hebben veel legendarische figuren op die Hagelandse velden rondgelopen: zoon van Talle Pir, Pierre de buschauffeur, ... te veel om op te noemen. En dan al die leden van het bestuur die al in vrede rusten. Ieder was een verhaal op zich... Jos van Puchainkes, Miel van Dillekens, Rosse Roger...”

Marcel Vande Gaer : “... De vraag is wie was keper meestal Marc of Luc deze twee hebben als eens de scheidsrechter bedrogen met de naam door te geven van het tweeling broer...”

René De Keyzer : “... Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid denk ik - en ook mijn echtgenote - dat de kapitein Freddy Jochmans is. Hij is een Tieltenaar (woonde aan de Leuvensesteenweg), was postbode en een zeer goede voetballer die jaren in vierde nationale bij Ourodenberg speelde. Dit is een foto vanuit zijn nadagen (ik denk rond 1980)...”