

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (567)

Lea Goethuys gaf - een paar weken voor haar overlijden – deze foto nog mee. Met veel enthousiasme vertelde ze : “.. Dit is een foto van de missies in 1959. Ik heb deze foto gekocht van Janus, hij verbleef bij Maria van père (Maria Duerinckx-Janssens). Janus had hier foto's van genomen en verkocht die in de winkel van Maria. De missies, dat was 11 dagen elke avond bidden in de kerk. De laatste zondag was er dan een processie. Er kwamen dan altijd paters om te bidden en te preken..”



De toen 27-jarige – broer van Lea - Frans Goethuys gaat fier voorop met paard en kar. Op de kar staan Jean Lambrechts en Richard Janssens. Een pater Passionist volgt langs de kar.

De rij jongens, volgens Frans : Romain Schotsmans als eerste, ?, Gaston Vuchelen, Fons Vuchelen en Prosper Spèr van Sus Morren.



Op de kar lag het kruis met Christus. De stoet werd voorafgegaan met de andere boerenpaarden van het dorp.

De stoet gaat hier over de kasseien in de Binkomstraat, op het T-punt met de Kapellekensweg.

De elektriciteitskabine stond er toen al.. toen graasden de koeien er nog op hun gemak op de wei van Messuër..

HERINNERING AAN DE H. MISSIE

gepredikt door de
EE. PP. Passionisten Cyriel en Athanasius
in de St-Matheusparochie
MEENSEL
VAN 6 TOT 17 MEI 1959

GELIEFDE PAROCHIANEN,

De H. Missie is voorbij, maar de toepassing er van, moet heel uw leven beter, schoner en rijker maken voor God.

Gij snakt naar vrede en geluk; gedenkt dan de woorden van de Goddelijke Meester: "Wat baat het den mens dat hij heel de wereld wint, als hij zijn ziel verliest."

DAAROM: Redt uw ziel, dit is uw levensdoel.
Vlucht de zonde, ze maakt U eeuwig ongelukkig.

Geen dag zonder gebed
Geen zondag zonder H. Mis.
Geen maand zonder waardige biecht en Communie.

OUDERS: beleeft deze waarheden prent ze in de harten uwer kinderen.

JONGELINGEN en JONGE DOCHTERS:
gelukkige, lachende en blijde toekomst met Gods zegen bezegeld, ligt in reinheid en zedigheid

*Aan Jezus en Maria wijden wij deze voornemens toe,
H. Matheus zegen onze parochie.*

Uw pastoor : H. Sloots

Meestal kamen er dan twee paters [passionisten](#) preken en bidden in de parochies.

Lees zeker ook : [‘De Volksmissies van de Paters-Passionisten’](#)

Hier passeert de processie voorbij de kleuterschool, de voortuin van de koster zag er toen ook anders uit, Sylvie van Morren staat achter de haag te kijken... en de wei met de gril, daar bouwden Frans en Lea Claes-Goethys later hun huis. Bemerkt ook achteraan het Boerenhof.. of toen nog de varkenstallen. Sommigen zullen zeker hun (groot)moeder herkennen in de rij..



De pater-passionist is duidelijk te herkennen met het Heilig Hart op zijn kledij. De *garde* Maurice Vuchelen leidde alles in goede banen. Bij de flambiedragers herkennen we Livinus Vandegaer. Tussen de BJB jongens : Gustaaf Duerinckx, Frans Lambrechts, Jos Timmermans, Roger Vuchelen, Frans Vanroelen, ene van Schotsmans, ...

