

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (561)

Een vlag die bewaard wordt op het seretariaat van [Museum44](#).



Deze vlag hing aan de winkel Duerinckx – Janssens, Wersbeekstraat, tijdens de eerste dagen van de bevrijding, begin september 1944 .. het is als het ware een Bevrijdingsvlag.

Octaaf Duerinckx : "... het is m.i. de eerste Belgische vlag die hier in de buurt buiten hing bij de bevrijding.

Op het einde van de oorlog trokken de Duisters met hun tanks terug; ze reden hier de stoep voor ons huis en de zusterschool nog kapot.

Daarna trokken dan de Amerikanen voorbij. Ze reden langs hier en niet over de grote steenweg omdat die onder vuur lag. De hele kolonne stond hier in de straat stil. We kregen [chicken](#) van de soldaten – zo hebben we leren *chicken* -, wij gaven tomaten en fruit uit de hof.

De soldaten pakten ons Hilda, toen een jaar of 4 oud, op om haar mee op de kamion te zetten. Ons moeder heeft toen die vlag uitgehangen, boven uit de middelste venster.

Die vlag gaat nu elk jaar mee tijdens de herdenkingsreis naar Neuengamme, voor bij de ceremonie aan het [beeld](#) daar..."



16^{de} editie, 2013



De vlag is in tamelijk goede staat, geen scheuren, wel enkele vlekken. Franjes aan de rand van de vlag zijn hier en daar - vooral de gele kleur - afgesleten.

Het is ook tamelijk grote vlag : 2.43 m hoog en 2.0 m breed. De gekleurde banen zijn 65 à 67 cm breed.