

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (544)

Gusta Muees laat deze foto zien .. de BJB jongens van Meensel ergens op bezoek in een bedevaartsoord.



Jan Hendrickx – Albert Berke Merckx - Louis Stas - Richard Bouvin - Jos Stas



Livinus Coeckelbergs - Frans Coeckelberghs - Jules Vankerckhoven

Guy Hendrickx : "... Dit was in de periode vlak na WO II. De BJB Nationaal, Leuven, richtte deze zogenaamde dankbedevaarten in. Dank omdat deze jongeren de oorlog goed waren doorgekomen; vele anderen waren gesneuveld. Deze regio vertrok vanuit Leuven met de trein naar Lourdes. Richard Bouvin werd gevraagd om met zijn klein wit busje de jongeren van de streek tot in Leuven te brengen. In Leuven werd er dan ook nog een gratis reis naar Lourdes verloot.. Richard won.. en zo mee naar ginder.

Hier moet Richard dan op het idee gekomen zijn om zelf naar Lourdes te reizen – per bus dan, hij kocht toen een grotere. Hij had dan al 'prospectie' kunnen doen bij de vele hotels in deze bedevaartplaats. Later zou mijn vader, schoolmeester Frans Hendrickx, mee het reisprogramma uitstippelen.. het waren immers 3 dagen reizen naar ginder, dan 3 dagen in Lourdes en zo 3 dagen terug. Orléans was de eerst stopplaats heen. Hij gebruikte hier teon de befaamde reisgids Larousse.

Jan Hendrickx is mijn broer. Berke Merckx is de nonkel van Eddy Merckx wiens vader zijn broer is. Ok Jos Merckx, voormalig burgemeester van St-Joris-Winge, is zijn broer. Livinus is de broer van Dolf Coeckelberghs. Jules is de broer van Melanie Bedegenoots. Louis en Jos Stas zijn broers. Deze reis – 1948 (?) – moet een promotiereis naar Lourdes geweest zijn van Richard. Ik meen een paar mensen te herkennen van Winge. Waarschijnlijk gaat het hier om een extra actie van diverse BJB besturen om de reis van de zieke te helpen betalen. ..."