

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (560)

Op 27 februari 2022 - na 58 jaar - is onze St-Elooi dan toch terug thuis geraakt, in zijn nis boven de oude ingang van de St-Mattheüskerk van Meensel, vlakbij Museum44.

In 1964 werd hij verkocht door de meid van de toenmalige pastoor aan een Leuvens Museum .. nu [M Leuven](#). In die periode werden ook de preekstoel, communiebanken, de schilderijen van de kruisweg, .. verkocht om geld in het laatje te krijgen voor de bouw van een parochiezaal.



Meer dan een wazige foto hadden we er niet van... tot we in september 2020 in de kelders van M Leuven mochten duiken om er [nooie foto's](#) van te maken. Het originele beeld kregen we uiteraard niet mee... maar Bert Collet, [BlueTitan](#), maakte in de kelders van M Leuven een scan van het beeld en zorgde voor de 3D print.

Annie Lambrechts, onze Meenselse kunstenares, zorgde ervoor dat de kleurloze 3D mal met de nodige kleuren en accenten zeer sterk op het originele beeld lijkt.

Zo, op zondag 27 februari 2022 werd onze St-Elooi dan met de nodige luister verwelkomd. Hierbij al enkele foto's, maar later vind je een hele reportage in [recente evenementen in Meensel en Kiezegem](#).

- Diaken Luc Claeys, Jeannine Nys, Fons Lemmens, Bernadette Craeninckx en Stefaan Deputter (technische ondersteuning) belichtten door sketchjes, zang en donderpreek de legendes over St-Elooi én zijn echte levensverhaal. Het beeld ontving ook nog de zegening. Een 70-tal aanwezigen konden van dit spektakel genieten.



Foto's : Chris Goethuys

- Hierna werd St-Elooi in zijn nis terug geplaatst door onze OFSAR voorzitter Ronny Olemans.



Foto's : Chris Goethuys & Maarten Cannaearts

- De bezoekers konden daarna op de gezondheid van St-Elooi het glas - of glaasje jenever - heffen.



- Mogen ook nog even onze partner voor dit project bedanken, zij gaven ons een steuntje in de rug om dit project moot te kunnen afronden.



Onze partners :



CERA. Samen investeren in welvaart en welzijn.