

# Onze St-Elooi komt na 58 jaar terug naar Meensel

**Wanneer:** op zondag 27 februari 2022, vanaf 14:00.

**Wat:** vertellen van de legendes over St-Elooi en zijn werkelijke levensloop, gebed en inzegening beeld. Plaatsing in de nis. Ook mogelijkheid tot bezoek aan Museum44 (tegen kortingstarief) en de kerk van Meensel.

**Waar:** in de St-Mattheüskerk en op het grasplein tussen de St-Mattheüskerk en Museum44, Meensel.



De stad Leuven kocht ons St-Elooibeeld aan in 1964 met de financiële tussenkomst van de vereniging voor de Verrijking van het Kunstpatrimonium. Het beeld werd verkocht door Henriëtte Pauwels, meid van de toenmalige pastoor A. Robert, te Meensel. Dit om een nieuwe parochiezaal te kunnen bekostigen.



Foto's: Annie Lambrechts, Chris Goethuys, Geert Daenen

Drukwerk: The Laser Factory

met dank aan onze partners :



intago

