

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (547)

Half november stuurt René De Keyzer ons een mail met een foto : "... Vandaag vond ik enkele foto's van Meensel op een boekenbeurs. Misschien heb je ze al. Baat het niet, dan schaadt het niet. Groetjes René..."

Wel, zo'n mail mag René gerust nog wel sturen ..

Een knipsel uit 'Bij de Haard' van 1958. Dit tijdschrift was het toenmalig ledenblad van de Boerinnenbond.

Lieve Van Cauwenbergh hoort bij haar vader Louis : "... De vrouw op de foto is Theresia Vercauteren, mijn vader zijn grootmoeder, of Alfons Van Cauwenbergh zijn moeder. Zij woonden op de Neckerspoel..."



Mevrouw Van Cauwenberg, 90 jaar oud, is vanaf de stichting der gilde van Kiezegem lid en leest haar « Bij de Haard » zonder bril.

losha.org : " het tijdschrift 'Bij de haard' is een uitgave van de Boerinnenbond, tevens ook uitgever van het iconische Vlaamse kookboek. De Boerinnenbond maakte deel uit van de zeer grote Belgische landbouwersorganisatie 'De Boerenbond'. 'Bij de haard' was afgestemd op de vrouw en moeder van die tijd. Het staat vol met raadgevende artikels over de raakpunten met haar leven, zoals opvoeding, koken, kleine en grote kwaaltjes, relaties, het interieur, de aangewezen kleding, de tuin, ... En in al deze artikels is God nooit ver weg.

Met dit gegeven geeft dit blad een bijzonder inzicht in de vrouw, of tenminste wat de vrouw van het midden van de twintigste eeuw hoorde te zijn. Een puik stukje maatschappelijke antropologie verzameld in zeer leuk ogende bladen...."