

## Kerk St-Mattheüs, Meensel

### Deel 2 : De pastoors

Tengevolge van de onrustige tijden – godsdienstoorlogen - in de 2<sup>de</sup> helft van de 16<sup>de</sup> eeuw verkeerde de kerk van Meensel in een zeer vervallen toestand. Bovendien was ze voor de eredienst ongeschikt, ze werd door de bewoners als opslagplaats gebruikt voor huisraad en meubelen.

De kerk bezat toen ook geen doopvont of tabernakel meer. Kinderen werden gedoopt in Kapellen. Voor en na die troebele tijden werd de parochie bediend door een pastoor uit de omliggende dorpen, Attenrode of Kiezegem, soms door die van Kapellen.

Pas in 1825, per Koninklijk Besluit, kreeg Meensel weer een eigen pastoor. Deze eerste Meenselse pastoor was Lambertus Schuermans (1820-1834). De gehele – althans gekende - lijst van kerkdienaars is vermeld in "Opera Paroch", in het hoofdstuk "**Ex Historia**" en alzo grotendeels opgetekend door E.H. Sloots, en na hem aangevuld door zijn opvolgers. De namen van de pastoors vond hij terug in oude aktes en verslagen ...



(deze 'Ex Historia' is hierna helemaal weergegeven, deze optekeningen zijn te mooi om dit aan de lezer te onthouden..) (sommige data of getallen vermelden een andere waarde (;;?), zo gevonden in een ander gelijkaardige geschreven tekst)

In zijn boek '**Het dekenaat Diest (1599 – 1700)**' vermeldt Tony Morren ook nog enkele pastoors. Deze info is aangeduid met een (\*).

[1562](#)

Het pestjaar ..

[± 1565 - Carel Zneet](#) :

« In ene verklaring betreffende tienden ten jaar 1627 ter overstaan van C. Vanderavoort, notaris, "verklaart Willem Tiessens, coster en ingesetene van Meensel, oudt omtrent 80 jaeren, dat hij geleden omtrent sie sestich jaeren van wijle heer **Carel Zneet**, pastoir des voorschreven dorps, in pachtinge .... heeft gehad het derde paert van de thiende," enz... (arch.par.) -

[1575 - Thomas Ghijsbrechts](#) :

*In een andere verklaring betreffende de tienden eveneens van 1627 en voor denzelfden notaris verklaart "Geert van Geerbergen ingeseten van Attenrode dat hij in de jaeren 1575 – 1578 gewoonnd heeft te Meensel en dat ... die Heere Pastoir genaamt **Thomas Ghijsbrechts** het ander derde paert (der tiende) heeft gecollecteerd..." enz (P.A)*

[1582 – ...](#)

*Plundering van Meensel door de Spaanse troepen De bewoners zijn allen gevlucht; in 1595 is de kerk nog in slechten staat (cf. Verstegen, in Attenrode-Wever).-*

[\(1599\) – 1607 \(\\*\)](#)

*Geen zielzorger.*

[... 1608...](#)

*Ene **Johannes Vandermeulen** – Joannes Molanus – was pastoor Wersbeek van 1598 tot 1617. Rond 1600 heeft hij ook Kiezegem bedient: 'hij vluchtte niet voor de Geuzen, maar bediende ook nog Waenrode en Kiezegem, vooral 's nachts want overdag moest hij zich schuil houden.' In 1608 deed hij ook de mis in Meensel. In 1610 was er in de kerk van Meensel geen tabernakel, geen doopvont, geen klokken.*

*(\*) "... Zo was pastoor Molanus van Wersbeek in het begin van de eeuw tegelijkertijd deservitor van Bekkevoort en Molenbeek, terwijl hij in de Paastijd ook te Meensel dienst deed..."*

[1607 – 1618 – Queet Carolus \(\\*\)](#) - deservitor

[1618 – Michael Verjannius \(\\*\)](#) - deservitor

[1619 – Queet Carolus \(\\*\)](#) - deservitor

[1620 – pastoor van Kiezegem \(waarschijnlijk Ghens Greorgius\) \(\\*\)](#) - deservitor

[1627 - Michael Verjannius ... \(\\*\)](#): 1620 – waarschijnlijk tot 1636

*(Verjans ?) In het oudste bekende parochieregister, berustende op de parochie, noemt hij zich steeds "parochus proprius". Is hij misschien de laatste in Meensel residerende pastoor voor 1820?*

*Volgens A Wauters in Histoires de Communes Belges (Canton Glabbeek p41) was door de troebelen der 16<sup>e</sup> eeuw het dorp geruineerd en het pastoriehuis afgebrand en zou daarom geen eigen pastoor nog benoemd zijn, en zouden sinds 1599 de bewoners niet meer geweten hebben aan wie het patronaat van hun kerk toekwam. de H. Mis zou er gecelebreerd in 1605 door de pastoor van Attenrode, in 1608 door die van Wersbeek, in 1609 en 1613 door Capellen en in 1619 door de pastoor van Molenbeek die zich tegenover den aartsbisschop verbondt om op zon- en feestdagen om beurt in de twee parochies de H.Mis te celebreren, en werden hem hiervoor door zijne overheid 120 guldens. jaars toegestaan.-*

*Blijkens een oud parochie register van Kiesegem was Michael Verjans Pastoor van Molenbeek. Op 14 feb. 1621 worden "sub moe D. Michaele Verjannio pastore moelenbecano" in de kerk van Kiesegem sponsalia, en op 23 april volgend het huwelijk aangegaan van Petrus van Roey en Maria van Deijck.*

Ter info: Het archief te Mechelen, de bundel van Molenbeek, vermeldt: Hij was pastoor van 1623 tot 1635.

## [1636 - Valerius Verhaghen :](#)

Na den dood of vertrek van pastoor Verjannius werd de zielzorg van Meensel opgedragen aan **Valrius Verhaghen (Van Der Haeghen \*)** die pastoor was te Kiesegem (vanaf 1621) en deservitor van Meensel. Reeds in 1627 was hij pastoor in Kiesegem en treed hij op als getuige bij de verklaringen betreffende tiendkwesties hoger genoemd.

Pastoor te Kiesegem vanaf 1621.

(\*) hij stierf begin oktober 1645.

## [1645 - Joannes Traetsaert :](#)

Zijn opvolger als pastoor te Kiesegem en deservitor te Meensel is **Joannes Traetsaert**. In het oude register van overlijdens van de parochie Kiesegem (verloren gegaan bij den brand van ons gemeentehuis op 15-2-1944) stond: "a° 1659. 28 sept obiit festoque S.Michaelis sepultus est Diñus Joannes Traetsaert pbr. et pastor in Kiesecom et deservitor in Meensel."

Ter info: het klooster van Gempe bezat het begevingrecht te Molenbeek gedurende vele jaren en zo stelde de priorin in 1644 Joannes Traetsaert in Molenbeek aan als pastoor.

## [1659 - Lambertus Hermans :](#)

Het oude overlijdens-register vermeldde 3 Dec 1684 "obiit **Lambertus Hermans**, pastor in Kiesecom et Meensel qui hic praefuit vixit quinque annis et sepultus e in summo Choro ad cornu Evangelii in regione autiqui tabernaecili."

Uit een staat betreffende den finantieelen van de pastoor te Meensel opgemaakt in 1666 ondertekend door Meier en Schepenen en onder eede bevestigd door den pastoor ten overstaan van den Eerw. Heer Van Rivieren, Deken van Diest, het volgende:

1" Aangaende het eerste, het is seker dat den pastor alhier tot Meensel zijne competentie niet en heeft van de "grootte thiende" die opgetrokken wordt door den prelaet van S. Cornelis-Munster (Inde) is den pastor hebbende het derde paert, waarvoor hij jaarlijks ontvangt 32 gld. De gemeente van Meensel heeft aan den pastoor 'veraccordeerd den 13 schoof van de blocktiende die weerdich is..."

2 "De pastorije en heeft geen huis, maar den pastoir woont in een huysken toebehorende voor het onderste deel de kerck, ende het opperste de camer van de Schutters soo men seit." De pastorije kwam nog tot een "koolhofken" groot omtrent een half dagmaal, wat verhuurd was voor 1 gld en 10 stv. Alsook "dry zillen bempts gehuurt voor 3 gld".-

3 De beneficieën: Het beneficie van O.L.Vrouwenaltaar zou volgens het algemeen gevoelen van de "ingesetenen ... geannecteert zijn aan de pastorije van over oude tijden" Maar er zijn geen documenten van te vinden.

De drie percelen grond waren verhuurd voor 7 gld. 10 st. Het beneficie van S.Catharina had een rector, een priester van Tienen ... de goederen van dit beneficie hadden een opbrengst van 10 guldens 5 stuivers en 6 halsteren koren. –

4 De Eerw. Heer Landdeken "heeft mij geaccordeert 12 halsteren corens en 30 gld. gelts uit de tafel van Meensel. Also heeft den pastor alhier gehad in alles een honderd twee guldens, vijf stuivers, ent coren 18 halsteren." –

5 De vier laatste jaren kan de pastoor maar voor één jaar opgeven omdat hij niet langer geweest is :

"De begrafenis van een kleinkind in de kerk : 2 gld.

Gedoopt twee kinderen: 10 stuivers

Een huwelijk: 2 gld. 8 st.

Andere (3) begrafenissen nihil

Daarbij heb ik de schole gehouden om te kunnen leven. Het getal van mijne coïcanten is 86. Ik ben schuldig alle weken eene misse te celebreren.

Verder vermeldt genoemde staat dat volgens het oordeel van de gemeente "de prelaet van S.Corneli-Munster de competentie schuldig is, omdat hij jaarlijks de groote tiende intrekt, zonder er iets voor te doen.

6 "De kerkerekening geschiedt alle twee jaren en voor de jaren 1663-1664 beliepen de ontvangsten 110 gld en 17 st. – De kerk is van een dak voorzien en gerepareerd uit de middelen van de kerk. – De ornamenten zijn "luttel en slecht"... maar wij verhoppen met Gods hulpe die te verbeteren. – -

De pastoor verklaart dat hij voor de accedenten van de vier leste jaeren, maar voor één jaer daarvan kan specificeren "als hebben de niet langer hier geweest". –

Dat E.H. Hermans een zekere tijd afwezig was of de deservituur van Meensel niet waarnam blijkt ook uit eene actie welke tegen hem werd ingesteld (1667) voor terugbetaling aan de kerk van zestig guldens behorende tot de kerkerekening 1661 – 1662. – E.H. Hermans wordt daar genoemd "gewesen bediener der pastorije van Meensel".-

(\*) Tony Morren vermeldt hier dat de dienstijd van Lambertus Hermans werd onderbroken door ene Joannes Hermans van 1666 tot 1669.

(\*) Rond 1670 -71 werd er aangedrongen om een onderpastoor in dienst te nemen, om alzo het bineren (d.w.z. op één dag tweemaal celebreren) tegen te gaan.

Ruim twee jaren voor het overlijden van E.H.Hermans, ging de deservituur van Meensel op de pastoor van Attenrode: **Simon Knaepen**, pastoor aldaar 1682 – 1686

Ter info : Zo vermeldt 'L'almanach de l'an 13' (1805) ook één bediener voor Attenrode, Kiezegem en Meensel.  
Ter info : pastoors te Attenrode die in Meensel ook de dienst deden.

**Glabbeek, une cure et 9 succursales.**  
**Eglise paroissiale de St.-Martin, à Lubbeek.**  
**A. L. Van Kessel, curé.**

**S U C C U R S A L E S.**

1. Attenrode, Kiesegehém et Meensel. **J. Clavers, desserv.**
2. Binckom. **H. F. De Middel, idem.**
3. Bunsbeek. **G. Van Entbrock, idem.**
4. Capelle et Kersbeek. **P. H. Ridderbeck, idem.**
5. Glabbeek et Suerbemde. **A. Huygens, idem.**
6. Hoede. **G. Wautier, idem.**
7. Kerkhom. **F. Van Hilleghem, idem.**
8. Vissenaeken. **C. B. Schoonaerts, idem.**
9. Winghe-St.-Georges et Wever. **J. F. Stevens, idem.**

**PASTOORS te ATTENRODE**

Van Butscore Hendrik is de oudst bekende pastoor : 1324

Vanaf de 16<sup>e</sup> eeuw zijn er meer gegevens:

1559-1587 :	Geeraard Augustijns
1603-1618 :	Libert Francisci
1618-1661 :	Wouter Follaerts
1672-1682 :	<b>Frans Bormans</b>
1682-1686 :	Simon Knapen
1686-1687 :	Frans Cartuyvels
1687-1713 :	Adriaan Breybaerts
1713-1718 :	Jozef Van Look
1718-1734 :	Martinus Goffoul
1735-1779 :	Jan-Baptist Poelmans
1779-1812 :	Jan-Baptist Clavers
1815-1820 :	Joannes van Hoylant
1820-1830 :	Henricus Franciscus Haes
1830-1838 :	Michaël Bruis
1838-1878 :	Ludovicus Berwaerts
1878-1900 :	Jozef Verdonck
1900-1905 :	Joannes Franciscus Peeters
1905-1922 :	Frans Vermeulen
1922-1936 :	Isidoor Frans Van Overstraeten
1936-1951 :	Jan René De Maeyer
1951-1954 :	Alberic Theyskens
1954-1962 :	Constant Hannes
1962-1965 :	Maurice Devos
1965-1989 :	Kwirin August Vandeplass
1989-1996 :	Rik Bijloos (administrator)
1996-2000 :	Luc Thiry (administrator)
2000-2001 :	Eddy Laeveren
2001-2005 :	Guy Kibete
2005-2010 :	Louis Vanderheyden (administrator)
	Jan Moriaux ( dienstdoend pastoor)
2010- :	Luc Thiry ( federatiepastoor)
	Jan Moriaux ( dienstdoend pastoor )

*Dit register AAM Mechelen*

[1686 - Franciscus Cartuyvels](#) :

Zijn opvolger als pastoor van Attenrode en deservitor van Meensel is **Franciscus Cartuyvels**, die vermoedelijk in het najaar van 1687 Attenrode verliet ( 6 juni '87 nog pastoor).

[1687 – Raets Joannes \(\\*\)](#) - deservitor

[1687 \(\\*: 1688\) - Adrianus Breijnaerts](#) :

De nieuwe pastoor van Attenrode en Meensel is Dñus **Adrianus Breijnaerts**. Deze werd benoemd via concensus tengevolge van een wedstrijd, schreef de deken in 1709 (Verstegen l.e.). Hij bleef Pastoor tot 1713 toen hij het pastoorschap verwisselde met Jozef **Van Look** die hem een jaarlijks pensioen van 100 gld. verzekerde (Verstegen l.e.). Onder het pastoraat van Breijnaerts ging het deservitorschap over Meensel terug aan de pastoor van Kiesegehém. In 1690 werd door Drossaert en Schepenen van Kiesegehém een verzoekschrift opgesteld om het deservitorschap terug te vragen voor hun Pastoor. Zij beroepen er zich op dat "die deserviture van Meensel voor desen altijd is geannecteert geweest aan onse pastorije als sijnde die naerste prochie maer disterende een cleijn qaartier was van Meensel" (sic), dat Meensel eveneens behoort tot het district Diest, - dat de pastoor het noodig heeft om te bestaan en de Pastoor van Attenrode "gelijkck sijne voorsaten hebben gedaen beter kan subsisteren" (arch. par.) Blijkbaar heeft dit verzoekschrift geen directe gevolgen gehad en bleef de zielzorg van Meensel aan den pastoor van Attenrode tot het jaar 1703, toen zij weer toevertrouwd werd aan de nieuwe (1702) pastoor v. Kiesegehém.

(\*) Tony Morren vermeldt hier dat Adrianus Breijnaerts dienst deed tot 1691. Van 1691 tot 1703 nam **Petrus Van Hoebroek** de dienst waar. Als deservitor, hij was pastoor te Kiezegem.

## [1703 - Paulus Vandereijken:](#)

1 In eene verklaring betreffende de inkomsten van den pastoor van Kiesegem van 30 juni 1710 schrijft Jacobus De Man landdeken van Diest dat de "bedieninge" van Meensel door den Aartsbisschop aan den Pastoor van Kiesegem werd "gegonde" opdat deze beter zou kunnen bestaan (arch. par.)

2 Het overlijdensregister van Kiezegem vermeldde "obiit 19 december 1729 Paulus VanderEijken, hujus loci pastor et in Meensel deservitor tempore 27 anno, jacetque in choro aute confessionate"

3 Volgens A. Wauters in zijn boek over het canton Glabbeek bedroeg de hele bevolking van Meensel in 1709 slechts 92 personen. Dit stemt wel overeen met eene aantekening van de pastoor die vermeldt dat er in 1710 met Pasen 64 communies waren.

Bij een staat der inkomsten van "de pastorije" en de altaren van O.L. Vrouw en H. Catharina te Meensel staan ook de voornaamste rechten vermeld voor pastoor, Koster en Kerk. zoo b.v.

Begrafenissen : "alle Kerckhoflijken betaelden aan den pastoir ses gulden, aan den coster drij guld, ende moeten stellen acht kerssen van een vierendeel, vier op den autaar ende vier aan het baer, waervan de vrienden twee meugen wegnemen, soo datter ses moeten blijven aan de kercke. De Kerckelijken betaelen alles dobbel. – van een kint te begraeven heeft den pastoir mits ene misse te lesen één en twintigh stuivers. Den coster zeven stuyf.

Huwelijk :

"Van iemand te trouwen eenen pattacon, den coster vier shellinck, van iemand te doopen eenen shellinck, den coster drie stuy, oft ..... ende die den nieuwen vont opent dobbel. Idem is het in Kiesecom racekende (?) de rechten. Pastoor vander Eyken trachte ook aen den erbarmelijken toestand van de kerk en haar inhoud tegemoet te komen. Zoo vind ik van hem een verzoekschrift van 't jaar 1712 waarin hij vraagt om twee bomen te mogen kappen op de goederen der beneficieën teneinde de altaeren n.l. van S.Catharina en O.L.Vrouw te herstellen. Verklarende "quomodo altaria .. jaceaut seanda lose collapsa et detrita"

De landdeken van Diest die hierover advies moest uitbrengen, vindt de vraag wel redelijk, maar zou liever de zaak zoo regelen dat de twee genoemde altaren verwijderd worden en de beneficia verbonden aan het hoogaltaar; met het geld van de verkochte bomen kon het altaar behoorlijk worden versierd, en priestergewaden voor de kerk worden aangekocht, daar hierin groot tekort is.

5 Op 23 novemb. 1713 werd door de zorgen van de pastoor een kruis op de kerk gezet (terug ?). Dit kruis, thans boven priesterkoor, werd gekocht te Leuven voor 5 pattacons en is het kruis van de oude Kerk der Swartzusters aldaar. (Reg. Bapt.)

6 Ten jare 1718 werd met goedkeuring van Jacobus Deman, Deken van Diest, "ingenomen een stuck van 't Kerckhof om den hof van het Kerckenhuis te vergrooten" (ibed.)

Werd toen de ingang van de kerk aan de noordzijde afgesloten ? (H.S.)

7 Het herstel der altaren (supra 4) werd toch ten dele uitgevoerd. Immers op 16 aug. 1725 heeft Meensel de eer om den Aartsbisschop van Mechelen Thomas Philippus, kardinaal d' Alsace binnen zijn grenzen te zien. Deze heeft onze kerk bezocht en verklaart dat het hoofdaltaar en het altaar v. S.Catharina geconsacreerd zijn : "quad in postirum possimus sine lapide portatile possimus celebrare" (ita in reg. Bapt. Ab anno 1627) Hebben wij hier den datum voor Kerkwijding ?

## [1730 - Petrus Pel :](#)

Pastor in Kiesecom et Meensel. Het overlijdensregister van Kiesegem schreef "obiit 22 Maji 1737 sepultus in Choro"

Ter info : Pastoor Petrus Pel ligt begraven in de kerk van Kiezegem. De grafsteen ligt in de vloer van de kerk, de bovenkant bedekt door het rechter zijaltaar.



## [1737 - Johannes Bapt. Peelman:](#)

**Jões Bapt. PEELMAN**, pastoor benoemd te Attenrode in 1735. Na den dood van pastoor Pel werd hem ook de bediening der kerk van Meensel toevertrouwd. Hij bleef beide functies waarnemen tot 25 Mei 1779 de dag van zijn overlijden.

Pastoor Peelman is de bouwer geweest van den toren aan onze kerk. In de aanvraag tot bouwen (1771) aan de hogere overheid leest men dat "de kercke onvoorsien is van eenen thoren soo seere dat (de) clocke is hangende op het kerckhof onder eenen boom, waer door vele inconveniente comen te gerijzen, ja soo datse in perijkel is van ten tijde van oorlog genomen te worden, ende dus soo om deze inconvenientiën te beletten, als om andere redenen, dat het betaamt ja noodig is datter eenen thoren geconstrueert worde."

En de toren kwam er. De tiende van Meensel was echter te gering om de kosten te dekken en daarom werd toestemming gevraagd om bomen te mogen verkopen uit de bossen behorende aan de twee beneficiën en daarmee het grootste deel van den torenbouw te bekostigen.

Na ingewonnen advies van den Eerw. Heer Landdeken van Diest werd geantwoord, dat eerst de bomen zoden verkocht worden op het "Kerckegoedt" en ingeval dit niet volstaat voor het bouwen van den toren, er dan bomen mogen gekapt worden in de bossen van de beneficiën, mits conditie dat de Kerk uit haar revenuën jaarlijks zal betalen den intrest van de gekapte bomen aan 3% geld van geld. Deze rente moet denzelfden dag met den verkoop beschreven worden en als opbrengst met dienen. – "zoolang de Beneficiën door den actueelen H. Pastoor van Attenrode seellende bedient worden" – tot verbetering en beplanting van voormelde bossen.

Het verkoopen en kappen van deze bomen op de beneficie-goederen zal later nog een bron van moeilijkheden worden. Intussen beschikte de Pastoor over fondsen en kwam in 1771 – 1772 de toren tot stand wiens haantje nu bijna tweehonderd jaar zijn blikken laat gaan over de heuvels van het Hageland en de stomme getuige was van lief en leed in Meensel.- Voor rekening van de verkochte bomen wordt 1738 guldens en 13 stuivers in rekening gebracht, terwijl de uitgaven 1432 guldens en 4 stuivers meer bedroegen, dus een totaal van 3170 guldens en 17 stuivers. Daarmee had Meensel zijn toren die nog steeds een sieraad is van de streek hoewel hij uit bouwkundig oogpunt niet overeenstemt met den bouwstijl van het oude kerkje.

De klok nam haar plaats in en een nieuw klokzeel werd geleverd door Wed<sup>e</sup> Mertens voor 4 guldens, terwijl voor het maken van den bol en de haan op de toren aan Joannes van Es de som van 21 guldens betaald werd.-

Het bouwen van den toren werd uitgevoerd door Matthieu Janssens (A. Wauters l.e. die voor de totale kosten aangeeft 3210 gld)

Kort nadien werd de kerk ook voorzien van een predikstoel, gekocht bij de Bogaerden te Diest aan wie op 28 Maart de som van 65 gld en 2 stuivers betaald werd tot slot v. rekening (A. Wauters l.e.)

## [1779 –W.J.F.X. Van Grunderbeek :](#)

Opnieuw wordt de Pastoor van Kiesegem belast met de zielzorg van Meensel. W.J.F.X. Van Grunderbeek pastoor van Kiesegem sinds 1761 was deservitor van Meensel tot 'festum Jões Baptistae 1787'. Hij overleed 5 nov. 1787 en leed sinds 1786 aan verstandsverbijstering (ita R.G. Willems coadj.).

De parochie registers vermelden als zijne coadjutor: 1780 P.J.Gemin. – 1780 – 89 R.G. Willems. Deze werd tijdelijk belast met de deservituur van Meensel n.l. 18 Juni 1787 – 28 Maart 1789 toen het deservitorschap van Meensel door zijne Eminentie werd opgedragen aan pastoor Clavers van Attenrode (arch. par. et Benef.). Eerw. Heer R.G. Willems weder zijn coadjutor en bleef dit tot 1794.(1793 ?)-

## [1789 – Joes Bapt Clavers:](#)

volgde in 1779 pastoor Peelman(s) (vide supra) als pastoor van Attenrode. Verstegen zegt in zijn Geschiedenis van Attenrode-Wever dat de Pastoor gedurende de fransen tijd uit zijne parochie afwezig was. Verbleef hij dan in Meensel ?? Vanaf 1789, toen hij belast met de ziekenzorg van Meensel, treedt hij daar geregeld op bij sluiting van huwelijken enz. en schrijft hij eigenhandig de acten.

Sinds zijn benoeming tot deservitor van Meensel had pastoor Clavers een medehelper die meestal die meestal de zorg had voor de kerk van Meensel zoo vind ik [R.G. Willems](#) 1789-94 (ook genoemd Jan Willems) [J.F. van Langendonck](#) 1794 – 1798. [Karel G. Meulemans](#) 1798 – 1812 toen hij Pastoor werd te S.Joris-Weert. Pastoor Clavers verliet samen met hem de parochie 25 April 1812 (Reg. Babt. 1812) Hij overleed te Leuven, zijn geboorteplaats 16 feb. 1818 in den ouderdom van 77 jaar (Arch. Mech.)

Op 14 maart 1794 tekent Pastoor Clavers in het doopregister het Doopsel van [Paulus Joseph Daenen](#). Deze was de vijfde van 10 kinderen van Petrus Daenen en Anne Catherina van Veeckhoven. Op 27 Mei 1820 werd hij te Mechelen priester gewijd. Van 30 Sept 1820 – 20 nov. 1921 was hij onderpastoor te Alseberg bij Z.E.H. van Hoolant (vide infra). Daarna werd E.H. Daenen onderpastoor te Overijse en op 2 juni 1832 werd hij aangesteld tot Pastoor van [Wambeek](#) en verbleef aldaar tot 1863, 16 oct. toen hij ontslag nam. Hij overleed te Laken 4 Maart 1866 (arch. mech.)-

Te midden der moeilijkheden van dien tijd beijverde E.H. Meulemans zich om in Meensel alles zoo goed mogelijk in orde te brengen. De parochieregisters en kerkerekeningen getuigen hiervan. Het nodige voor den eeredienst had zijn volle aandacht. Veel zal er wel niet geweest zijn want nog in 1797 werden 11 guldens en 18 stuivers betaald aan de Heer Janssens "tot Loven" voor een tinnen kelk en ciborie. Den 19 juni 1806 kocht mr. Meulemans "van de eerwaardighe nonnen van S. Niklaasbergh van Aerschodt eene remonstantie met 4 pillaren,- straelen verguld, geheel zilver, weegt 55 oncen" voor de som van 173 guldens en 5 stuivers.-(nog in gebruik (H.S.))

Den 6 Juli 1808 kocht hij van de "eerwaardige heeren van het abdije van Vlierbeek eenen zilveren kelk met lepelken en pateen, de cuppa verguld"- voor 10 (101 ?) gld. En 17 stuivers Blijkbaar was de kelk in geen al te goede staat want de rekening vermeld nog 22 guldens en 1 st. voor het vernieuwen en vergulden van kelk en pateen. -

Inmiddels, had hij ook gezorgd voor een behoorlijke communiebank, gemaakt door francis van der Eijken, - vernieuwde het zilver van O.L. Vrouw en S.Catharina, en liet hij een nieuw baarkleed voor de lijkdiensten. -

In 1811 werd het dak der kerk met schaliën vernieuwd. Wat echter niet zonder ongelukken verliep. Immers op 15 juni van dat jaar vertoont de kerkerekening een post van 21 guldens betaald "aan Kenses , chirurg, voor curatie der schaliedekkers, gevallen van het dak der kerk." - Bij zijn vertrek liet E.H. Meulemans een stel zwarte paramenten na, te gebruiken door Attenrode en Meensel bij begrafenissen. E.H. Meulemans was pastoor te S.Joris-Weert van 1812-1816. Hij overleed 16 Dec. 1816.-



Ter info: de datum van overlijden wordt door Dr. fil. Paul Kempeneers bijgestuurd : pastoor Clavers overleed op 17 januari 1818 om 1 uur in de ochtend, te Leuven. Dit verifieerde hij in de archieven van Leuven, nadat hij het las in documenten van de familie Vandevin, Neerlinter. (zijn zijsprokkel 127)

[www.odis.be](http://www.odis.be) vermeldt: tot priester gewijd op 18 december 1767.

Functie	Naam	Datering	Opmerkingen
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1559-1801)	18 december 1767 - 1801	
pastoor	Parochie Sint-Andries, Attenrode (-2021)	1780 - 1815	+ Meensel
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	1801 - 16 februari 1818	

## 1812 – G Swillen :

Na het vertrek van E.E.H.H. Clavers en Meulemans vermeldt het Doopregister:

Die vigesima tertia Maji 1812 mihi infrascripto commissa est cura ecclesiae de Meensel et de 28 Julii 1812 scripto fradita deservitura **G**(uilielmus) **Swillen**. Wie was deze. Opnieuw ontmoeten we hem in 1815 na den dood van pastoor P.f. Buellens.

E.H. Swillen tekent als deservitor tot 1 Maart 1813. Nadien ging het deservitorschap over op E.H. Petrus Franc. Beullens....



## 1813 – Petrus Franc. Beullens :

...die in aug-sept 1812 benoemd tot pastoor van Attenrode.

Pastoor Beullens was geboortig langdorp zoon van Adrianus – en Maria Elisabeth Dekock. Hij overleed 28 Mei 1815 “circa horam quintam Verspertinam” (Reg. Babt. M.) quod attestot ex Commissione Decani S.T. Wicken pastor in Wilsele”-

Onder het bestuur van Pastoor Buellens had in november 1813 met toelating van Z.H. Paus Pius VII in onze kerk de canonieke oprichting plaats der Broederschap v.d. H Eligius, die hier reeds lang te voren bijzonder vereerd werd. Bij de oprichting der Broederschap en het bekomen van den “Aflaat van S-Elooi” moet de pastoor hulp gevonden hebben bij zijn vriend (of familielid ?) bovengenoemd en die vermoedelijk wel dezelfde is als de pastoor van “Kleyn Winsel” aan wie in 1813 het bedrag van 13 gld 7 st. wordt uitbetaald voor “gedaen devoiren om te bekomen den aflaat van S-Eloy” (Kerkrekening)



[www.odis.be](http://www.odis.be) vermeldt : op 18 december 1784 tot priester gewijd.

## 1815 – Joannes Van Hooylant :

Werd in aug-sept 1815 pastoor van Attenrode en Meensel.

Hij was geboortig van Overijse (17 Sept 1775) en werd in Maart 1820 overgeplaatst naar Alseberg.- Hij voorzag de kerk van een horlogie gekocht bij de Paters Minderbroeders in Leuven, voor 150 gld, terwijl aan den “horlosiemaeker Augustinus tot Loven voor reparatie en stellen en andere noodigheden aan de horlogie nog een bedrag van 124-10-3 gld. betaald werd” (Rekening 1816)

E.H. van Hoolant was de laatste Pastoor van Attenrode, tevens belast met de geestelijke zorg van Meensel.

Ongetwijfeld koesterden de inwoners van Meensel reeds geruimen tijd het verlangen om een eigen pastoor te hebben zooals de omliggende dorpen. Daarom richten meier, schepenen en kerkmeesters een eerbiedig schrijven (in 't frans) aan zijne Eminensie den Kardinaal-Aartsbisschop (24 mei 1820), waarin zij verklaren dat Attenrode sinds enige weken zonder pastoor is ter oorzaak van “la perversité de quelques habitants.... ne voyants aucune apparences qu’ un venerable Prêtre voudrait accepter cette place de curé d’Attenrode,” - (arch. Meensel) dat Meensel ongeveer even groot is in aantal inwoners als Attenrode,- dat het bovengenoemd feit beroofd is van zijn pastoor en misschien nog lang zal beroofd blijven “ce qui porte la douleur dan notre commune” waar de inwoners steeds aan den pastoor alle eerbied hebbe betoond en altijd “raisonablement” hebben bijgedragen voor zijn onderhoud.

Zij willen blijven bijdragen voor het onderhoud van den pastoor en beloven voor ene behoorlijke woning te zullen zorgen indien Meensel weder een eigen pastoor krijgt en afgescheiden wordt van Attenrode.-

Blijkbaar kreeg Meensel intussen geestelijke hulp van de pastoor **van Berwaer** van Glabbeek aan wie door Mechelen die zorg was toevertrouwd. Zooals blijkt uit een brief van 23 Januari 1827 moet hij ongeveer zeven weken den dienst verzorgd hebben en verklaart hij “een deel van den heyligen paeschtijd tot het brengen van die plicht mij geleend te hebben, het uurgebed met hulpe van twee heeren assistenten ten allen opsigte plegtiglijk voltrokken te hebben,- al de kinderen tot het heilig vormsel onderwesen, bereyd en opgeleijdt te hebben, .. enz, en dat hij tot nu toe voor al dien dienst en buytengewoonelijcken arbeyd en onrust”, nog niets ontvangen heeft, hoewel hij toch maar de geringe som van 45 franken gevraagd had.

Vermoedelijk hebben die van Meensel het bedrag te hoog bevonden en vermindering gepleit want op 1 febr. 1827 tekent van Bewaer: “ontvangen met volle contentement ter somme van vijf en dertig franken” (van de Meier M. Kenes) Pastoor van Hoylant overleed te Alseberg 3 Maart 1861 in den ouderdom van ruim 86 jaren.





[www.odis.be](http://www.odis.be) :

Titel	Datum	Opmerkingen
priester	27 augustus 1801	door Kardinaal Jean-Henri, Aartsbisschop van Mechelen, te Borken Westfalen

Functie	Naam	Datering
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	27 augustus 1801 - 3 maart 1861
onderpastoor	Parochie Sint-Martinus, Overijse	16 juni 1804 - 26 juli 1815
pastoor	Parochie Sint-Andries, Attenrode (-2021)	26 juli 1815 - 6 maart 1820
pastoor	Parochie Onze-Lieve-Vrouw, Alseberg	6 maart 1820 - 3 maart 1861

### 1820 - 30 mei - Lambertus Schuermans:

Aan het verlangen der bewoners van Meensel werd voldaan en zij kregen weder een priester blijvend in hun midden. De eerste is **Lamb. Schuermans** geboortig van Eindthout (1 Sept. 1773), aanvankelijk deservituur, werd Meensel officieel kapelanie bij K.B. van 18 Sept 1825

Mr. Schuermans nam ontslag 4 April 1834 en overleed te Diest 13 aug 1846. Hij was o.a. onderpastoor te Anderlecht 5.3.1818 – 1-10-1819

Uit het ander geschrift :

“Aan het verlangen der bewoners van Meensel werd voldaan en de parochie kreeg weer een “eigen pastoor” priester. Sinds meer dan 200 jaren. Hij was E.H. **Lambertus Schuermans** – pastoor van (30 mei) 1820 – 1834, toen hij ontslag nam. Hij overleed te Diest 13 aug 1846. E.H. Schuermans was geboren te Eindthout 1 Sept. 1773. Hij was o.a. onderpastoor te Anderlecht 5.3.1818 – 1-10-1819.

Bij Kon. Besluit van 18 Sept 1825, werd de kapel van Meensel officieel erkend; de erkenning als parochie in de geest der wet volgde eerst later n.l bij Kon. Besluit van 11 Juli 1842, terwijl de kerkelijke oprichting geschiedde bij besluit van de Kerkelijke overheid van 20 Dec. 1842.- Mr. Schuermans was dus deservitor en “kapelaan”

[www.odis.be](http://www.odis.be): tot priester gewijd op 23 december 1801.

Functie	Naam	Datering	Opmerkingen
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	23 december 1801 - 13 oktober 1846	
onderpastoor	Parochie Sint-Pieter en Sint-Guido, Anderlecht / Paroisse Saints-Pierre et Guidon, Anderlecht	5 maart 1818 - 1 oktober 1819	geeft ontslag
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	30 mei 1820 - 7 april 1834	geeft ontslag

[1834 – Guillelmus Victor Pulinckx :](#)

nadat de parochie gedurende een half jaar verzorgd werd door was door E.H. [Bruls](#) pastoor van Attenrode, die daarvoor een vergoeding ontving van 55 gld. 2 st. (kerkrekening), kwam op 15 oktober de nieuwe Kapelaan E.H. **GUILLELMUS PULINCKX**, benoemd in Sept. 34.

Met een sterk gestel en ingeboren Hagelandse werkleest zette hij zich in om het werk van zijn voorganger uit te bouwen en van Meensel op geestelijk en stoffelijk gebied een modelparochie te maken. Zijne nagelaten geschriften geven b.v. blijk van grote nauwgezetheid.-

Bij besluit van de Gouverneur der Provincie 20 Januari 1835 werd een zelfstandige kerkfabriek opgericht overeenkomstig het keizerl. Decreet van 30 Dec. 1909 (nvdr : stond zo geschreven ) met als eerste leden Leander Janssens en Maximiliaan Torbeijns als benoemd door de Gouverneur de Provincie.- en Mattheus Simons, fredericus Daenen en Arnoldus Janssens als benoemd door Z.E. De Cardinaal-aartsbisschop. De eerste jaarrekeningen vermelden vele posten van herstellingen aan Kerk en Pastorie, het bouwen van een nieuwe sacristie (37), nieuw beeld van S.Sebastiaan (40) enz

Bij K.B. van 11 Juli 1842 werd Meensel parochie in de geest der wet terwijl de cannonieke erkenning volgde op 20 Decemb. 1842. (Mechl)

1843 – In 1843 kocht de Pastoor het oude orgel van de kerk van S.Joris-Winge voor de som van 530 frank. De orgelmaker Schretter plaatste het orgel in de kerk van Meensel, voorzag het van een nieuw klavier, en bracht den blaasbalg in orde voor de som van 300 franken.

Daar de koster fr. J. Stas het orgel niet kon bespelen werd dit in den beginnen gedaan door zekere Louis Stiers. In 1844 wordt de koster echter reeds organist (vlugge leerling !!!)

In 1857 werd het orgel grondig gerestaureerd en omgebouwd door den toen ter tijde goed befaamde orgelbouwer P.A. van Dinter uit Tienen voor 1100 frank.-

1844 – Bij schrijven van 28 Juni 1844 vroeg de heer Henri Kenes, Burgemeester toestemming om voor zijne familie ene gereserveerde begraafplaats te mogen inrichten op het kerkhof; zijn keuze viel op den hoek begrensd door de muur van en kerk en sacristie waar kort te voren zijn zoon P. Jos. Amandus Kenes, theologant in Mechelen reeds begraven was. (+ 26-3-'44). Als tegenprestatie biedt mr. Kenes aan de kerk van Meensel een perceel grond groot 33.80 are op last van twee gezongen jaargetijden. Partijen kwamen overeen en de familiebegraafplaats kwam tot stand. (Reg. Beraadsl. 1944)-

± 1880-85 – Later heeft de familie Kenes een nieuw en rijk familiegraf gebouwd op eigen grond en met het bestaande kerkhof verenigd.

1850 - 11 febr. werd door Deken Mafoy v Diest een nieuwe klok gewijd (S.Matheus) later hergoten.



Ter info : De 'Almanach royal officiel de Belgique, 1854' vermeldt :

**Meensel (S. Mathias). — Pulinckx (G.), d. ...1834.**  
**Meensel [Kieseghem] (S. Pierre). — Truyens (L.),**  
**d. 15 juill. 1825; — Verhaegen (V.J.), coadj. 6**  
**oct. 1852.**

[www.odis.be](http://www.odis.be) : op 19 december 1823 tot priester gewijd te Mechelen.

Functie	Naam	Datering	Opmerkingen
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	19 december 1823 - 1 september 1880	
onderpastoor	<u>Parochie Sint-Pieters-Banden, Vissenaken</u> (1214-2021)	26 juni 1824 - 19 september 1834	
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	19 september 1834 - 22 maart 1878	geeft ontslag

[1878 – Joannes Jos. Vermeulen:](#)

Jóes Jos. **VERMEULEN** werd aangesteld als opvolger van Pastoor Pulinckx 22 Maart 1878. Hij was geboren te Molenstede 26-12-1840, onderpastoor te Beersel (Antw) 19.3.1868. In 1882 werd hij aangesteld tot Pastoor in Tombeek (24 Maart) welk ambt hij waarnam tot 27 Maart 1906. Hij overleed te Neerwaver 5 nov. 1920.-



[www.odis.be](http://www.odis.be) :

Functie	Naam	Datering
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	8 maart 1868 - 5 november 1920
onderpastoor	Parochie Sint-Remigius, Beerzel (ca. 1100-)	19 maart 1868 - 21 maart 1878
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	22 maart 1878 - 23 maart 1882
pastoor	Parochie Sint-Bernardus, Overijse (Tombeek) (1864-)	24 maart 1882 - 26 maart 1906

Opmerking	Auteur	Datum
rustend priester te Basse-Wavre vanaf 27 maart 1906		Onbekend

[1882 – Edmond Mannekens:](#)

De nieuwe Pastoor van Meensel (4 oct. 1882) was E.H. **Edmond Mannekens**, geboren te Schoten, 20 Sept. 1850. Priester 1877. Onderpastoor te Neerheijlisse 1878; overleden te Meensel 5 Januari 1899.

Pastoor Mannekens heeft aan Meensel en nieuwe kerk willen bezorgen maar is daarin jammer genoeg niet geslaagd. Na begonnen te zijn met het schone en goede plan onder Pastoor Pulinckx gemaakt door de architect van Arenberg, maar dat door de Commissie van monumenten werd verworpen hebben de zonen van voornoemde architect andere plannen gemaakt die echter ook niet voldeden of niet uitvoerbaar waren. Uit een brief in den bundel Kerk meen ik te mogen opmaken dat één der plannen was goedgekeurd over de hele lijn, maar ik heb het niet gevonden.

1883 2 Mei oprichting der Broederschap v.d. H.Rozenkrans In Maart 1888 werd in de parochie een H. Missie gehouden door Paters Redemptoristen, waarbij op 7 Maart een congregatie voor meisjes werd opgericht en op 11 Maart het Missiekruis werd gewijd.

1892 oprichting van de Boerengilde van Meensel

1897 15 oct oprichting van Derde ordeafdeling



Gedenk uwe oversten, beschouwt het einde van hunnen wandel en volgt hun geloof na. Hebr. XIII.

✠

**Bidt voor de ziel van Zaliger**  
den Zeer Eerweerden Heer  
**Edmond Joseph Maria MANNEKENS**  
geboren te Schooten, den 20 September 1850.  
Priester gewijd te Mechelen den 23 Dec. 1877.  
Onderpastoor te Neerheijlisse in 1878.  
Pastoor te Meensel, den 4 October 1882  
aldaar overleden den 5 Januari 1899.

VOORZIEN VAN DE HH. SACRAMENTEN.

Die er velen zullen onderwezen hebben in de wegen der gerechtigheid, zullen blijken als-sterren in eeuwigheid. Dan. XII. 13.  
Gelukkig hij, die in de zoo moeilijke kunst van zielen te besturen, het geheim gevonden heeft, achtung te winnen en herten te veroveren. H. Bern.  
Hij was de vader der armen en de trooster der bedrukt en. Joh. XXIX. 26-28.  
Gij zult mij niet meer zien, gij allen wien ik het rijk Gods verkondigd heb. Ap. XX. 25.  
Bij nacht was ik uwen naam gedachtig Heer, en ik heb uwe wet onderhouden. Ps. 118.55

Beminde parochianen gedenk U mijner in uwe gebeden, en onthoudt de woorden die ik U voorgehouden heb.

En gij, mijn broeder en neef, weest mij gedachtig aan het altaar des Heeren. H. Monica.

Mijn Jesus barmhertigheid! 100 dag. afl.  
Zoet Hart van Maria. wees mijn heil. 300 d. afl.

**R. I. P.**

Druk. Mannekens, —Schooten—



[www.odis.be](http://www.odis.be) :

Functie	Naam	Datering
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	23 december 1877 - 5 januari 1899
onderpastoor	Paroisse Saint-Sulpice, Neerheylissem	1878 - 4 oktober 1882
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	4 oktober 1882 - 5 januari 1899

#### [1899 - Joannes Franciscus Heestermans:](#)

23 Jan. 1899 werd de parochie Meensel toevertrouwd aan E.H. Jões franc **Heestermans** die nauwelijks vijf jaren de parochie bediende.

Ter info : info op doodsprentje: Joannes Franciscus Heestermans werd op 10 november 1849 in 'Calmpthout' geboren. Hij werd priester gewijd te Mechelen op 19 september 1874. Alvorens naar Meensel te komen, was hij onderpastoor te Arendonk. Hij stierf op 15 mei 1904.



[www.odis.be](http://www.odis.be)

Functie	Naam	Datering
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	19 september 1874 - 16 mei 1904
coadjutor	Parochie Sint-Martinus, Halle [Zoersel] (ca. 1200-)	21 oktober 1874 - 26 juni 1876
onderpastoor	Parochie Onze-Lieve-Vrouw, Berendrecht-Zandvliet-Lillo (Berendrecht-Lillo) (ca. 1000-)	27 juni 1876 - 1 augustus 1880
onderpastoor	Parochie Sint-Jan Baptist, Wiekevorst (1642-)	2 augustus 1880 - 24 juni 1881
onderpastoor	Parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen en Sint-Job, Arendonk (ca. 1000-)	25 juni 1881 - 22 januari 1899
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	23 januari 1899 - 16 mei 1904

#### [1904 – August De Peuter :](#)

Opvolger van Pastoor Heestermans werd de onderpastoor van Rillaer de E.H. August **De Peuter** die ruim 20 jaren de zorg over Meensel had en wiens gedachtenis bij sommigen nog in de dankbare herinnering is (1959).

1907 9-19 Mei H. Missie door de Paters Redemptoristen.

E.H. De Peuter werd priester gewijd op 19 mei 1889 te Mechelen. Hij is gestorven op 9 mei 1927 tijdens een misviering, vermoedelijk aan een hartaanval.

Fons Stas, koster : “.. dagelijks kwam de pastoor bij ons thuis. Als moeder aan het koken was, controleerde hij alle potten, en zei hoe het moest...”



Ter info : Tegen de zuidermuur van de kerk, bevinden zich van twee pastoors nog een grafsteen:



[www.odis.be](http://www.odis.be)

Functie	Naam	Datering
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	19 mei 1858 - 9 mei 1927
coadjutor	Parochie Onze-Lieve-Vrouw, Beigem	7 juli 1883 - 28 december 1886
onderpastoor	Parochie Sint-Cornelius en Sint-Niklaas, Gelrode-Rillaar	29 december 1886 - 10 juni 1904
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	11 juni 1904 - 9 mei 1927

### [1927 – Jan Maria Jozef Van Keerberghen :](#)

Geboren te Sint-Genesius-Rode, 21 augustus 1889 – overleden in Glabbeek, 9 december 1950, waar hij residerend priester was.

*Benoemd op 31 Mei had op 9 Juni 1927 de aanstelling plaats van Jan Jozef Maria **Van Keerberghen**, geboren te S. Genesius-Rode de 21 Aug 1889, priester 20 Sept 1913. Voor zijn pastoraat was hij leeraar aan het Maria Instituut in Schaarbeek. Een man met een fijn verstand maar een slechte gezondheid waarbij hij (jammer genoeg) zich te veel inbeelde: "ik kan niet". Op 10 December 1940 verliet hij Meensel en vestigde zich in Glabbeek waar zijn schoonbroeder Dr. Homans geneesheer was... Hij overleed aldaar 9 December 1950.*

Ter info : E.H. Van Keerberghen was klein van gestalte en moest daarom steeds op een verhoogje staan. In de parochieregisters is vermeld: "... Nijs Rosalie, getrouwd met Leander Claes, diende 35 jaar als meid onder pastoor De Peuter en pastoor Van Keerberghen. Zij stierf op 3 november 1956."

**Alfons Stas**, koster herinnert zich nog : "...op 1 april 1940 moest ik als 20-jarige binnen als soldaat in Mechelen. Pastoor Van Keerberghen had een brief meegegeven voor de legeraalmoezenier met de vraag of ik daar verder muziek kon studeren. Maar toen brak de oorlog uit en we vertrokken naar Frankrijk. Daar sliepen we 8 dagen op de zolder bij een wijnboer. Dan 2 dagen in een kamp aan zee. Daarna op terug weg naar België. Veel informatie kregen we niet. Onderweg zijn we onder vuur genomen door de Duitsers, al na een 5-tal minuten waren we gevangen genomen. Die gingen met ons op pad : na 1 dag sliepen we in een kerk, daarna 2 nachten in een ondergrondse munitiedepot. Dan de

trein op naar België. Door een spleet in de wagon kon ik zien dat we in Beauraing waren. Daar werden we in een wei verzameld en gelost. We kregen een vrijbrief van de Duisters. - de oorlog was voor ons land toch al afgelopen na de overgave door de koning. We kregen eerst nog een pollepel slappe soep en een stuk hard brood ... maar nog nooit zo goed gegeten – het was dan ook al 3 dagen geleden dat we nog eten gekregen hadden. Via autostop met een Duitse kamion, zijn we (ik, ene van Binkom en ene van achter Leuven) in Dinant geraakt. Daar was veel volk, precies markt. Ze zagen dat we Belgische soldaten waren en iedereen kwam vragen of we nieuws hadden van hun man, vader of zoon. Iemand sprak ons aan, met hem zijn we kunnen mee rijden tot in Diest. Daar zijn we naar familie gegaan: Melanie van 'Pèrre', vrouw van Pros Derése. We moesten daar blijven slapen en zijn dan 's anderdaags door Pros afgezet in Meensel; Pros was een voyageur in speelgoed en moest naar Brussel....”

*E.H. Van Keerberghen*

Ter info : over E.H. Van Keerberghen verscheen toen dit krantenartikel :

**Inhaling van den nieuwen Pastoor te Meensel**

Verleden Donderdag was het dorpje Meensel in feest ter gelegenheid der inhaling van den nieuwen pastoor, E.H. Van Keerberghen. Een lachend zonneke verhoogde de feeststemming der menigte, wachtende aan de grensscheiding, toen plots een daverend kanongebulder de lucht doorstriede. Terwijl de fanfare van Glabbeek, die het feest opluisterde, het vaderlandsch lied aanhief, stapte de nieuwe herder, de E. H. Jan Van Keerberghen, voorheen leeraar aan het Ste-Maria-Gesticht te Schaerbeek, uit een auto. Hij was vergezeld door de ZZ. EE. HH. Bols, deken van Lubbeek, Michiels, bestuurder van het Ste-Maria-Gesticht, en Van Keerberghen, aalmoezenier aan het Brugmannghasthuis te Brussel. Hij werd verwelkomd door M. Kenis, burgemeester en oud-provincieraadslid, en daarna toog de praalstoet langs de versierde straten ter kerke. Aan den ingang der kerk bracht een schoolkind den nieuwen herder de hulde der parochianen. Onder een indrukwekkende stilte had de plechtigheid der aanstelling plaats. Nadien beklom de Z. E. H. Dekende kansel en hield eene treffende geleghedsrede.

Na de kerkelijke plechtigheid had eene gezellige ontvangst plaats in de Zustersschool, waar verscheidene redevoeringen werden uitgesproken. De E. H. Pastoor, na eenige woorden van dank aan alle aanwezigen, bijzonder aan M. Grootjans, voorzitter en sedert 55 jaar lid van de kerkfabriek, voor hun blijken van genegenheid hem in deze omstandigheid bezwezen, begaf zich tot de speelplaats om de op hem wachtende inwoners, den boerenbond, fanfare en zangmaatschappij te bedanken voor hun gul onthaal en om hun zijne gehechtheid in roerende woorden uit te drukken.

Lang nog, zal voorzeker deze indrukwekkende plechtigheid de Meenselsche bevolking in het geheugen blijven. Mochte den wensch, dien eenieder jegens den nieuwen pastoor in het harte draagt, door de goedheid Gods worden verwezenlijkt: « Ad multos annos ». Het zeze voor lange jaren!



Zijn grafsteen, kerkhof Glabbeek

[www.odis.be](http://www.odis.be):

Functie	Naam	Datering
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	20 september 1913 - 9 december 1950
leraar	Institut Sainte Marie, Schaerbeek (1879-heden)	14 september 1915 - 9 juni 1927
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	9 juni 1927 - 10 december 1940

Op 16 December benoemd, werd van wege het felle winterweer en de gladheid der wegen op 26 December 1940 in de Dekanale kerk van Lubbeek tot pastoor van Meensel door Deken Bols aangesteld E.H. Hendrik Marcus Joë's SLOOTS geboren in Nederwetten (Gemeente Nuenen, noord-Brabant) 25 April 1886. Priester gewijd 1 Juni 1912 en sinds Juli 1928 werkzaam in het aartsbisdom. Na eenige maanden als coadjutor bij Pastoor Draulans in Drieslinter, werd hij onderpastoor in Rummen (Dek. Zoutleeuw) en in oktober 1934 onderpastoor in de parochie van S. Quintinus in Leuven. Het was een zeer koude verhuis. Zondag na Kerstmis deed ik mijn eerste dienst in Meensel en op 2 Januari 1941 had de totale verhuizing plaats. Door de zorgen van de koster, tevens gemeenteraadslid, Etienne Stas, werd besloten dat de gemeente enige kamers van de pastorie opnieuw liet behangen; ze zag er hier en daar zeer desolaat uit. Wegens de oorlogstoestand had mijn intrede in stilte plaats, zonder uiterlijk vertoon. Mijn eerste indrukken over de parochianen waren bepaald zeer gunstig. Goed, gelovig volk; getuige o.a. het buitengewoon groot aantal gezongen H. Missen die ik van mijn voorgangers moest overnemen, en het groot aantal H. Communies. Het werk in de Pastorie vlotte maar langzaam gezien de felle koude waarvan de verver-behanger meer schrik dan last had. Bij mijn benoeming op 16 December had Mgr. Van Cauwenberg mij gesproken over de kerk Meensel die zou moeten hersteld worden en vergroot. Als ik alles een overzien had moest ik maar eens afkomen om daarover te praten maar "wij benoemen de architect" En zoo besteeg op zeker dag in Mei 1941 mijn stalen ros oftewel velo en bolde naar Mechelen – Mgr. ontving mij zeer vriendelijk. Hij had een platte grond-pentekening van de kerk en stelde voor om langs weerszijden een kleine kruisboog bij te bouwen. Toen ik hem opmerkte dat zulks niet volstond en het dan beter zou zijn om die kerk te verbreden over de gehele lengte was hij daarmee eens, althans hij keurde mijn gedacht niet af. Ik merkte echter op dat dit prakties zeer moeilijk zou gezien er geen geschikte plaats was in de parochie om tijdens die verbouwing de goddelijke diensten onder te brengen. Ik mocht vrij uitspreken en stelde voor om een geheel nieuwe kerk te bouwen. De toren laten staan en de kerk ernaast met den ingang naar de straat gericht. "Goed mr. Pastoor maar ge zoudt een half millioen nodig hebben" (sic) op zijn vraag of ik daarvoor plaats genoeg had moest ik "neen" zeggen maar voegde erbij dat ik die wel hoopte te kunnen krijgen van de familie Verheyden van Oplinter eigenaars van de weide aan de kerk. Al pratende zou hij de kerk in den hof der Pastorie gezet hebben met een deel der oude kerk als priesterkoor. Maar gezien de hof niet groot is kon ik mij daarmee niet goed verenigen. Ten slotte wees hij mij dan als architect aan mr. Jozef Stas te Tienen, zoon van Koster Stas. Ik kon alvast plannen laten maken, maar gezien de oorlog zou het voorlopig toch zeer moeilijk zijn om te bouwen. En de oorlog duurde en bleef duren en de prijzen vlogen de hoogte in zoodat er van bouwen ook door mij niets is gekomen. Intussen is het eerste plan (en het beste) voor de verbouwing van de kerk van Meensel straks 100 jaar oud en geraakt Meensel maar niet aan een nieuw bedehuis. (zie bundel kerk in archief.) Intussen verliep het jaar 1941 hier zeer kalm zonder last van Duitsers of hun handlangers maar de prijzen van alles en nog wat stegen en de zwarte markt begon zich flink te ontwikkelen.

E.H. Hendrik Sloots nam ontslag in 1961, hij stierf in het Rusthuis St-Lucia te Turnhout op 31 aug. 1964.



Een krantenartikel uit 'Het Volk' in 1962 is aan hem gewijd:



**E.H. SLOOTS :**  
50 jaar priester te Scherpenheuvel.

**Scherpenheuvel**  
**GOUDEN PRIESTERJUBILEUM**

In aanwezigheid van de geestelijkheid van Scherpenheuvel, alsmede de talrijke familieleden, vrienden en geloovigen van de parochie, droeg E.H. Sloots, voormalig pastoor van Meensel en thans rustend priester te Scherpenheuvel, woensdag een plechtige dankmis op in de Basiliek, ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubiläum.

Het gelegenheidsmeubilium werd gehouden door E.H. Schotmans, redemptorist en onderpastoor van de parochie St.-Jozef te Leuven.

De predikant preeste de stille gaven van de jubilaris, die hem altijd een voorbeeld was geweest en aan wie hij veel te danken heeft, in verband met zijn priesterroeping.

Het was als een vrome hulde, die de jubilaris werd gebracht, na een zeer verdienstelijk apostolaatschap en waarvoor hij zijn dank in deze heilige mis uitsprak, aan zijn Schepper en Roeper.

E.H. Sloots werd geboren in Nunen (Nederland) en deed er zijn studies aan het seminarie te 's Hertogenbosch, waar hij in 1912 priester werd gewijd. Toen er na de eerste wereldoorlog in ons land een tekort was aan priesters, stelde hij zich in 1928 bereidwillig ten dienste van het Aartsbisdom Mechelen. Tijdelijk hielp hij de goddelijke diensten in hetzelfde jaar verzekeren te Drieslinter, doch werd nog datzelfde jaar aangesteld als onderpastoor te Rummen. Nadien werd hij onderpastoor op de parochie St.-Quinten te Leuven. In 1940 werd hij aangesteld als pastoor te Meensel, een parochie van 500 inwoners, waar hij zijn herderstaak waarnam tot verleden jaar. Dan kwam hij zich als rustend priester vestigen te Scherpenheuvel, waar de mensen hem leerden kennen als een braaf en geëerd priester, die er nog graag een helpende hand toesteeft.

Vandaar dan ook de sympathie en belangstelling bij de herdenking van zijn gouden priesterjubiläum. M.M.

« Ik ben de verrijzenis en het Leven. »  
(Ev. Jo.)

†

Gedenk in uw vrome gebeden en H. Missen de ziel van zaliger

**ZEEREERWAARDE HEER**  
**Hendrik SLOOTS**

Geboren te Nunen (Nederland) 25 april 1886  
Priester gewijd 1 juni 1912  
Coadjutor te Drieslinter 11 juni 1928  
Pastoor te Meensel 26 december 1940  
Overleden te Turnhout in het Rusthuis St. Lucia op 31 augustus 1964,  
bediend van de H.H. Sakramenten.

Heer Jesus. Gij hebt hem uitverkoren tot uw priester. Gij hebt hem getooit met uw deugden en gesterkt met uwe genaden, opdat hij ons in woord en voorbeeld zou voorgaan, ons zou leiden op uw wegen, voeden met uw spijs en door uw kruis brengen tot uw verrijzenis en hemelvaart. Zijn tocht is nu ten einde, zijn taak is volbracht. Schenk hem de eeuwige beloning voorbshouden aan de trouwe dienaar.

Bemindde familieleden, geachte oud-Parochianen, die mij steeds zo dierbaar waart en wiens offering ik zo hoog schat, gaarne zou ik uwe liefde en genegenheid langer nog genoten hebben, de Heer heeft het anders beslist. Zijn H. Wil geschiede. Ik ga u vóór naar de hemel, waar ik u allen wacht! Bidt voor mij. Ik smeeek U, mijn broeders in het priesterschap - helpt mij door uwe gebeden.

Eerwaarde Zusters van St. Lucia, veel, zeer veel offers hebt ge voor mij gebracht, gij hebt mijn laatste levensdagen met grote toewijding verzacht, ik zal mijn dank daarvoor vanuit de hemel in daden tonen. Moge de Loner van het goed, die in 't verborgen ziet, U alles duizendvoudig vergoeden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.

C. Maes-Beck & Zoon. — Begraffenissen.  
Otterstraat 9, Turnhout. — Tel. 014/413.47

Jean Daenen kon het goed vinden met Pastoor Sloots. In 1958 vroeg de pastoor hem om mee te gaan naar Expo '58. 's Morgens, bij het vertrek, vroeg de pastoor zich verwonderd af: '.. en waar is Josée (verloofde Jean) ?...'. Jean repliceerde dat zij nooit zou mogen meegaan van haar moeder. 'Niets van', zei E.H.Sloots, 'zeg maar dat ze van mij mag mee gaan.' Achteraf bleek waarom Josée mee moest.. om met de minder-goed-te-been-zijnde meid rond te trekken. Een Jean... die moest met de pastoor mee.

De dag dat pastoor Sloots Meensel verliet, heeft J. Daenen hem en zijn meid naar Nederland gevoerd. E.H. Sloots keek droevig naar de kerk en zei: ' Nu moet ik mijn kathedraal verlaten.'

In zijn boek 'Hic Domus Dei Est Et Porta Caeli' – 250 jaar wijding Sint-Ambrosiuskerk Rummen – vermeldt Guy Leus Over pastoor Sloots nog het volgende :



**20/11/1928 – 17/10/1934: Hendrik Marc Jan Sloots** (Nunen, Gerwen en Nederwetten, 25 april 1886 - Turnhout, 31 augustus 1964 ) priester gewijd 1 juni 1912 's Hertogenbosch, onderpastoor Parochie Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, Drieslinter 11 juli 1928 - 20 november 1928, onderpastoor Parochie Sint-Ambrosius, Rummen 20 november 1928 - 17 oktober 1934, onderpastoor Parochie Sint-Kwinten, Leuven 17 oktober 1934 - 26 december 1940, pastoor Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) 26 december 1940 - 15 april 1961, onderpastoor Paroisse Saint-Jean-Baptiste, Wavre 22 oktober 1943 - 28 april 1949, onderpastoor Paroisse Saint-Etienne, Corroy-le-Grand december 1945 - december 1945.



Foto hierboven: Rummen tussen 1928-1934: In venster: Fien Poel, Moeke, Lot, Staande: Gijsens D, Verdonck Theo, Jef Claes, Florent Roggen, Pierre Lassaut, Jefke Giébens, Pierre Lassaut, Jef Robert, Pie Pijpops, Door Houbrechts, Eugene Swinnen, Jef Roggen, Dolf Verdonck, Onderpastoor (Hollander) Clix Surinx, Henri Roggen, Bert Landerloos. Onder: Maurice Lassaut, Marcel Swinnen, Lily Knaepen, Rene Lassaut, Henri Knaepen, Jean Lassaut, Maria Lassaut, Maria Vanweerts, Irene Mees, Simone Bollen, Jos en Firmin en Paula Bollen (met fiets) Maria Vanhaekendover, Vanoppen. (foto Valère Boesmans)



Functie	Naam	Datering
onderpastoor	Parochie Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, Drieslinter (1895-)	11 juli 1928 - 20 november 1928
onderpastoor	Parochie Sint-Ambrosius, Rummen (ca. 1078-2018)	20 november 1928 - 17 oktober 1934
onderpastoor	Parochie Sint-Kwinten, Leuven	17 oktober 1934 - 26 december 1940
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	26 december 1940 - 15 april 1961
onderpastoor	Paroisse Saint-Jean-Baptiste, Wavre	22 oktober 1943 - 28 april 1949
onderpastoor	Paroisse Saint-Etienne, Corroy-le-Grand	december 1945 - december 1945

### 1961 – André Robert :

André Henri Leopold Robert werd geboren op 5 november 1906 te Scherpenheuvel. Hij werd priester gewijd te Mechelen op 3 april 1932. Voor hij naar Meensel kwam was hij leraar aan het college van Boom, onderpastoor te Diegem en Kortrijk-Dutssel, pastoor in Wersbeek. In Wersbeek zou hij een hersenbloeding gehad hebben waardoor hij naar Duffel verhuisde. Daar was hij aalmoezenier in het St-Norbertushuis.

Hij werd later pastoor benoemd in Meensel op 2 mei 1961 en plechtig aangesteld op 22 mei '61 door Z.E.H. Nijs, deken van Lubbeek. Hij gaf zijn ontslag op 1 juni 1972. Nadat hij Meensel in 1973 verliet, was hij nog rector bij de broeders Maristen.

Hij overleed op 6 mei 1983.

Pastoor Robert schrijft ook nog: *“De zusters van Champion, die hier waren van 1876, werden door het moederhuis, bij gebrek aan zusters, teruggeroepen einde schooljaar 1964 – 1965. Ze vertrokken op 10 juli, na herrie verwekt te hebben, daar ze het gerucht verspreidden dat de Pastoor ze wegstuurde, wat totaal vals was. Door mijn inspanningen kwamen de zusters van Lubbeek naar hier in augustus 1965.”*

Functie	Naam	Datering
priester	Aartsbisdom Mechelen / Archidiocèse de Malines (1801-1961)	3 april 1932 - 8 december 1961
leraar	Onze-Lieve-Vrouwcollege, Boom (1879-2001)	12 augustus 1932 - 28 februari 1933
onderpastoor	Parochie Sint-Catharina, Diegem	28 februari 1933 - 2 maart 1934
onderpastoor	Parochie Sint-Catharina, Kortrijk-Dutssel	2 maart 1934 - 7 november 1943
pastoor	Parochie Sint-Quirinus, Molenbeek-Wersbeek (Wersbeek) (-2017)	7 november 1943 - 10 oktober 1953
geestelijk directeur	Congregatie van de Zusters van het Convent van Betlehem, Duffel (1652-)	10 oktober 1953 - 22 mei 1961
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	22 mei 1961 - 30 juni 1972
priester	Aartsbisdom Mechelen-Brussel / Archidiocèse de Malines-Bruxelles (1961-)	8 december 1961 - 6 mei 1983



1973 – Gaston Geerdens :

Gaston Geerdens werd geboren op 9 januari 1916 in Schulen. Pater Vedastus (Felix Gaston) Geerdens was een Assumptionist, tot priester gewijd op 22 februari 1942. Hij was gedurende 12 jaar leraar en ekonoom te Taintignies, Zepperen en Woluwe. 17 jaar lang was hij missionaris in Beni-Butembo, Zaire (1954 -1971). Hij kwam terug en werd door kardinaal Suenens benoemd tot pastoor in Meensel op 30 juni 1972. Hij werd hier plechtig ingehaald op 23 juli 1972.

Hij ging in juni 1988 op rust en overleed op 30 december 1995.



## [1988 – Guillaume Vranken :](#)

Guillaume Vranken werd op 17 februari 1930 geboren te Boekhout en in Scheut tot priester gewijd op 4 augustus 1957. Hij vertrok naar de Filippijnen om er leraar en onderpastoor te zijn. Terug in België, was hij eerst aalmoezenier in het St-Vincentius kinderziekenhuis in Zelem. Vanaf 1969 was hij pastoor te Kiezegem. Vanaf 1988 was hij ook pastoor in Meensel.

Na een ongelukkige val, overleed hij aan de gevolgen hiervan op 15 januari 2007 in een ziekenhuis te Leuven.



4 juli 1984, met koning Boudewijn

[www.odis.be](http://www.odis.be)

Titel	Datum	Opmerkingen
priester	4 augustus 1957	Scheutist
apostolisch missionaris	8 september 1958	1e afreis naar de missies

Functie	Naam	Datering
werkend lid	<u>Scheutisten (1862-)</u>	8 september 1952 - 15 januari 2007
werkend lid	Scheutisten - Filippijnse provincie (1907-heden)	8 september 1958 - 1965
pastoor	Parochie Sint-Pieter, Meensel-Kiezegem (Kiezegem) (-2019)	vanaf 28 februari 1969
pastoor	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	vanaf 1 juli 1988
werkend lid	Scheutisten - Vlaams-Nederlandse provincie (2000-2006)	2000 - 2006
parochieadministrator	Parochie Sint-Mattheüs, Meensel-Kiezegem (Meensel) (-2019)	vanaf 31 december 2005
medewerkend priester	Parochiefederatie Tielt-Winge	vanaf 31 december 2005
parochieadministrator	Parochie Sint-Pieter, Meensel-Kiezegem (Kiezegem) (-2019)	vanaf 31 december 2005
werkend lid	Scheutisten - Belgisch-Nederlandse provincie (2006-)	2006 - 15 januari 2007

## [2007 – Paul D'havé](#)

Paul D'havé is pastoor te Tielt ( Berg & St-Maarten) St-J-Winge en Houwaart. Hij was ook enige tijd pastoor te Meensel en Kiezegem van 2007 tot 2009.



Foto F. Goyens

## [2009 – Frans Van Aerschot](#)

Hij werd geboren in Wezemaal in 1949. Op 8 juli 1978 werd hij tot priester gewijd en begon als onderpastoor in Rillaar tot in 1988. Van 1980 tot 1985 was hij ook tegelijk pastoor in Houwaart.

In 1988 vertrok hij op missie naar Argentinië en bleef er tot in de zomer van 1995. Hij keerde terug naar België, hij werd aangesteld als priester in Sint-Katharina-Lombeek en in Hekelgem (Affligem). Vanaf november 2000 werd hij pastoor van Wommersom.

In 2007 vertrok hij opnieuw naar Argentinië. Omwille van gezondheidsproblemen keerde hij terug naar België en kwam zo in Scherpenheuvel terecht. Hij sprong in waar het nodig was. Ook in andere parochies stak hij een handje toe.

Vanaf 2009 is Frans Van Aerschot pastoor te Meensel en Kiezegem. Hij verblijft in de pastorij van Kiezegem. In Meensel wordt hij plechtig ingehaald op 4 juli 2009.

Hier zien we E.H. Van Aerschot in gesprek met de aartsbisschop Léonard in de sacristie op 5 augustus 2012, ter voorbereiding van de herdenkingsmis voor de oorlogsslachtoffers...



*Foto Michaël Daenen*

Pastoor Van Aerschot deed zijn laatste mis in Meensel op 21 maart 2015.

## [2015 – ..](#)

In een overgangperiode worden de diensten geleid door verschillende pastoors; o.a. ook door deken Felix Van Meerbergen.

## [2016, september – diaken Luc Claey](#)

Vanaf september 2016 leidt Luc Claey, diaken, de gebedsdiensten in de parochies van Tielt-Winge, dus ook hier in Meensel. Hij werd officieel aangesteld op 4 september tijdens de zondagsviering in de O-L-Vrouwekerk te Tielt. De erediensten worden dan om de beurt in Meensel en Kiezegem gehouden.



Luc Claey en deken Van Meerbergen, bloemenhulde 7 augustus 2016.

## Bronnen:

- 'Opera Paroch', 'Ex Historia', geschreven door E.H. Sloots, Pastorij Meensel
- "Géographie et histoire des communes Belges", continuation par Alphonse Wauters, 1882
- Brochure "Open monumentendag 1993", document over Meensel-Kiezegem
- Doodsprentjes, eigen verzameling
- Délibération Régister van den Kerk-Fabriek Raed , 1835 -..
- Oost-Brabant, "I Het Mooie Hageland", 1965
- [www.oostbrabant.org](http://www.oostbrabant.org)
- Verkooptakte dd 24 augustus 1948
- "Ken uw dorp : de geschiedenis van Kuntich", A. Merckx
- [www.kirkipa.be](http://www.kirkipa.be) : inventaris van het kunstpatrimonium van de kerk
- "Beschrijving der provincie Brabant", Sleeckx, 1861
- J Halfants , tekening kerk Meensel
- Interviews : Koster Alfons Stas, Theo Craeninckx, Guido Hendrickx, Jozef De Bruyn, Fernand Stas, Jean Daenen, Josee De Bruyn, Marcel Morren, Frans Goethuys, Jan Pypen, Marcel Vandegaer, .....
- Winkler Prins encyclopedie van Vlaanderen, 1974
- "Kerkelijke kunst in het oude landdecaan Diest", 1982
- "Het Brabantse beeldsnijcentrum Leuven", J Crab, 1977
- "Het laatgotisch beeldsnijcentrum Leuven", Leuven – Stedelijk museum, 1979
- Museum M, Leuven
- Kaart van C.J. Popp
- Kaart van Ferraris
- 'Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht', dd 28 oktober 1999,
- Almanach royal officiel de Belgique, 1854
- Exposé de la situation administrative de la province barbant, 1855 (p 31)
- <http://gis.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasBuurtwegen>
- L' almanach de l'an 13
- Bewerkte parochieregisters van Meensel – St-Mattheus, G Vandenbosch
- Dagblad 'Het Volk' , krantenartikels
- 'EX HISTORIA', E.H. Sloots , kerkarchief Meensel
- Archieven abdij van Averbode : AAA. sect I. reg 106
- Toeristische info, St-Michielskerk, Leuven
- Journal historique et littéraire – tome XXVI – 1859-1860
- Historische en folkloristische verhalen over Molenbeek Wersbeek – Heemkundige kring Molenbeek-Wersbeek, 2007
- Het dekenaat Diest (1599 – 1700), Tony Morren, 1993
- [www.odis.be](http://www.odis.be)