

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (537)

In de archieven van Yvan Ottenbourgh, hij ging mee als kookouder op vele kampen met de KLJ jongens van Meensel.

Hier in Lommel, 1975.

Slapen in tenten houdt ook in dat er niet direct het nodige sanitair voorhanden is. Dus maakte de leiding een overdekte 'hudo', wat staat voor 'houdt uw darmen open'... fier staan ze dan ook te pronken naast hun werk.



Vlnr : Marc Cauwenberghs, Marc Vangramberen, Oscar Lauwens (hij test alvast de constructie uit), Vital Craeninckx en Eddy Verbist die het plechtig moment al roffelend opluisterd.