

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (536)

In het Nieuwsblad, ergens 2<sup>de</sup> helft van de jaren '90, een artikel van Fernand Goyens : “.. Frans Schotsmans neemt na 32 jaar afscheid van de Kiezegemse kerkfabriek...”



### Frans Schotsmans doet stapje terug

KIEZEGEM — Frans Schotsmans wordt zondag gehuldigd door de parochiegemeenschap van Kiezegem. Hij was 32 jaar lid van de kerkfabriek. Daarvan was hij niet minder dan 26 jaar voorzitter. Hij geeft de fakkel over aan zijn zoon Freddy.

Frans Schotsmans kreeg de drang tot kerkelijk bestuur mee van zijn vader Louis en zijn schoonvader Merckx. „De kerkfabriek is een bestuur dat toeziet op de gelden van de kerkgemeenschap zoals een huisvader dat zou doen bij hem thuis of het gemeentebestuur dat doet in de gemeente. Alleen heb je bij de kerkfabriek veel minder zorgen” aldus de kwieke Frans Schotsmans.

In de 32 jaar dat hij lid was van de kerkfabriek heeft hij zich, naar zijn zeggen, steeds

volledig ingezet voor de (onbezoldigde) job. De gewezen voorzitter ontkent niet dat hij een aantal „zwarte” dossiers te behandelen kreeg. Niet zelden werd hij door een deel van de bevolking scheef bekeken en zeker vanuit het oogpunt van „sommige katholieke” verenigingen. Uit de grond van zijn hart zegt hij dat hij het goed meende. Ook met de huidige pastoor Guillaume Vranken botste het wel eens, maar dat werd al snel vergeten.

#### Deskundig

Enkele van die moeilijke dossiers waren onder meer de betwisting rond een uitweg voor een perceel landbouwgrond in Kiezegem, de aanvraag van een nieuwe klok in de toren van de kerk — als recuperatie van oorlogsschade — en de betwisting rond het eigendomsrecht van

de pastorie in Kiezegem.

Van dat laatste weet Frans Schotsmans alleen te vertellen dat de vroegere pastoor Mues en burgemeester Prosper Janssens de pastorie overhevelde naar het gemeentebestuur „om van de kosten af te zijn”. Nadien bleek dat op geen enkele juridische basis gesteund te zijn en werd het eigendomsrecht van de pastorie definitief overgedragen aan de kerkfabriek.

Op zondag 27 oktober viert de parochiegemeenschap van Kiezegem het afscheid van de voorzitter. Dat gebeurt tijdens de misviering om 11 uur. Vrienden en familie zetten „de kerkmeester” in de bloementjes in het parochiezaaltje van de pastorie. Sedert begin dit jaar nam zijn zoon Freddy de fakkel over. Gaston Maho werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Frans Schotsmans is er gerust in.

(FG)