

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (534)

In de archieven van Jeanne – van Oscar – Beddegenoots stak een foto van haar vader, in uniform van stationchef van de tramhalte in Meensel.



Deze foto werd ook gebruikt in een artikel in "Het vrije Hageland en Haspengouw", dd. 18 maart 1945.

### Heldenhulde

Beddegenoots, Jean Oscar, geboren te Bekkevoort, den 29 Maart 1898.

Zoon van een nederig tramwerkman, vestigde hij zich als kleine jongen met zijne ouders te Glabbeek.

De trouwe dienst van zijn vader alsmede zijn klaar verstand en dienstvaardigheid bezorgden hem het baantje van tramwachter op de lijn Aarschot-Tienen, waar hij om zijne dienstvaardigheid en stipte plichtsbetrachting door iedereen, die met hem in aanraking kwam, geacht er bemind werd.

Hij droeg het hart op de rechte plaats en gaf steeds openlijk zijn meening te kennen. Weldra stond hij bekend als een geweldig voorstander der partizanen en werd als dusdanig door de zwarte Gestapo-vriendjes der gemeente in 't oog gehouden en op 1 Augustus 1944 werd hij samen met zijn vrouw aangehouden.

Beschuldigd als medeplichtig op den moord van een Vlaamschen wachter loochende hij de beschuldiging ten stelligste en zou des noods zijn gezegde met de vuist verdedigen tegen tientallen gewapende zwarten en S.S. mannen. Ze boeiden hem als een misdadiger en namen hem mee naar een bosch, waar hij zoogezegd moest helpen zoeken naar voortvluchtige dienstplichtigen. Verscheidene kogels doorboorden hem de borst en waarschijnlijk drong het genadeschot hem langs de kin in het hoofd.

(Vervolg bl. 3)



Vermoord den 1 Augustus 1944

### HELDENHULDE

(Vervolg)

Zijn vrouw, Bollen Germaine, kreeg eerst melding van zijn dood begin September 1944 na haar bevrijding uit de gevangenis van Brussel.

Oscar was toch reeds lang begraven te Meensel samen met zijn lotgenoot Craninckx August.

Hun nagedachtenis blijve in eere.