

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (527)

Een klasfoto is van alle tijden.. dus ook zo voor de bewaarschool van Meensel-Kieseghem in 1916, tijdens WO I ! Deze stak in het archief van Annie Lambrechts.

Maar ik vrees dat ik niemand kan herkennen ..



Guy Hendrickx : "... Spijtig dat de "stenen lei" wat onduidelijk overkomt. Ik verbaasde mij even vanwege het groot aantal aanwezige kinderen (64). Maar ja de grensbewoners met Glabbeek, en die van de Woubeek (Molenbeek-Wersbeek) met zijn inwoners van Bekkevoort en Tielt op de Driesstraat plus die van de Muggenberg, zelfs die van de Tolmerberg (grens Kiezegem en Tielt) liepen hier school.

Ook in de "gemengde gemeenteschool" op grondgebied Kiezegem, de huidige leegstand op de Kapellekensweg vandaag dienstdoende als Gemeentelijk Ontmoetingscentrum.

Niet te vergeten dat in 1916 de schoolplicht en de aanwezigheidsplicht nog maar net bij wet was vastgelegd.

Deze foto heeft mijns inziens een speciale boodschap. Wie had op dat moment een degelijk foto toestel ter beschikking? Herinner u de hele affaire van de kerktoren en de windmolen van Kiezegem in 1914.

Was het niet verboden een foto toestel te hebben of toch zeker niet te gebruiken wegens oorlogsverbod en militaire beveiliging omwille van spionage etc. In elk geval, er bestonden kinderrijke gezinnen maar het aantal hierbij op de foto... Daarover zal niemand ons nog vertellen...."