

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (525)

Een voorhuwelijkschieting, ook wel kortweg schieting genoemd, is een traditie in vooral landelijke Vlaamse dorpen .. maar komt nu wel vaak minder voor. Het kan gezien worden als een soort 'receptie' aan de ouderlijke huizen van een van de verloofden op een avond in de week voor de trouw.

Vooraf de mannelijke vrienden kloppen dan met een hamer en stamper op een vijzelorgel wat gevuld is met een explosief poeder (kaliumchloraat en zwavel). Het lawaai nodigt de hele buurt uit om mee te komen vieren ...

Hier zien we Gust Trompet, Prosper Vangoïdsenhoven en Fons Lemmens bezig ergens in de jaren '60.



Heel sporadisch gebeurt het nog eens, zoals hier een paar jaar geleden in de Heibosstraat.



Of zoals te zien in een [filmpje](#) (YouTube).