

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (509)

Yvan Ottenbourgh gaf volgende foto mee: onze plaatselijke wielrenner Jef Rasschaert, Meensel, had weer een zegepalm te pakken ...



Jef Raschaert : "... Dit gaat hier over de nieuwelingenkoers te Werchter op 4 april 1964. Deze foto is direct na de aankomst getrokken.

We waren er met zijn vijven naar toe gereden in het kleine "Morriske" van de burgemeester Marcel Morren. Ook de fiets stak erin.

Rechts naast mij staat Gust Craeninckx, dan onze pa en Dolf Vuchelen, links staat onze chauffeur Marcel Morren. De anderen op de foto zijn waarschijnlijk personen van Werchter.

Ik herinner mij nog dat we serieus wat problemen hadden om de overwinningspalm mee in de auto te krijgen toen we naar huis kwamen.

De volgende foto werd wel enkele dagen nadien bij ons thuis in de Glabbeekstraat (nu Heibosstraat) genomen...."



Yvan Ottenbourgh, Jef en broer René Rasschaert.

Octaaf Coeckelberghs : "...over de auto (het Moriskke) van burgervader Marcel Morren : zie hem nog zo voor mij, maar Louis van Sisses (Van Roelen) had de eerste auto in onze Binkomstraat, een soort Engelse stationwagen met carrosserie gedeeltelijk in hout en zo een achterraut die je met een heuse hendel naar beneden of boven moest draaien..."