

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (502)

In onze beide dorpen werden vroeger vele bijnamen gebruikt. Deze bijnaam was de niet-officiële naam van een inwoner, maar wel door iedereen gekend. Soms waren deze mensen beter bekend met hun bijnaam dan met hun officiële naam.

Deze bijnaam kon gebaseerd zijn op de naam van een voorouder, een fysiek kenmerk, plaats van herkomst, beroep.. of zoveel meer.

De lijst die volgt is een eerste aanzet om deze oude bijnamen te verzamelen... heb je aanvullingen of opmerkingen, laat maar weten.

Bronnen : Jef van Pië De Bruyn, Jean en Josée van Sinneke Natens, Guy van de mister, Freddy van père, Jan van Sooi, Fernand van de Welvaart, Lydie Van Cauwenbergh, Frans van Frie,

Frans van Spèr	Frans Smets 	Zijn schoonvader was Prosper – Spèr - Natens
bij Sjelleke en Marie	Michel Verreck, getrouwd met Maria Vanwinckel. 	Woonde in de Keelstraat, Kiezegem, naast de vivo winkel. Michel .. <i>sjelle</i> als vervorming van zijn voornaam. Guy Hendrickx : “ Figuren als Marie van Sjelleke verdienen een klein beetje historische aandacht. En dan heb ik nog niets verteld over haar huwelijk met Michel. De pastoor wilde het onze Michel afraden om met Marie te trouwen. Tijdens de ondertrouw op de pastorie deed de pastoor een ultieme poging zeggend aan Michel:" Uw leven met Marie wordt een nooit geziene hel." Michel antwoordde: Ik kan ze maar gehad hebben. Marie en Sjelleke woonden in een bouwvallige lemen hut met een versleten dakbedekking van biezen en stro. Schril contrast met de nieuwbouw van de gewezen gebuur Gustaaf Roskin en Octavie Puttevils, een zeer sterk spelende duivenmelkster op de verre vluchten. Marie Vanwinkel droeg in feite de naam van haar eerste man : Nand Vanwinckel. Marie was iemand uit de families BRAMS afkomstig uit O.L.Vr.Tielt. Trouwens, Roger Brams zaliger, zoon van Remy Brams, mijnwerker wonende in de Kerkstraat waren bloedverwant en hechte familie. Dus hebben we het over Maria Brams en Michel Verreck. De naam “Vanwinckel” heeft ze altijd behouden omdat destijds haar eerste man een meer dan bekend iemand was in de Kiezegemse maatschappij en onder de toenmalige bevolking.

		<p>Nand Vanwinckel was een ietwat zonderling man. Vooral de kleine kinderen waren uitzonderlijk bang van hem. Om te beginnen droeg hij een zeer zware en lange baard. Hij droeg steeds een soort cowboy-hoed met brede randen, diep over het voorhoofd getrokken.</p> <p>Ik zie hem in gedachten nog altijd lopen met een breed openzwaaiende kapmantel.</p> <p>De reclame van de sterke drank "Sandeman Porto" doet er mij nog altijd aan denken.</p> <p>Nand Vanwinckel was een dorpsfiguur waar iedereen zowat afstandelijk mee leefde.</p> <p>De dorpspastoors op kop met hun katholiek godsdienstige getinte kritiek waren niet de beste vrienden van dit koppel.</p> <p>Nand was immers een natuurschilder. Hij genoot van zijn gepersonaliseerde werken op doek. Marie vertelde dat Nand al zijn geld op deed aan grote en kleine "lakens". Zij bedoelde hiermee de schildersdoeken waarop vooral de natuur de hoofdmoot was.</p> <p>Hij was in de bestaande kunstenaarskringen een befaamd naaktschilder. Zijn persoonlijke werken die in die richting de huiskamer van hun hutteke opfristen waren oorzaak van kwaadsprekerij en huichelende verdoemenissen en kwaadsprekerij. Ik zag hem dikwijls van en naar de stoomtram trekken telkenmale hij nog schildersscholen ging bezoeken in naburige steden. Zelfs tot Brussel.</p> <p>Marie van Sjelleke was vooral bekend als zij die dagelijks op zoek moest naar groen voer voor haar kleine veestapel, konijnen, geiten, schapen enz. De wegbermen nam zij voor haar rekening.</p> <p>We zagen haar dan soms ook door de veldwegen trekken op weg naar huis, met een grote "opper groen" op haar hoofd dragend. Dat had zij verzameld met haar gevreesde sikkels. Daarmee bedreigde ze soms de <i>straatjongelen</i> die haar verweten voor Marie Vod.</p> <p>Ze droeg immers bijna altijd dezelfde eenvoudige kleding die opvallend rook naar bruine zeep.</p>
<p>Jules van Hermine van Nenkes</p>	<p>Jules Nijs, zoon van Hermine Lambert.</p> 	<p>Hermine, dochter van Ferdinand – <i>nenke</i> – Lambert.</p> 
<p>Louis Doktaur</p>	<p>Louis Lauwens</p>	<p>Hij had zijn dokterspraktijk in Glabbeek en was hier bij velen de huisdokter.</p>

<p>Bij Breuj</p>	<p>Vital Craeninckx, vader van de tweelingen Louis en Armand, Jef en Frans.</p>	<p>Dit was de troetelnaam voor Vital als jongste broer.</p>
-------------------------	---	---



Tegen zijn zusje werd gezegd : “.. ga eens spelen bij breuj..”, zo konden de ouders even voort doen met hun werk.

Jos van Mienes

Jos Pittomvils, getrouwd met Lydie Puttevils.

Zij was de dochter van Emiel Puttevils.
Mienes .. afgeleid van Emiel.

Fraai Max

Frederick – *Fraai* – Loddewijckx, Creftelbos, Meensel.

Zijn vader heette Maximilaan – *Max* – Loddewijckx.



De echtelingen Frederick Lodewijckx - Angelika Holsbeek, wonende te Meensel-Kiezegem, Wersbeekstraat 19, vierden hun gouden huwelijksjubileum. Hier de jubilarissen, gekiekt met hun acht kinderen.