

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (505)

In de jaren '50 van de vorige eeuw, toen de processies nog door het dorp trokken van de ene kapel naar de andere...

Maurice Beddegenoots stond in de deur van zijn ouderlijk huis, zijnde café 'tramstatie', en trok er foto's met zijn klein kodakske..



De processie komt terug van de kapel in de Wersbeekstraat .. de [kapel van de Heilige Theresia](#).

De mannelijke parochianen lopen voor op, al zingend en biddend.

Dan volgt de 'processiehemel' waaronder de pastoor loopt met het Heilig Sacrament in een monstrans.





Te herkennen : misdienaar Oscar Lauwens, Hilaire Cerulis (?) en Frans Schotsmans (?), pastoor Frans Craeninckx.

Op de achtergrond een flambie-drager Frans Claes.

De kerkmeester droegen de hemel .. hier is Jos Beddegenoots te herkennen.





Verschillende beelden werden ook mee gedragen. Hier een Piëta.

Als derde drager van links : Jef Duerinckx.





De vendeliers – de BJB jeugd – mocht uiteraard niet ontbreken.

Bemerk ook dat de straat bestrooit is met palm... als het Heilige der Heiligen er over gegaan was, raapten de parochianen deze dan gewijde palm op, om dat te gebruiken als bescherming tegen ontij en ziektes.



De klasjes uit de kleuter- en lagere school waren natuurlijk ook aanwezig.

En alles werd in goede banen geleid door onze garde Maurice Vuchelen.

