

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (496)

In de jaren '50 van de vorige eeuw, toen de processie nog door het dorp trok van de ene kapel naar de andere...

Ter hoogte van de voordeuren van de huizen waar de processie passeerde, werden de nodige religieuze beelden en bloemen gezet.. zoals hier, bij café 'De tramstatie': Oscar en grootmoeder Pauline Bollen wachtten tot de hele stoet passeert.



Kijk ook even op de foto [mkt308](#): twee gelijkaardige taferelen in de Binkomstraat.