

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (488)

Een klasfoto uit de album van Annie Lambrechts.



Meester Frans Hendrickx staat fier op de koer van de jongensschool met zijn leerlingen. Het is ergens in de 2^{de} helft van de jaren '40.

Bovenste rij (vlnr) : Marcel Morren, Frans Vanroelen, Andre Dellemans en Frans Lambrechts.

Middelste rij (vlnr) : Grégoire Pijpen, Armand Trompet, Louis Merckx, Louis Pijpen Cauwberghs Fernand (uit Molenbeek.. de Woubeek, broer van "Stonne"), Firmin Pasteyns, Jos Debrier en meester Hendrickx.

Onderaan (vlnr): Remi Meerkens, Marcel Pasteyns, Jean Reynders met de lei, Romain Lemmens, en Bruno Van Cauwenbergh.

Fons & Aline Trompet, vullen ook nog de namen aan : "... Je vader zal allicht "Stonne" uit de Woubeek wel gekend hebben op school. Hij is tientallen jaren geleden verongelukt in St-Bernard, bovenop de berg. Zijn jongere broer (foto) heette waarschijnlijk Fernand.

De klasfoto is moeilijk te dateren. Of toch. Mijn neef Remy staat er op. Die woonde aanvankelijk Muggenberg, Klauwstraat en kwam in Meensel-Kiezegem naar ik mij herinner niet naar school. Dat veranderde toen zijn ouders het ouderlijk huis van mijn vader kochten in de zomer van '49. De kans is derhalve groot dat de foto najaar '49 werd gemaakt. Aannemelijk : mijn broer Armand op de foto ziet er best wel 9 jaar uit...."

Guy Hendrickx : "... Al opgemerkt dat hierop maar een drietal "oorlogswezen" staan ? Inderdaad: Marcel Morren, Jos De Brier, Romain Lemmens.

Al de anderen liepen toen school in het Tiense: O-L-V-college, Oefenschool van de Normalschool op de Waaiberg, de Tuinbouwschool, weinigen in de lagere school van het Atheneum te Tienen...."