

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (490)

Onze trouwe lezer Chris Goethuys wees ons erop dat er vanuit Parijs (!) een unieke postkaart online te koop was... gelukkig waren er – buiten ons – geen andere geïnteresseerden .. *et voila* ..



Op onze website is deze [pastorij](#) al beschreven. Geweten is dat de bouwplannen getekend zijn in 1903. De bouw moet dan in de korte periode daarna gerealiseerd zijn.

Deze postkaart werd verstuurd op 6 augustus 1907. De foto laat dan ook de recent gebouwde pastorie zien !

CORRESPONDANCE  
Briefwisseling.

Gew: Heer Pastoor  
Ik heb de eer u te  
herroddigen op de  
inhuldiging der  
nieuwe pastorie  
en op mynen welkom  
als voorgaande  
maandag, 7 augustus  
rond 12 1/2 uren  
Antw: A.u.b., zo haast  
mogelyk. F. Van den Schoor  
Kieseghem

Pastoor Van Der Schoor verzond deze postkaart naar zijn collega pastoor van St-Joris-Winge met als tekst :

"..Eerw. Heer Pastoor

Ik heb de eer U uit te noodigen op de inhuldiging der nieuwe pastorie en op mynen welkom als pastoor, maandag 19 augustus rond 12 ½ uren. Antw. A.u.b. zo haast mogelijk.

F Van den Schoor, Past.

Kieseghem 6.8.7..."



Van pastoor Coen – hier als geadresseerd vermeld - weten we dat hij geboren werd op 03-02-1840 te Leuven, overleden op 02-07-1913 om 16 uur te Sint-Joris-Winge op 73-jarige leeftijd. Hij liet er in 1889 het kapelletje oprichten ter ere van St. Jan Berchmans op een perceeltje grond langs de toenmalige *Diestschesteeweg* (vandaag de Leuvensesteenweg N2) in St. Joris-Winge. Door een gift uit 1891 kwam het perceel in handen van de kerkfabriek Sint-Joris.