

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (478)

Enkele oude dia's van een kamp van de KLJ meisjes van Kiezegem.. De eerste dia vermeldt ..



VERBISTCENTRUM
KAMP '77
klij meisjes kiezegem



Deze foto werd op onze [facebook](#) gezet en lokte vele reacties uit op het geven van namen ...

- De kookmoeders zijn Maria Van Roy en Victorine De Bruyn.
- Links met roze trui Carine Reynders en daarnaast Jenny Broos.
- Hilde De Bruyn en Leen Ver Berne vooraan in het midden.
- An Ver Berne op de achtergrond.
- Één van de kinderen is Lucia Trompet, ... en Katrien Cauwenberghs ?
- ... en leidster Geertrui De Bruyn met de groene bolhoed en witte baard.
-



Geertrui De Bruyn kijkt goed gemust de lens van de camera aan...

Geertrui De Bruyn, oud-leidster:

“... Ik heb de foto's van het KLJ-kamp bij de paters van Scheut nog eens goed bekeken. En daar hoort een leuke anekdote bij....

Die dag waren we allemaal verkleed. Misschien vind ik nog terug voor welke activiteit. Wellicht de kampvuuravond. Die met het hoedje en de baard... dat ben ik.

De andere foto, dat ben ik inderdaad, en mijn collega leidster Diane Keldermans. Hoogstwaarschijnlijk is de derde aan tafel Lus Cappelle. Ik ga 't nog eens goed bekijken op groot scherm want een aantal van de leden denk ik ook te herkennen.

In de toekomst ga ik vlakbij het paviljoen waar we toen verbleven wonen. Een tijd geleden ging ik er wandelen en maakte enkele foto's. Het was vervallen, maar nog niks veranderd. Ondertussen is het afgesloten wegens instortingsgevaar.

En nu nog die anekdote:

Maria Wies en 'tenke Victrine', onze kookouders, zijn voor KLJ-Kiezegem voor vele generaties KLJ-ers kooktante geweest. Toen ik in het bestuur werd geroepen, was ik bijna 15 jaar, en zij hebben mij mijn eerste druppel alcohol voortgezet: als we bij hen langs gingen om het kampmenu te bespreken, was dat steeds met een lekker elixiertje bij. 's Avonds na een drukke dag op kamp, genoten de tantes ook wel eens van dit vrolijk makend vocht, en op zo'n avond groeide de idee om te gaan spoken bij de paters. Allebei met hun witte laken over zich schommelden zij de heuvel naar het klooster op, BOEH-roepend door de lange kloostergang. Wij daar vol ongeloof achteraan. Scheutisten geloofden ook niet echt in spoken, en begeleidden ze minzaam weer naar buiten. Behalve het gegiechel herinner ik mij niet veel meer van de rest van de avond, maar, ik moet bekennen dat ik een lekker elixiertje nooit weiger, en telkens toch wel even aan die avond terugdenk....”

m-k.be : “.. en weet je nog waar die kampplaats was ?..”

Geertrui : “...Natuurlijk ! Bij het klooster van de Scheutisten in Kessel-Lo in de Zavelstraat. Dat en het klooster van de missiezusters zijn nu van stad Leuven, en er zijn oa een paar schooltjes in gehuisvest.



Hier ergens tussen de bomen denk ik

Ik voeg hier vanonder een paar fotootjes toe van het gebouwtje anno 2020...”

