

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (462)

In onze beide dorpen werden vroeger vele bijnamen gebruikt. Deze bijnaam was de niet-officiële naam van een inwoner, maar wel door iedereen gekend. Soms waren deze mensen beter bekend met hun bijnaam dan met hun officiële naam.

Deze bijnaam kon gebaseerd zijn op de naam van een voorouder, een fysiek kenmerk, plaats van herkomst, beroep.. of zoveel meer.

De lijst die volgt is een eerste aanzet om deze oude bijnamen te verzamelen... heb je aanvullingen of opmerkingen, laat maar weten.

Bronnen : Jef van Pië De Bruyn, Jean en Josée van Sinneke Natens, Guy van de mister, Freddy van père, Jan van Sooi, Fernand van de Welvaart, Lydie Van Cauwenbergh, Frans van Frie, Gaston Cauwenbergs, Lydia Trompet, Betty Vuchelen, Jeannine Nys, Davy Ickx, ..

De koster	Alfons Stas 	Hij was de achtste en laatste koster in Meensel uit een kostersdynastie. Fons Stas overleed op 12 oktober 2019 ... hij werd bijna 99 jaar. Hij was dan ook gedurende 85 jaar onze koster-organist in onze St-Mattheüskerk te Meensel. Vele generaties onder ons kenden dan ook geen andere koster.
Rik, Ben, Gerard, Jan, .. van den Hollander	Rik, Ben en Jan Cornelissen  En hun vader Henricus.. 	Hun vader Henricus woonde in Someren, Nederland. Hij was getrouwd met Maria Grada Menting, geboren in 's Heerenberg. Ze hadden 5 zonen en 3 dochters. De meesten werden ook geboren in Someren, de jongste in Waarle, Nederland. Na de oorlog vertrokken veel Nederlanders naar het buitenland .. op zoek naar werk. De familie Cornelissen vertrok ei zo na naar Brazilië. Maar uiteindelijk staken ze enkel maar de grens over.. een tweektal jaar woonden ze in Ophoven, Belgisch Limburg. Na een korte tussenstop in St-Katelijne-Waver, kwam het gezin terecht in St-Joris-Winge, in de Kwade Poort. Vader Henricus was er landbouwer.

Mille uit de bos	Melanie Vanderbruggen	<p>Ze woonde in de Commershaege, Kiezegem, op het einde van de straat tegen de bos, wat afgelegen van het dorp.</p> <p>Jef De Bruyn : "...Mille was een braaf mens die van sommigen toch een slechte naam kreeg, nl. dat zij een heks was. Zij woonde eenzaam en als zij iemand zag afkomen kwam ze buiten en aan haar poortje staan om even te praten..."</p> <p>Het was voor haar dat de 'zwarte' familie Merckx in de oorlog een abonnement op de krant betaalden.. puur om postbode, Louis Daenen, te pesten... hij zou zo dagelijks langs dit slecht begaanbaar pad haar de gazet moeten gaan brengen. Maar ze kwamen overeen dat hij dat niet elke dag moest doen.</p>
Lucienne van de welvaart	<p>Lucienne Stas.</p> 	<p>Haar moeder Antoinette Trompet opende deze buurtwinkel in 1936.</p> <p>Lucienne ging ermee door tot in 1974.</p> <p>De Welvaart was dan ook een ijkpunt in het dorp.</p>
Nezze van Tuur	<p>Louis was de zoon van Tuur Laevers. Ze woonden op de Tommelerberg.</p>	<p>Jef De Bruyn: "... Louis ging graag spoken in de holle weg van de Tommelerberg. Met een wit laken over zijn kop sprong hij dan tevoorschijn, al roepend : .. ik ben Nezze..."</p>
Jules Tops en Fille Tops	<p>Jules en Theofiel Fille Cauwbergs</p> 	<p>Tops .. oorsprong ?</p> <p>Navraag bij de familie geeft ook geen opheldering ...</p>
Chil van de kwadepoort	<p>Achiel Veugelen</p>	<p>Jef De Bruyn: "... Chil van Kwapoort woonde op de hoeve die "Kwade poort" heette ..."</p>