

## Kapellekes in Meensel-Kiezegem : *St-Elooi, kerk Meensel*

Achter in de kerk van Meensel, in de meest westelijke travee van de noordermuur van het schip, is de **vroegere ingang** nog te zien: een mooie korfboogdeur, met een omlijsting van afwisselend ijzerzandstenen en kalkzandstenen blokken.

Boven deze nu dichtgemetselde ingang is nog een mooie **nis** in witte zandsteen te zien. Daarin stond een **houten St-Elooi beeldje**, vermoedelijk 17<sup>de</sup> eeuws.

Over dit [beeld](#) werd al bericht op [www.meensel-kiezegem.be](http://www.meensel-kiezegem.be). Maar toen was er niet meer dan een onduidelijke foto voorhanden.

In september 2020 hadden we de mogelijkheid om in de kelders van Museum M het originele – 59 cm hoge - beeld te mogen fotograferen .. dit prachtige beeld willen we jullie niet onthouden .. kijk zelf hoe mooi de details nog zijn..

