

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (454)

Een foto van Fons Trompet, met op de achterkant een tekst, geschreven door toenmalig pastoor Muës



Kiezegem 17-5-58

Mijn goede Alfons,

Zo de omstandigheden het nu alweer geflikt hebben dat ik u niet meer zal zien alvorens ik vertrek uit Kiezegem, ben ik toch nog niet de wereld uit, hoop ik, en zal 't blij weerzien toch niet lang uitblijven, mijn goede jongen. Dat u spijs alles met ons een zijt bij OLV van Spikdoorn, ter bedevaart, verheugt me, en verzekert u haar blijvende bescherming. Ik geef u graag een vaderlijk priester kruisje en ben u steeds indachtig in mijn misoffer en gebed. Zo ik u bij uw terugkomst te Kiezegem niet zal ontmoeten, houd ik steeds te Schilde de wacht wapens te bieden voor goede en trouwe vriendschap, altijd welkom hoor, en kijk van tijd tot tijd maar eens naar Patje hier op de foto. Ge zult dan telkens bij u zelve nog mogen zeggen 'Toch nog ik hoor hem nog zeggen "Fons houd er de moed maar in" en laat ons leven zolang we kunnen - allé 't kort af, nog enige dagen rommelen en dan met den verhuishwagen afzwaaien - zie me daar vanachter opzitten en .. mijn schaapkens nog eens zegenen en u ook in de verte.

Tot ziens weldra en dank

Kiezegem 17-5-58
Mijn goede Alfons,
So de omstandigheden het nu alweer geflikt hebben dat ik u niet meer zal zien alvorens ik vertrek uit Kiezegem, ben ik toch nog niet de wereld uit, hoop ik, en zal 't blij weerzien toch niet lang uitblijven, mijn goede jongen. Dat u spijs alles met ons een zijt bij OLV van Spikdoorn, ter bedevaart, verheugt me, en verzekert u haar blijvende bescherming. Ik geef u graag een vaderlijk priester kruisje en ben u steeds indachtig in mijn misoffer en gebed. Zo ik u bij uw terugkomst te Kiezegem niet zal ontmoeten, houd ik steeds te Schilde de wacht wapens te bieden voor goede en trouwe vriendschap, altijd welkom hoor, en kijk van tijd tot tijd maar eens naar Patje hier op de foto. Ge zult dan telkens bij u zelve nog mogen zeggen "Toch nog ik hoor hem nog zeggen "Fons houd er de moed maar in" en laat ons leven zolang we kunnen - allé 't kort af, nog enige dagen rommelen en dan met den verhuishwagen afzwaaien - zie me daar vanachter opzitten en .. mijn schaapkens nog eens zegenen en u ook in de verte.