

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (440)

Chris Goethuys, amateur-fotograaf van [Beeld-in-Beeld](#), schonk één van zijn werken aan Museum44...



Chris : “.... Graag wat meer duiding omtrent het digitale schilderij geïnspireerd en gemaakt naar aanleiding van de opening van het Museum44 in ons dorp, waarvoor mijn felicitatie aan allen die dit waar gemaakt hebben.

In de jaren '80 werd ik voor het eerst geconfronteerd met wat er zich in Meensel-Kiezegem had afgespeeld tijdens de tweede wereldoorlog en het heeft mij sindsdien niet meer losgelaten.

Ik geprobeerd om van zowel het dramatische als van de hoop voor de toekomst iets tastbaars en vooral iets zichtbaars te tonen aan de bezoeker van Museum44, hiervoor liet ik me inspireren door de symboliek van de spontane plantengroei.

Spontane plantengroei staat in tegenstelling tot gedomesticeerde als symbool van vrijheid. Ondanks alle bestrijdingsmiddelen overleefd de spontane plantengroei altijd.

Ik koos voor de combinatie van fotografie en schilderen op hetzelfde canvas.

Dank aan Museum44 om het een mooi plaatske te geven....”

(Facebook [Beeld IN Beeld](#))