

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (432)

In onze beide dorpen werden vroeger vele bijnamen gebruikt. Deze bijnaam was de niet-officiële naam van een inwoner, maar wel door iedereen gekend. Soms waren deze mensen beter bekend met hun bijnaam dan met hun officiële naam.

Deze bijnaam kon gebaseerd zijn op de naam van een voorouder, een fysiek kenmerk, plaats van herkomst, beroep.. of zoveel meer.

De lijst die volgt is een eerste aanzet om deze oude bijnamen te verzamelen... heb je aanvullingen of opmerkingen, laat maar weten.

<p>Bèrre Cloës</p> <p>of</p> <p>Bèrre Tist</p>	<p>Hubert Vandermeulen</p> 	<p>Getrouwd met Maria Claes en is daar ook gaan inwonen.</p> <p>Hij kwam van de Muggenberg (Wersbeek) waar zijn vader Jean-Baptist - <i>Tist</i> - Vandermeulen garde was. Hij was de broer van Wakke <i>Tist</i> en Staaf <i>Tist</i>....</p>
<p>Bij Toikes</p>	<p>Met deze naam verwees men naar het café op Neckerspoel te Kiezegem. Dochter Paula Mellaerts hield de café na haar ouders verder open.</p> <p>Het café sloot de deuren in het najaar van 2011.</p>	<p>Oorsprong van deze bijnaam ?</p> 
<p>De garde</p> <p>Maurice en Miel van Dielekens</p>	<p>Maurice en Miel Vuchelen</p> 	<p>Maurice was veldwachter in Meensel-Kiezegem.</p> <p>Hun moeder, Mathilde Vandepoel, was de dochter van Odile Guelinckx.. vandaar <i>diele</i> .. <i>dielekens</i> (?).</p>
<p>Rumme en Marie Pastrel</p>	<p>Remi en Maria Merckx, Kiezegem</p> 	<p>Vader Jef zou op een keer aan het dansen geweest zijn en viel .. er werd mee gelachen en hij zou gezegd hebben 'Voila, dat is nu de pastourelle' (een oorspronkelijke herdersdans).</p> <p>Andere versie : speelde mee muziek 'de pastrel' (?)</p>

<p>Den Ockers</p>	<p>Octaaf Duerinckx</p> 	<p>Octaaf : “ ik was een hevige supporter van coureur Stan Ockers. Sommigen kenden me toen dan enkel ook maar onder de naam Ockers..”</p>
<p>Fien van den Topper</p>	<p>Josephine Favier, vrouw van Jules Deraeymaeker</p> 	<p>dochter van “den topper” uit St-Joris-Winge.</p>
<p>Jos van de Boei</p>	<p>Jos Beddegenoots</p> 	<p>Jos Beddegenoots was getrouwd met Melanie Vankerckhoven en was er ook gaan inwonen. Zijn schoonvader Louis Vankerckhoven is postbode geweest.- bode ...boei -</p>
<p>Pië De Bruyn</p>	<p>Petrus De Bruyn</p> 	<p>Hij had een kruidenierswinkel in Kiezegem. Toen een fotograaf in het dorp rondging om postkaarten aan te maken, begeleidde hij hem door het dorp... vandaar dat hij op alle postkaarten te zien is als die man met de stroien hoed ..</p> 