

## Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (430)

Op de zolder van de pastorie van Meensel ligt deze processievlag..



Deze processievlag is gemaakt van rood fluweel, afgewerkt met mooi borduursel. In het midden een afbeelding van een jonge Jezus. De naam van de parochie – Meensel – is ook duidelijk aangebracht.

De vlag is bestoft en heeft enkele plekken op de achterkant.

Ze meet 110 op 58 cm, de 4 linten zijn allen 4.5 cm breed, maar van lengte zijn er twee een 162 cm lang en twee een 220 cm lang. Deze linten werden dan ook vast gehouden door de kinderen die mee rond deze vlag stapten (zie foto hieronder).

De vlag werd dan ook gedragen in de vele processies. Hier bv. in de 2<sup>de</sup> helft van de jaren '60, tijdens een processie naar de kapel van de H. Theresia in de Wersbeekstraat.

