

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (421)

In onze beide dorpen werden vroeger vele bijnamen gebruikt. Deze bijnaam was de niet-officiële naam van een inwoner, maar wel door iedereen gekend. Soms waren deze mensen beter bekend met hun bijnaam dan met hun officiële naam.

Deze bijnaam kon gebaseerd zijn op de naam van een voorouder, een fysiek kenmerk, plaats van herkomst, beroep.. of zoveel meer.

De lijst die volgt is een eerste aanzet om deze oude bijnamen te verzamelen... heb je aanvullingen of opmerkingen, laat maar weten.

Bronnen : Jef van Pië De Bruyn, Jean en Josée van Sinneke Natens, Guy van de mister, Freddy van père, Jan van Sooi, ..

<p>Fonje Pijp</p>	<p>Fons Rasschaert</p> 	<p>... steeds met de pijp in de mond.</p> 
<p>Moteurke</p>	<p>Jef Puttevils</p> 	<p>Als kind bootste hij veel het geluid van een brommer of auto na .. al lopend over de speelplaats.</p> <p>Guy Hendrickx : "... Zijn echte naam is Gustaaf Jozef PUTTEVILS, geboren in St Joris Winge in maart 1925. Het verhaal van dat gebrom brom op de speelplaats... welke jongeling heeft toen niet achter zijn "reep" gelopen? En in Winge had je de "Grote Steenweg (?) Leuven - Diest. De enige interprovinciale weg Brabant- Limburg.</p> <p>Het klaslokaal van toen in Winge lag pal naast die-toen-al-drukke weg. De enige verbindingsweg tussen de twee provincies.</p> <p>Als puber liep Jef school in het Leuvense. De SPAS (Sint-Pieters Ambacht School) werd voor hem een vaste stek. Automekanieker was een goede keuze, toekomst gericht.</p> <p>Als beroepsmilitair viel zijn keuze op de blauwe uniformen van de luchtmacht en pendelde dagelijks met de Lijn naar Brustem en Safraanberg: de technische militaire school.</p> <p>Ik heb met hem die Lijn zes maanden tijdens mijn legerdienst in 1955 gedeeld tot in St Truiden.</p> <p>Hij was fier over zijn beroepsopleiding en kon meer dan wie ook over elk "moteurke" zij zegje doen. Wegens gebrek aan garagisten toen ter tijd, moesten de eerste autobezitters wat graag bij Jef "te biechten" gaan. Om zich een beeld te vormen van de aangeboden situatie was er altijd die pertinente hoofdvraag onder de geopende motorkap: "Wat dee dat moteurke de leste moment precies?" Niettegenstaande een knullig antwoord van onhandige chauffeurs, wist Jef vrij vlug een diagnose over het aangeboden voertuig te stellen en kreeg "het moteurke de nodige aanpak.</p> <p>Vandaar dan ook zijn bijnaam: moteurke....</p>

Finke Pastoor	Fien Claes 	Fien was de meid van E.H. Van Keerbergen, pastoor in Meensel van 1927 tot 1940.
Bij Trappes	Familie De Jaeger	De naam komt door er trappen waren om naar de deur van dit huis / café te gaan. 
Mart van Schoenmakers	Martha Franssen 	Ze was een niet-gediplomeerde, maar ervaren, vroedvrouw in ons dorp. Ze reed rond met haar Solex (Vélosorex.. rijwiel met hulpmotor) Francine Vandegaer : “..Ik denk, weet zeker dat de grootvader van bomma langs moeders kant Delronge een schoenmaker was, en misschien dat ze daarom zegden Martha van schoenmakers, denk dat dit de enige juiste uitleg is..” 
Miel Dokter	Emiel Dreyers	Hij woonde op Neckerspeel en zou deze bijnaam gekregen hebben na een toneelstuk dat men speelde in Kiezegem.
Marcel van de metser	Marcel Vangoïdsenhoven 	Vader Evrard was ... metser. Ook diens vader was metsel Door een speling van het lot, oefende Marcel het ambac van horolemaker uit. Vandaar .. bij Marcel den horlogemaker ..
Jules van Mandes	Jules Trompet, vader van Armand en Fons (x Aline Goethuys)	Zijn vader heette Mandus.