

Een vuurbal raasde door de kerk van Kiezegem

Jef De Bruyn, Kiezegem, liet in Kerk en Leven (20 november 2019) het onderstaand artikel verschijnen.. een verhaal dat zijn vader hem vertelde ...

LEZERSBRIEF

Vuurbal raasde door de kerk

Dag Luc,

In Kerk&Leven las ik uw artikel over onze nieuwe parochie. Ik ben heel blij met de keuze van St.-Donatus als patroon en ga ook vertellen waarom. Er blijft ook wat verdriet omwille van het einde van onze kleine parochie waar ik 88 jaar geleden geboren ben, waar ik als knaap nog misdienaar en orgelblazer geweest ben, waar mijn voorouders sinds enkele eeuwen zorg gedragen hebben om, zoals zij dat uitdrukten, "de kerk in het midden van het dorp te houden"; maar ja er blijft omwille van de omstandigheden geen andere mogelijkheid meer.

Goede keuze

Ook mijn vader zou het een goede keuze gevonden hebben, want hij heeft mij in de tijd verteld waarom St.-Donatus ook in Kiezegem vereerd werd. Op een Kermismaandag (juist na 29 juni -St. Pieter en Paul), dat moet iets meer dan 100 jaar geleden zijn, brak er tijdens de vroege mis een hevig onweer los. De mensen zagen verstijfd van schrik hoe de bliksem als een vurige bol door de kerk raasde. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en bleef de schade beperkt. Als dankbetuiging werd er van dan af jaarlijks op kermismaandag een plechtige mis gedaan om 9 uur ter ere van St.-Donatus.

Traditie ter ziele gegaan

Spijtig genoeg is die traditie gestopt met het uitbreken van de oorlog in 1940. Als er voor onze nieuwe parochie terug een kermis zou ingevoerd worden dan zou die gelijk vallen met Kiezegem-Kermis, de zondag na St.-Donatus (30 juni) of St Pieter(29 juni), slechts een dag verschil. Maar spijtig, de mensen weten niet meer wat de betekenis van "Kerk-mis" is; voor hen is het nog alleen een grootfuif-feest, zonder kerkelijke viering of processie en dan meestal nog op een verkeerde datum.

Nu onze kleine parochie afgeschaft is, hopen we toch dat onze kleine kerken zouden behouden blijven alleen voor waardevolle activiteiten en af en toe ook voor een mis of gebedsviering. Wij zijn heel blij en dankbaar dat jij als diaken en als goede herder daar nog altijd uitstekend goed voor zorgt.

Vriendelijke groet van Jef De Bruyn.
Meensel-Kiezegem



*Sint-Donatus met een bliksem in zijn handen, beschermheilige tegen onweer (c)
Luc Claeys*