

Meensel-Kiezegem - oude foto's - wie weet hier nog iets van ? (429)

In het maandblad NEST van oktober 2019 verscheen het artikel 'Welkom in Meensel-Kiezegem'. Hiervoor gingen met de journalist Peter Vandeweerdts langs bij Jeannine Nys .. wie konden we beter laten interviewen om zo'n goede reclame te maken voor onze beide parochies ?

Libelle-Nest <https://www.libelle.be/nest/> gaf ons dan ook graag de toestemming om dit artikel dan ook op onze website te laten verschijnen....



Jeannine Nys (71) woont in Meensel-Kiezegem, waar ze samen met haar man André vijftig jaar geleden een fruitbedrijf startte. Van haar drie zonen Mario, Nico en Gert runnen de oudste en de jongste nu de boerderij.



Welkom in... **MEENSEL- KIEZEGEM**

In elk nummer neemt een inwoner je mee naar zijn of haar favoriete dorp. Deze maand stelt **Jeannine Nys** haar Meensel-Kiezegem in Vlaams-Brabant voor.



Meensel-Kiezegem smolt al in 1824 samen. Het heeft zo'n 1200 inwoners en maakt nu deel uit van de fusiegemeente Tielt-Winge. Het ligt in het Vlaams-Brabantse Hageland, tussen Aarschot en Tienen.

Tekst
PETER VANDEWEERDT *Foto's*
MAARTEN DE BOUW



FRUIT EN FIETSEN



1 Op het kerkhof rusten vele slachtoffers van de Duitse repressie. 2 Het Merckx-monument, vlak bij zijn geboorteplaats.

Ik woon in het Hageland, een streek waarvan veel Vlamingen dertig jaar geleden nog nooit hadden gehoord. Vandaag is dat anders: de fruitteelt bloeit hier en het toerisme heeft deze mooie streek ontdekt. Er is trouwens een grote kans dat je van Meensel-Kiezezem hebt gehoord. Het is de geboorteplaats van Eddy Merckx én een plek met een gruwelijk oorlogsverleden. In augustus 1944 zijn hier, als wraak voor het doden van een collaborateur, 100 mannen meegenomen, op minder dan 400 inwoners. Een deel van hen werd doodgeschoten, een deel kwam om in concentratiekampen, 28 hebben het overleefd. Dit jaar is die droeve geschiedenis precies 75 jaar geleden en in augustus is hier in de oude pastorie een vredesmuseum geopend, Museum 44. Niet om oude wonden open te rijten, maar als aandenken omdat dit nooit meer opnieuw mag gebeuren. De pastorie is beschermd als monument, samen met nog een paar andere plekken die een rol hebben gespeeld: het

schooltje, enkele huizen. De Sint-Mattheuskerk is omgedoopt tot Vredeskerk.”
museum44.be, meenselkiezezem.be

EDDY, EDDY!

“Jawel, Eddy Merckx is bij ons geboren! Ook al is hij al heel vroeg naar Sint-Pieters-Woluwe verhuisd, hij heeft een band met onze gemeente, kwam als kind vaak hier op vakantie en reed hier zijn eerste koers, op z'n gewone fiets. Hij is ook ereburger van Tielt-Winge. Vijf jaar geleden is de Tour hier gepasseerd en is er voor hem een standbeeld onthuld aan zijn geboortehuis. Dat is een trekpleister, maar veel wielersporters komen ook naar hier om de Eddy Merckx-fietsroute te rijden. Een goed aangeduide tocht van zo'n 70 kilometer, zoals het hoort met een paar flinke kuitbijters erin. Je doet bekende monumenten aan, waaronder het Kasteel van Horst, bekend als de burcht van de Rode Ridder. Je kunt ook de ontspannende versie van 30 kilometer >



"HET SCHOOLTJE IS HELAAS GESLOTEN, MAAR GELUKKIG VINDEN DE INWONERS ELKAAR DANKZIJ DE VELE VERENIGINGEN"



1 Appelen en peren hebben het Hageland groot gemaakt. 2 De Vlooybergstoren, nog beroemder door de reeks 'Callboys'.

afleggen. Of je huurt in de omgeving een scooter of een 2pk en kiest een van de voorgestelde routes. Wandelmogelijkheden zijn er ook volop."

toerismevlaamsbrabant.be (Merckxroute, andere fiets- en wandelroutes), vespa4rent.be, wow-routes-hageland.be (2pk)

DAMES EN HEREN: APPELEN EN PEREN

"'t Is een beetje reclame voor onszelf, maar ons fruitbedrijf, Vanhellemont, speelt ook een rol in het toerisme hier. Ik geef immers rondleidingen door het bedrijf voor bezoekers. Dat startte in de jaren 90, toen begonnen we klasjes te ontvangen. Er was in die tijd veel te doen rond milieu en fruitteelt, en wij zijn al heel vroeg gestart met een milieuvriendelijke aanpak. Vandaag krijgen we jaarlijks toch een paar duizend nieuwsgierigen over de vloer. Voor wandelaars en fietsers maak ik ook een picknick klaar, die je vooraf online bestelt. Veel bedevaarders in Scherpenheuvel komen nadien hier langs, voor een

picknick of koffie en taart. We hebben ook een hoeve- en streekwinkel waar je allerlei lekkers uit het Hageland kunt kopen.

Maar we zijn niet de enige boerderij die je kunt bezoeken. Op de grens tussen Meensel en Kiezegem ligt De Wollekes, een nieuwe schapenfokkerij met 250 dieren. Je kunt er ook een rondleiding volgen, de kinderen mogen de lammetjes vasthouden. Je koopt er ijs of yoghurt van schapenmelk en ook schapenvlees, dat je online kunt bestellen. Ze kweken er zelf het voeder voor de dieren om zeker te zijn van de kwaliteit van het vlees en de melk."

fruitvanhellemont.be, lamsvlees-dewollekes.be

BERG OP EN BERG AF

"Misschien verwacht je na dat oorlogsverhaal een grimmige sfeer in ons dorp, maar dat is helemaal niet het geval. We zijn een echt gezellige, landelijke gemeente. Tussen Meensel en Kiezegem ligt een heuvel die we hier



3 De 30 meter hoge watertoren, een baken in het landschap. 4 De kasseiwegen vragen van fietsers soms pittig klimwerk.

de Mannenberg noemen, Meensel ligt in het dal, Kiezegem op de top, maar we vinden elkaar en werken veel samen. Je hebt hier heel wat verenigingen, de klassiekers zoals Landelijke Gilden, KVLV en KLJ, maar ook straatfeestcomités, de schuttersvereniging Sint-Sebastiaan, een wielertoeristenclub en een Marradepot, dat speelgoed, kleren enzovoort samenbrengt voor kansarme gezinnen. Het dorpsschooldje is helaas gesloten. Jammer, want de schoolpoort is net de plek waar nieuwkomers elkaar vaak leren kennen en door de school vormen kinderen een gemeenschap. Gelukkig vinden we elkaar wel dankzij die comités en verenigingen.

Heel veel horeca is er niet in de buurt. De Alinea is een bekend restaurant. Gastronomisch restaurant L'Oh ligt op een boogscheut, in Tielt-Winge. Café Boerenhof is een trekpleister, maar bekijk vooraf de openingsuren. Tegenover het Merckxmonument ligt dorpscafé 't Klein Verlet, ook niet permanent open. Om te overnachten moet je in Bekkevoort, Wever of Vissenaken zijn."

restaurant-alinea.be, Café Boerenhof en Café 't Klein Verlet vind je op Facebook, l-oh.be

IN DE BUURT

"Op zo'n 10 km van Meensel-Kiezegem ligt het waterkasteel van Horst, met een heerlijke wandel- en fietsomgeving en een restaurant in het Wagenhuis van het kasteel. Op 4 km ligt, midden in de velden, de Vlooybergtoeren, een uitkijkpost die als een trap de lucht in gaat. Bij mooi weer kijk je van Vilvoorde tot Beringen. Op minder dan 20 km afstand liggen Leuven, Tienen, Diest en Aarschot, maar ook Zoutleeuw, net op de grens met Limburg, met de enige intacte gotisch ingerichte kerk van België, een toren die als Unesco-erfgoed is erkend, en heel wat andere eeuwenoude monumenten."

hetwagenhuis.be, zoutleeuw.be

Nog meer 'Mijn dorp' vind je op libelle.be/nest